

Moeders op de bres

In de jaren zestig werd het verkeer in Rotterdam steeds drukker. Stoplichten, knipperbollen en zebra's deden hun intrede. Maar velen van ons, en zeker de kinderen, waren er nog niet zo aan gewend goed op te passen bij het oversteken. De noodzaak daarvan werd in 1968 pijnlijk duidelijk, toen een ernstig ongeval op de kruising Pascalweg-Guido Gezelleweg het leven eiste van een zevenjarige scholier. Voor mevrouw Suur-Schadd was dit aanleiding de eerste Moederbrigade van Rotterdam op te richten.

“Door de toenemende drukte was het niet langer verantwoord de oversteekbegeleiding over te laten aan verkeersbrigadiers”, weet mevrouw Petra Scharff-Bronkhorst nog. “Er kwam steeds meer vrachtverkeer over de Pascalweg, waardoor de situatie erg gevaarlijk werd en de kinderen heel goed moesten oppassen. Na het ongeluk besloot mevrouw Suur-Schadd hier iets aan te doen. Zij nam het initiatief tot de oprichting van een Moederbrigade. De eerste in Rotterdam en ik denk zelfs in Nederland.”



- Mevrouw Suur-Schadd (met zwarte muts) richtte de eerste Moederbrigade op (foto privéarchief Schadd) -

Dit initiatief viel duidelijk in goede aarde. Maar liefst 278 moeders meldden zich aan als vrijwilliger. Na enkele weken proefdraaien,

onder leiding van de politie, beten op 16 december 1968 de dames Suur-Schadd, Timmerman-Van Noort, Kortland-Faber en Moerkerken-Güterman het spits af.

Medewerking

“Wij hadden regelmatig aangegeven dat de situatie op deze kruising onveilig was, maar de gemeente dacht daar anders over. Op ons verzoek stoplichten te plaatsen werd negatief gereageerd. Er verscheen in Het Zuiden zelfs een artikel dat de situatie minder gevaarlijk was dan men deed voorkomen, maar dat leverde meteen een storm van protest op. Het was daarom best verrassend dat we alle medewerking kregen van de politie”, vervolgt mevrouw Scharff.

“We kregen een goede opleiding en werden keurig aangekleed, zodat we goed herkenbaar waren. Mooie

lange oranje jassen voor de winter en korte vestjes voor de zomer. Ik kan mij nog wel enkele namen herinneren uit die tijd. Zoals de dames Van Gool, Flick-Cats, Van Mastricht en Van Pelt, maar ik ben er ook heel wat vergeten”, bekent zij. “Hoe dan ook, we hebben dit werk enkele jaren met veel plezier gedaan”, blikt zij vol genoegen terug.

Met zwaailicht

Toen de Moederbrigade werd opgeheven, ging dat bepaald niet ongemerkt voorbij. Met medewerking van de politie werd er op het Haagse Veer een prachtig afscheidsfest gevierd.

“Daar zit nog een mooie anekdote aan vast”, glimlacht mevrouw Scharff. “Vanwege mijn Indonesische achtergrond hadden ze mij

gevraagd een Indische maaltijd te bereiden voor het feest. Ik had ingestemd op voorwaarde dat ik in een blauwe overvalwagen met zwaailicht vanaf Zuid opgehaald zou worden. Die voorwaarde is ingevuld. Eva van Dijk was mijn chauffeur en we hebben de grootste lol gehad. In het restaurant van het bureau Haagse Veer werd het een onvergetelijk afscheid met veel muziek, lachen en verkleedpartijen. Alle vrijwilligsters kregen een getuigschrift en een tegeltje, dat nog altijd bij mij aan de muur hangt.

Het was een prachtige tijd en als ik tegenwoordig met bus 70 over de Pascalweg rijd, denk ik nog vaak met plezier terug aan die jaren en al die moeders die toen op de bres sprongen voor de veiligheid van hun kinderen.”

De Stromen en Opmaat zijn gefuseerd

‘Wij zijn er voor iedereen met zorg van A tot Z.’

Zorgorganisaties De Stromen en Opmaat hebben zich per 1 januari 2006 gebundeld tot De Stromen Opmaat Groep. Donderdag 12 januari is hier met het personeel van De Stromen Opmaat groep op feestelijke wijze aandacht aan besteed.

Klanten in een groot gebied kunnen door deze samenwerking profiteren van een breed en samenhangend pakket aan zorg en diensten. De organisatie is zo nog beter in staat mensen goed te ondersteunen bij hun wensen en behoeften als het gaat om kwaliteit van leven in termen van zinvolle dagbesteding, prettig wonen en goede zorg. De Stromen Opmaat Groep onderstreept dit als volgt: ‘Wij zijn er voor iedereen met zorg van A tot Z.’

De behoefte aan keuzemogelijkheden voor mensen neemt toe,

dat doet een groot beroep op innovaties. De samenwerking levert meer kracht op en biedt de mogelijkheid nieuwe diensten te ontwikkelen op het terrein van wonen, zorg en welzijn.

De Stromen en Opmaat zijn bekende, gewaardeerde en gevestigde namen in het gebied waar ze werken. Goede lokale herkenbaarheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid voor klanten en relaties zijn en blijven voor de organisatie van groot belang. De namen van beide organisaties blijven dan ook bestaan.

wij zijn gespecialiseerd in:
onderhoudsvrije tuinen
grote en kleine klussen
najaars en winterbeurten
ophogen terrassen
sierbestrating
tuinrenovatie

VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN



Kloosterweg 20

0181-657567 010-2161920

Onze voordelen:
GRATIS prijsopgave
GEEN voorrijkosten
GEEN aanbetalingen
betaling NA oplevering
duidelijke prijsopgave
garantie op al ons werk

TANTE POST(BUS)

Via postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a/d. IJssel of e-mailen naar info@deoudrotterdammer.nl kunt u reageren op artikelen in de Oud-Rotterdammer. (Er worden geen anonieme brieven geplaatst en de redactie behoudt het recht brieven in te korten of niet te plaatsen). Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de brieven die ingezonden zijn teruglezen.

Geachte redactie,

Als oud-Rotterdamse wil ik graag iets vertellen over een Amerikaans oorlogsschip dat omstreeks 1946/47 aan de Wilhelminakade lag (vlak bij het heen en weer bootje naar de stad).

Als meisje van acht stond ik vaak bij het hek waar het schip lag, te kijken naar de matrozen die van boord gingen om te stappen. Omstreeks 20.00 uur kwam er een taxi uit de stad met enige matrozen, waarvan er één in het water was gevallen.

Deze matroos strooide wat muntgeld in het rond voor de kinderen. Helaas had ik een fiets aan mijn hand en bleef staan. De matroos kreeg me in de gaten en kwam naar mij toe. Hij stopte wat in mijn hand. De chauffeur van de taxi vroeg wat ik had gekregen en toen hij zag wat ik in mijn hand had, zei hij: "Ga maar gauw naar je moeder, die zal er blij mee zijn." Wat bleek, ik had 25 gulden van die matroos gekregen, een heel fortuin voor die tijd, mijn moeder geloofde het eerst niet en dacht dat het vals geld was. Mijn zus en ik hebben er een regenjas van gekregen met rubber aan de binnenkant.

Ook wil ik nog een verhaal vertellen van mijn zus Bep. Op zondagmiddag was ze met haar vriendin op het vlotje in de Maashaven aan het spelen.

Mijn ouders kwamen langs en riepen dat ze mee moest naar de kerk; die stond aan de Wolphaertsbocht, dus zij mee. Om half zeven 's avonds kwamen we terug aan de Maashaven. Daar stond het zwart van de mensen, dus we vroegen ons af wat er aan de hand was. "Ze zijn aan het dreggen naar een meisje dat is verdronken", hoorden we zeggen. Toen riep iemand: "Hier is Beppie!" Blijkbaar waren ze op zoek naar Bep. Haar vriendin, Antje Nouwen (nu Annie) was Bep 's middags kwijt geweest en dacht dat ze in het water gevallen was. Ze moet in paniek naar de politie gegaan zijn en zodoende is men gaan dreggen naar iemand die er niet in lag! Dus hier hield het avontuur voor de Rotterdammers op! (gelukkig maar!)

Nel Groeneveld-van der Merwe,
Tholen

Wielewaal

Met veel plezier heb ik De Oud-Rotterdammer van mijn schoonzusjes gekregen en gelezen. Hier nog een herinnering uit 1953. Met mijn tweelingzus was ik een weekend in Apeldoorn bij een broer die daar voor de klas stond. 1 Februari staat in mijn geheugen gegrift, want De Wielewaal in Charlois dreigde onder water te lopen, evenals de kinderkliniek waar wij beiden als kinderverzorgster werkten met

geestelijk gehandicapte kinderen tot 10 jaar. Wij gingen snel naar huis en naar de kliniek, want alle kinderen werden geëvacueerd naar het Zuiderziekenhuis. Misschien reageren hier nog wel oud-collega's op waarmee wij zo prettig gewerkt hebben. My name zoek ik Gré Hoogerwerf waar ik een boodschap voor heb, maar ik kan haar niet vinden. Ik hoop iets te horen. Tel 0570-657146

Bep Hagers-De Man
Deventer

Vergiffenis

Als kind woonde ik in de buurt van de Heemraadsingel, waar we in de winter schaatsen leerden en 's zomers de eendjes voerden. Ik was een meisje van ongeveer zeven, misschien acht jaar, toen ik besloot met een vriendinnetje, Mary van 't Westende (waar is ze gebleven!) met onze step richting Heemraadsingel te stappen en daar te genieten van een zonnige woensdagmiddag aan het water. We legden onze vestjes op het gras om daarop te gaan zitten, toen een meneer op een bankje achter ons waarschuwde voor een agent met fiets aan de overkant van de singel. Wij keken en hij keek, en zijn blik sprak boekdelen. Het ongekende ontzag als kind voor alles dat met gezag te maken had, deed ons opspringen, vestjes grijpen en er als een haas op

onze steppes vandoor gaan. Helaas, de agent op de fiets was groter en sneller en op de Burg. Meineszlaan werden we aangehouden. Boekje tevoorschijn, adres opgeven en de keuze tussen mee naar het bureau of het inleveren van de steppes. Snikkend vroeg ik om onze step te mogen houden, daar deze ook voor de overige kinderen in het gezin was. Snel naar het huis van Mary gegaan en de steppes achter de deur verstoppt. Met loden schoenen naar huis, waar ik het voorval niet aan mijn ouders durfde te vertellen. Jarenlange angst als er een politiewagen door de straat reed, om me op te komen halen, wat uiteraard nooit gebeurd is. Ik weet niet of deze agent nog leeft en dit leest. Na 50 jaar heb ik hem wel vergeven, maar hij heeft waarschijnlijk nooit beseft wat hij een klein meisje heeft aangedaan. Met vriendelijke groet,

Marga van Merriënboer-Hakman
Baarn

De Noorse kerstboom

De zoveelste kerstboom uit Noorwegen voor het stadhuis op de Coolingsingel heeft na de feestdagen weer afgedaan en zal, ongetwijfeld op milieuvriendelijke wijze, door Gemeentewerken zijn afgevoerd. Van de allereerste boom uit Noorwegen, rond 1950, kwam de gemeente gemakkelijker af.

Schipper Jan de Jong van de zeeverkenngroep De Ruyter uit Hillegersberg heeft om de boom gevraagd en die ook gekregen, mis de scouts zorgden voor opruimen en afvoeren.

De enorme kale stam werd te water gelaten in het Haagse Veer en achter een achtriems sloep over de Rotte naar Hillegersberg gesleept, waar de groep een clubterreintje had op de jachtwerf van Piet Voets aan de Emmalaan aan de Achterplas.

Geplaatst op een zwaar houten kruis in de zompige ondergrond heeft de Noorse boom nog jaren dienst gedaan als ceremonieel middelpunt bij de opening van bijeenkomsten, vieringen en dergelijke. De mast was voorzien van een ra, een steng en een gaffel voor de nationale driekleur. Via houten treden in de stam kon men naar boven, vanwaar men over het nog kale Schiebroek uitzicht had op de torens van Delft.

De verhuizing van de zeeverkenngers naar de Voorplas betekende na tien jaar het einde van de eerste Noorse kerstboom op de Coolingsingel.

Rob Koorwinder

De Rolls Royce onder de kunstgebitten



Gebitsprothese op implantaten

Nu kunnen mensen met gebitsproblemen eindelijk geholpen worden, door het inzetten van implantaten door de implantoloog waar wij nauw mee samenwerken. Als u dit leest denkt u: dit is alleen voor rijke mensen. Nee hoor, want na een bezoek aan de implantoloog wordt de behandeling aangevraagd en bij goedkeuring wordt bij ziektefondsverzekerden de behandeling vergoed op een eigen bijdrage van Euro 180,- na.

Wim Noordzij verbaast zich er nog dagelijks over dat er zoveel mensen zijn die problemen hebben met een pijnlijke en loszittende prothese, niet wetende dat er een manier is om terug te kunnen gaan naar de tijd dat ze nog eigen tanden hadden en zonder na te denken konden eten, praten en lachen.

DENTAL KRALINGEN

Goudse Rijweg 39
(Rotterdam-Oost)
010 - 453 05 12



Wim Noordzij en Ellen Akkermans.

Informeer vrijblijvend bij ons naar de mogelijkheden die er voor u zouden kunnen zijn en u kunt eindelijk eens genieten van een vastzittende prothese.

DENTO TANDPROTHETIEK

Bongert 1 (hoek Beukendaal)
(Rotterdam-Zuid)
010 - 419 25 64

Coöperatieve Vereniging voor Uitvaartverzorging U.A.

sinds 1933

Hoofdkantoor: Bergweg 287, Rotterdam

Bel in geval van overlijden: 0800 345 67 89 (gratis)

net als ruim 40.000 leden van:

CVU
UITVAARTZORG

Gratis algemeen informatienummer: 0800 288 22 55

of kijk op www.cvu.nl

LET OP: TIJDELIJK LAGE INSTAPPRIJZEN!



Opel. Fresh thinking - better cars.

3x€
3 JAAR LANG 0% RENTE
3 JAAR GRATIS ONDERHOUD
3 JAAR GRATIS GARANTIE



Stap in vanaf:
€ 8.995,-



Stap in vanaf:
€ 16.295,-

Instappen in een nieuwe Opel Agila of Meriva was nog nooit zo aantrekkelijk. Tijdelijk hebben we de laagste prijzen ooit en daardoor is het voordeel groter dan ooit! Zowel de Agila als de Meriva is bovendien leverbaar uit voorraad. Dat wil zeggen... zolang de voorraad strekt. Zorg dus dat u tijdig in onze showroom bent om hiervan te profiteren!

Vraag de Opel dealer naar de exacte voorwaarden. De afgebeelde modellen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. Prijzen incl. BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken en vervangingsbijdrage. Gam. brandstofverbruik en CO₂-uitstoot, volgens Richtlijn 1999/100/EG. Benzinemotoren kms/liter: van 12,7 tot 20,8. Liters/100 km: van 7,9 tot 4,8. CO₂ gr/km: van 190 tot 115. Dieselmotoren kms/liter: van 18,5 tot 23,3. Liters/100 km: 5,4 tot 4,3. CO₂ gr/km: 146 tot 115.

Eef en Huub, de Opel-dealer bij u in de buurt!



• Eef en Huub Rotterdam

Centuurbaan 133
Rotterdam
010 - 211 11 11



• Eef en Huub Capelle

Klaverbaan 22
Capelle a/d IJssel
010 - 442 23 88



• Eef en Huub Berkel

Raadhuyslaan 20
Berkel & Rodenrijs
010 - 511 27 66

Voor Kees Korbijn begon het succes op Katendrecht

Op initiatief van vriendin Hannie van Golden vierde de bekende Rotterdamse zanger en liedjesschrijver Kees Korbijn zaterdag 7 januari in het Prinses Theater aan de Schiedamseweg zijn tachtigste verjaardag met een avondvullend optreden. Zijn 'verjaardagsfeestje' werd opgeluisterd met optredens van een groot aantal vrienden en oude bekenden, die het talrijke publiek uitstekend vermaakten.

Kees Korbijn (1926) uit Rotterdam is vooral bekend van 't Asoosjale Orkest waarmee hij vanaf begin jaren zeventig zijn kritische stem liet horen bij allerlei manifestaties, in Rotterdam en daarbuiten. Hij heeft ook veel voor de Hilversumse radio gedaan. Als liedjesschrijver heeft hij het meeste succes gehad met werk voor zangeres Helga: 'Niemand heeft je ooit gezien' en 'Vlammetjes'.

Kees Korbijn is in 1926 in de Rotterdamse



- Jacky van Dam -

wijk Bloemhof geboren, in een arbeiders-omgeving. Zijn vader wilde dat hij machinebankwerker werd. Maar Kees had andere interesses.

"Al jong wist ik dat ik wilde zingen en gitaar spelen. Daar ben ik al vóór de oorlog mee begonnen en tegen het eind van de oorlog belandde ik op Katendrecht. Dat was toen nog een vrijegevochten, gezellige uitgaansbuurt. Ik ben daar in de cafés gaan zingen en heb dat dertien jaar volgehouden."

In de kroegen op Katendrecht kwamen zeelui uit de hele wereld. En die waardeerden het als ze iets te horen kregen in hun eigen landstaal. Kees Korbijn bouwde zo in de loop der jaren een heel internationaal repertoire op.

Naast zeelui kwamen er ook vaste klanten uit Rotterdam en omgeving. Die mensen kon Kees niet wekelijks op dezelfde liedjes trac-



- Het Asoosjale Orkest weer bijeen -

teren. Er moest steeds wat nieuws komen. En dat nieuwe werk schreef hij steeds meer zelf.

Hypocrisie

In zijn eigen liedjes zet Kees Korbijn zich nogal eens af tegen de hypocrisie die hij om zich heen ziet. De vele 'schuine' liedjes die hij heeft gemaakt, zijn ook in dat licht te zien. Als de burgerlijke moraal voorschrijft dat je het niet hebt over sex, dan moet daar juist over worden gezongen.

En dat werd op Katendrecht zeker gewaardeerd: "Bij ons in de zaak kwam een schilder van Charlois, een grote, brede, zware vent, en als ik dan weer een paar van die minder nette liedjes gezongen had, dan zei hij: jöh, doe nog eens zo'n asociaal moppie."

Een dergelijk gebruik van het woord 'asociaal' is in Kees' hoofd blijven hangen.

Toen hij begin jaren zeventig begon met een kwartet dat min of meer stekelige liedjes van hem zong, noemde hij dat: 't Asoosjale Orkest.

Reünie

Voor deze bijzondere avond in het Prinses Theater was 't Asoosjale Orkest nog één keer bij elkaar gekomen om Kees te fêteren. Daarnaast kwam een groot aantal artiesten hem geluk wensen, waaronder bekende coryfeeën als Jacky van Dam (Hand in hand en Japie de Portier), Peter de Knecht, Betty Gutteling en de Valentina's. Een van de hoogtepunten was het optreden van Armando, waarbij de zaal compleet uit z'n dak ging.

Het was al met al een zeer geslaagde avond voor deze grote Rotterdamse zanger en liedjesschrijver.

CCtje

Wij zullen gloriëren

Omstreeks 1956 keerde ik als zestienjarige terug in Rotterdam. Ik had in Brabant "op studie" gezeten bij de Broeders van Oudenbosch, zat in de tweede klas van de Bisschoppelijke Kweekschool aldaar, maar ik wilde naar huis.

In Rotterdam was enige jaren daarvoor een jongenskweekschool gesticht, enigszins een dependance van de allang bestaande meisjesvariant, het beroemde Sint Lucia in de Aert van Nesstraat. Mijn broer was net aan die kweekschool afgestuurd en zat nu in dienst. Samen met mijn moeder toog ik op een mooie dag naar de stad om mij op te gaan geven. Wij waren mensen van Zuid en niet zo zeer in de stad thuis, net zo min als mensen uit de stad op Zuid iets meer weten te vinden dan de Kuip en Ahoy, maar daar gaat het nou niet over. Mijn moeder meende zich te herinneren dat genoemde school in de Robert Fruinstraat te vinden was. Na veel vragen en zoeken kwamen wij daar terecht, ik zou trouwens nu niet meer weten waar dat precies was. "Oh nee", zei mijn moeder, "Hier is het helemaal niet. Het is bij een grote kerk, waar met gouden letters op staat: Wij zullen gloriëren in het kruis des Heren". Nou, zo'n kerk stond er niet. Wij weer verder vragen, en mijn moeder steeds weer

gloedvol "Wij zullen gloriëren" voordragen. Op een goed moment moet er een slimme Rotterdammer de goede aanwijzing hebben gegeven, en geraakten wij, u weet het natuurlijk allang, aan het eind van de Nieuwe Binnenweg over de Lage Erfbrug, op de Schiedamse Weg. Langs bioscoop Prinses, waar ik enige tijd later "Rock around the clock" zou zien, met Bill Haily en The Platters, ontwaarden wij zowaar de bedoelde kerk met de heilspreuk erop. Het bleek de Jan Kruijstraat te zijn, "what's in a name" zoals Shakespeare al schreef. Ik kom hierop, en ik hoop niet dat ik iemand in de wielen rijdt, omdat die kerk twee weken gelden in volle glorie als raadplaat in deze krant stond afgebeeld. De kerk staat eigenlijk, nu niet meer want hij is afgebroken, op de punt van een driehoek gebouwen; een grote constructie van de architect, ene Kropholler. Deze man moet een grote voorliefde hebben gehad voor een soort grotachtige interieurs, met veel bogen en zware stenen en

schaduw. Als je, op de foto, links langs de kerk de straat in loopt, staat op de hoek van de Mathe-nesserdijk, en nog steeds, heb ik laatst vastgesteld, de kweekschool van toen, een noodoplossing want het was een leegstaande Lagere School. Ook hier veel hollenachtige ruimten en donkerte. Ik heb er een fantastische tijd gehad en er mijn hoofdakke gehaald. De Mammoet was er nog niet doorheen, dus je moest nog echt wat leren, maar wel waren er al nieuwigheden als "keuzevakken". En ik koos uiteraard Toneel. Daarin kregen we les van een zekere Willem van der Loos, van wie ik heel veel heb geleerd. Ook de muzieklessen van meneer Odiik, en Nederlands van meneer Van Rossum staan in mijn geheugen gegrift. Van tekenleraar meneer Brakkee heb ik geleerd naar kunst te kijken. Wat is het toch heerlijk als een tabula rasa jezelf aan te bieden en volgepompt te worden met kennis en kunde. Oh Onderwijs let op uw saeck!!! Op de zolder van het gebouw, het was allemaal simpel en dertigerjarenstijl, was een soortement theaterzaaltje, dat om onnspeurlijke redenen "de Bollenschuur" werd genoemd. Daar begon ik mijn eerste liedjes en "cabaret" te maken.

Ik leerde er ook in zekere zin de stad kennen, want elke dag ging ik op mijn fietsje van Zuid, de Bree, naar de Maastunnel, de roltrap af, dat vergde een zekere handigheid, en dan de tunnel "onderdoor" zoals wij Rotterdammers dat zeggen en aan de andere kant weer omhoog. Als wij dan een beetje slaperig over ons stuur stonden te suffen, stonden op de roltrap Zuidwaarts de klaarwakkere havenarbeiders die uit "de nacht" kwamen. Op een ochtend zong er een met welluidende stentorstem "Word wakker, word wakker.!!!" dat het schalde door de Maastunneltempel. Aan de andere kant gekomen zag je enige tijd later dagelijks de Euromast groeien, en via de sluisen, hoe heten die ook alweer, en de Willem Buitenwegstraat kwam je dan op je bestemming. De meeste jongens kwamen uit de stad, zoals mijn vriend Jaap K. die in de Da Costastraat woonde, op Spangen, zodat ik die toen nog onbesproken buurt heel goed leerde kennen, maar daarover weer eens een andere keer.

Gerard Cox

Weet je nog.....

Met de benen omhoog

Ik woonde vroeger op de Mathenesserdijk 292 A. Mijn vader en moeder heten Jo en Toos Laats. Ik heb vijf broers, Jan, de oudste, dan Frits en Frans de tweeling, Rob, Ruud (ik dus) en de jongste Peter. Mijn vader, Jo Laats, had een constructiebedrijf op de hoek van de Mathenesserdijk en de Van Duylstraat. Hij werkte samen met zijn broer Frans. Later is mijn broer Rob ook bij hem gaan werken en die heeft de zaak inmiddels overgenomen. Mijn moeder is een aantal jaren geleden overleden, maar mijn vader leeft nog. Hij wordt 8 februari 97 jaar en woont nog zelfstandig op de Mathenesserweg.

Mijn vader maakte vroeger spionnen, van die ronde, die je naast je raam hing, zodat je kon zien wie er voor de deur stond, en vierkante voor de vuilniswagens. Hij leverde ook aan ijzerwinkels en



die moest ik dan soms afleveren voor hem. Ik kan me nog goed herinneren hoe de strenge winters waren, er lag lang sneeuw en wij maakten glijbanen op straat, die er als een spiegel uitzagen.

Er woonde een familie bij ons op de Dijk waarvan de dochter vioolles had. Op een dag kwam zij aanlopen met haar viool. Ze zag onze glijbaan niet goed, want zij had een bril op met jampotglazen en gleed uit met de vioolkist in haar hand. Die kist vloog een meter de lucht in en zij met haar benen in de lucht, het was een komisch gezicht. Wij lachten natuurlijk. Hoewel zij uit een christelijke familie kwam, zei ze op heel nette toon 'klerelijer'. Zulke dingen vergeet je niet meer.

Ik denk nog dikwijls aan die tijd

terug. Ik zat op de kleuterschool bij juffrouw Aalhuizen die later bevriend raakte met mijn ouders. Op oudejaarsdag kwam zij ons halen, zodat mijn moeder dan de hele dag olieballen kon bakken. Zij woonde op de Oostzeedijk en wij mochten plaatjes draaien op een oude grammofoon. Het was eind 1950. Later bracht ze ons thuis en vierden we met de hele familie oudejaar. We aten een week lang olieballen, want mijn moeder bakte een grote metalen trommel vol. Er ging natuurlijk 's morgens een deel naar de overkant, naar de zaak van mijn vader. Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen, maar dat doe ik later misschien wel eens.

Ruud Laats

Bijzondere Tram- en Trein-films

In februari 2006 bestaat de afdeling Rotterdam van de NVBS, de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen, 65 jaar.

Dit jubileum wordt gevierd met een avond met bijzondere films en dia's van treinen en trams in Rotterdam en omgeving. De makers ervan zijn F. Huizer en A. Exalto, bij de liefhebbers welbekend. De avond is in de Prinsekerk in de wijk Blijdorp op

vijf minuten lopen van het Centraal Station; het adres is Schepenstraat 69. De voorstelling is op 2 februari om 20.00 precies, hij is toegankelijk voor niet-leden, de toegangsprijs bedraagt € 2,50 (voor leden € 2,00).



- Ooglaserbehandeling
- Tandheelkunde
- Haarimplantatie
- Esthetica

Hoge kwaliteit voor een lage prijs

Metra Agency

Postbus 147

3130 AC Vlaardingen

Tel./Fax: 010 - 434 02 62

GSM: 06 42 - 257 790

info@metra.nl

www.metra.nl



...Marco Leer doet 't snel en goed.

Een leren bankstel is een sieraad in huis waar u trots op mag zijn. Echter na vele jaren van intensief gebruik gaat leer lelijk worden en bent u ineens niet meer zo trots op uw eens zo fraaie bankstel. Nieuw kopen is vaak een grote investering bovendien bent u wellicht gehecht aan de lekkere zit. Marco Leer heeft voor u de oplossing! **Bel 0186-603268** en vraag een vrijblijvende prijsopgave.

Marco Leer reinigt niet alleen uw leren bankstel maar repareert het en brengt daarna weer een nieuwe kleurlaag aan. Uw bankstel is binnen een paar dagen weer tip-top en dat voor een fractie van de nieuwprijs. Marco Leer geeft drie jaar onvervalde garantie en da's zeker!



ECONOLOGISCH DE BESTE®

Marco Leer B.V., Nijverheidsweg 31
3274 KJ Heinoord, Tel.: 0186-603268
www.marcoleer.nl

Waar was dat nou?

Oplossing "Waar was dat nou 4"

Trammetje wippen werd in onze jeugd jaren dan wel levensgevaarlijk genoemd, maar als ik lees hoeveel Crooswijkse jongens nu nog kunnen navertellen hoe zij de Crooswijksestraat door gingen, valt het met dat levensgevaarlijke wel mee.

Raadfoto 4 liet inderdaad de tramhalte in de Crooswijksestraat zien: een halte vlak voor de Crooswijkseweg, de tram stak de kruising over en ging door de Pijperstraat naar de Boezemstraat.

De heer C.M. Kole (Hellevoetsluis) denkt dat hij de Goudserijweg vóór de Vlietlaan herkent, terwijl F. Profitlich (Spijkenisse) wel erg ver in het verleden gaat door de Kruisstraat te noemen, met op de achtergrond de gevel van de Diergaarde.

Als foute oplossingen kreeg ik ook nog binnen de Zaagmolenstraat, de Vlietlaan, Oude Dijk hk Jaffa en de Van Heusdestraat. Honderden inzenders gaven echter het juiste antwoord, waarbij vele herinneringen naar boven kwamen. Het hierboven genoemde 'trammetje wippen' was een liefhebberij, die ook de leerlingen van de ambachtsschool in de Tamboerstraat veel beoefenden. Dan hoefde je niet die lange Crooswijksestraat uit te lopen. Als een leraar echter wel de wandeling maakte en lijn 22 hem passeerde met een leerling achterop de bumper, waren de volgende dag op school de rapen wel gaar. De heer H. Dammers (Rotterdam) was zo'n echt Crooswijkse schoffie. 'Als geboren Crooswijkse jongen kan ik deze kruising wel dromen. Het was de kruising Crooswijksestraat-Crooswijkseweg-Pijperstraat. Wij sprongen als kwajongens bij de Rottekade achter op de stang van lijn 22 en reden dan mee door de Crooswijksestraat tot aan de Crooswijkseweg, tot we door de conducteur van de tram er af gejaagd werden'.

Ted Boskamp (woonplaats onbekend) heeft dierlijke herinneringen aan lijn 22 en de Crooswijksestraat. 'Wij woonden midden in de Crooswijksestraat, aan de kant waar de tram vlak langs de stoep rijdt, je kunt het op de foto zien. Wij hadden een vrij bovenhuis (dus zonder burens), dat noemden ze toen zo. De buitendeur ging open met een touw dat langs de trapleuning hing, boven trok je dus de deur open.

Wij hadden een nogal driftige hond, een Engelse Foxterrier. Als



TOEN



NU

Foto: Erwin Bakker

we hem gingen uitlaten, werd hij zo druk dat hij niet meer te houden was. Honden liepen toen nog los. Ik had de deur boven open getrokken, de hond rende naar beneden direct de straat op. Hij en ik wisten niet dat daar lijn 22 net aan kwam. De hond had zo'n vaart dat hij direct onder het voorbalkon schoot. Ik, bovenaan de trap, wist niet waar de hond gebleven was; ik zag wel de tram toen ik beneden kwam, maar geen hond. Wat bleek? De hond was zo slim, dat hij helemaal onder het voorbalkon mee had gelopen tot het einde van de Crooswijksestraat bij de Rotte. Daar was de halte.

Hij was nog gezond en zonder schram; alleen als hij later thuis een tram hoorde, vloog hij naar de achterkamer. Of hij in die tijd zijn behoefte had gedaan weet ik niet, dat heb ik niet meer kunnen nagaan. Maar onze Foxterrier was na dit avontuur wel allergisch voor lijn 22'.

Voor mevrouw Yvonne Verdoes was de raadfoto een makkie. 'Ja, ik zal dat niet kennen! Links op de voorgrond, de eerste etage met erker, is mijn ouderlijk huis in de Crooswijksestraat. Het was eigenlijk - als je het nu ziet - best gevaarlijk zo dicht bij de kant, maar we waren eraan gewend. Je hoorde de tram gewoon niet meer, alleen 's winters in de bocht naar de Pijperstraat maakte de tram wel herrie. Aan de achterkant van ons huis had je het gemeenteterein (bruggenbouw) plus twee speeltuinen. Als kind heb ik daar veel plezier beleefd. Ik ben in 1952 geboren en herinner me ook de nieuwe tram. Als mijn moeder voor het raam zat, zwaaide ze altijd naar de conducteur, want de halte om te stoppen was aan de overkant. Met oudejaarsavond bracht ze altijd oliebolletjes naar de mensen die op de tram werkten. Ja, dat was een erg leuke tijd in ons oude Croos-

wijk'.

Wat je ver haalt is lekker (zei m'n ope zaliger) en vandaar de korte, maar goede oplossing: De tram rijdt naar de Crooswijkseweg als hij rechtsaf gaat en als hij linksom zou kunnen gaan, gaat hij de Nieuwe Crooswijkseweg op. Jack Vanderheyden, 50 Reid Av S., Hamilton, ON., Canada, L8H 1C2. Tot slot leidt Jan Jacobs ons langs de winkels in de buurt. 'Daar waar de tram staat, had je een halte en op de hoek een sigarenzaak van Cieremans waarvan dochter Janny met Jan Klei is getrouwd. Tegenover de halte op de hoek was een winkeltje van de St Barbara kerk, met kaarsen, kaarten, boeken en bijbeltjes. Later is daar een bloemenzaak in gekomen van Brands. Boven dat winkeltje woonde de koster van de kerk. Naast het winkeltje had je de katholieke speeltuin. Vooraan bij de ingang had je een stenen schuur, waarin de brandweerkar stond. Bij brand rukten de vrijwilligers vandaar uit, lopend en duwend achter de brandweerkar. Aan de overkant op de hoek stond de Sint Barbara kerk. Op de andere hoek Pijperstraat had je de loodgieterswinkel van Strijbos, daarnaast op de Crooswijkseweg was de fietsenzaak van Jan Steen, banketbakker Van de Ent voor een zak koekkruiden, dat werd later een radio- en tv-zaak van springende Willem, en je had ook nog de melkzaak van de Vooruitgang. Kleermaker Cieremans, z'n dochter was getrouwd met Ad Verhoeven van Sparta. Café Offermans - later Jan Klijnoot - en het clublokaal van voetbalclub HION. Op de hoek Rubroekstraat-Crooswijkseweg was een patat-ijzzaak van Bob Lassche en daarnaast had je EDA en daarnaast lingerie-wolwinkeltje het "Zonnetje" van ook een Cieremans. In de overloop van de Crooswijksestraat naar de Pijperstraat zat een S-bocht in de Crooswijkseweg, de trams konden daar nooit hard rijden. In de Crooswijksestraat en Pijperstraat trouwens ook niet,

want die waren erg smal. Als jonge jongens maakten wij er gebruik van dat de trams daar niet zo hard reden en gingen dan "trammetje piepen". Erg gevaarlijk, maar daar wilde je toen niets van weten. Bij de halte sprongen we op de achterkant van de tram en reden naar de volgende halte Boezemstraat bij het abattoir. Of we reden van de halte Kerk naar halte Café Vogel bij de Rotte. Als je 's avonds op bed lag, hoorde je de tram door de bocht piepen of tingelen voor iemand die de tram niet in de gaten had. De Crooswijkseweg was een van de eerste wegen in Rotterdam die gasafteerd werd. Als kind kon

je daar toen lekker rolschaatsen op dat mooie asfalt. We voetbalden tussen twee straatputten als goal. Ik woonde zelf in de Pootstraat, tegenover de Rubroekstraat. Ik woon nu in Berkel en Rodenrijs, maar mijn roots liggen in Crooswijk en ondanks de armoede heb ik een fantastische jeugd gehad.

Ook B. Houtzager stuurde op een bijzonder leuke manier (een 3D-kaart van een RET-vierasser) zijn goede oplossing in. Vandaar dat een Rotterdamse attentie bezorgd gaat worden op de Rechter Rottekade 327 in Rotterdam.

Nieuwe opgave



Foto: RiBcollectie

Een Rotterdamse raadfoto-serie zonder eens de Nieuwe Maas te laten zien, is weinig Rotterdams.

Vandaar dat ik nu een aanlegsteiger van het Heen en Weerbootje presenter, met daarbij de logische vraag: Waar was dat nou?

Ik heb bijna geen herinneringen aan deze locatie, want als zoon van christelijke ouders mocht ik niet in die buurt komen. Ik hoor graag van de lezers wat zij nog weten van deze plek én het stadsdeel waar het Heen en Weertje officieel naartoe ging.

Oplossingen dienen uiterlijk maandag 6 februari 2006 in de brievenbus te liggen van
Waar was dat nou?
Sint Jobsweg 22e
3024 EJ Rotterdam

Ook via Internet kunt u meedoen. Eveneens vóór 7 februari uw oplossing zenden aan waarwasdatnou@xs4all.nl

**VOOR AL UW
TUIN WERKZAAMHEDEN
HOFLAND EUROTUIN**

**Hofland
EUROTUIN**

SIERBESTAATING
OPHOGEN VAN BESTAATING
TUINRENOVATIE
SCHUTTINGBOUW
VIJVERS
TUINHUISJES
GAZONS
VOORJAARSBEURTEN
BEPLANTINGEN
SCHOONMAKEN
SNOEIEN

**verzorging van alle tuinmaterialen
TOTAAL PAKKET
alles bespreekbaar**

Gespecialiseerd in de aanleg van onderhoudsvrije tuinen.
U kunt bij ons terecht van:
KLEIN KLUSJE tot COMPLETE AANLEG

**LET OP!!
Januari en februari
extra korting op alle werkzaamheden**

Gratis prijsopgave aan huis
Geen voorrijkosten of verplichtingen
Duidelijke prijsopgave, betaling na oplevering
Geen aanbetaling
65+ korting
Garantie op al ons werk en materialen

**bel nu voor een gratis prijsopgave
010-2161920 0181-657567**
Kloosterweg 20
Brielle - Rotterdam - Hoogvliet - Spijkenisse - Hellevoetsluis
Rockanje - Schiedam - Capelle- en Nieuwerkerk a/d IJssel

Hofland Eurotuin

Begin het jaar voordelig met een nieuwe tuin!!!

Nu het nieuwe jaar weer op gang is gekomen, is dit de tijd bij uitstek uw tuin te laten veranderen of aanpassen. De gehele tuin is nu in ruste en het is dus het ideale moment om te verplanten of aanplanten. En als u van de zomer wilt genieten van een mooie tuin kunt u nu al de hoveniers van Hofland Eurotuin inschakelen voor een vrijblijvende offerte.

Deze tijd biedt veel voordelen voor de klant, een tuin die nu opnieuw aangelegd wordt, staat van de zomer in volle bloei en ook eventuele nieuwe bestrating komt geheel tot z'n recht. Een ander groot voordeel is dat de hoveniers het nu nog niet zo druk hebben als over twee maanden, dus kunnen zij u nu een aantrekkelijk aanbod doen. Aan de internetsite wordt druk gewerkt en als Hofland uw tuin mag gebruiken voor hun site,



krijgt u daarvoor een mooie verrassing, die van de zomer goed van pas zal komen in de nieuwe tuin!!!

Ook kunt u eens vrijblijvend een kijkje komen nemen op de nieuw aangelegde showtuinen in Brielle. Op ons tuincentrum kunt u direct een aantal leuke ideeën opdoen voor de tuin, want de nieuwe collectie voor 2006 is binnen.

Onze tuinarchitect kan ter plekke een gratis ontwerp maken van de tuin en aan de hand van vele voorbeelden komen wij altijd met de klant tot een mooi resultaat.

Nog een groot voordeel bij Hofland Eurotuin is dat u pas betaalt als de hele tuin klaar is en u echt tevreden bent; verder ontvangt u schriftelijke garantie op alle materialen en werkzaamheden.

Bij Hofland Eurotuin kunt u terecht voor alle tuinwerkzaamheden: "van klein klusje tot complete aanleg". Ook voor maandelijks onderhoud en natuurlijk voor een geheel onderhoudsvrije tuin bent u bij Hofland Eurotuin aan het goede adres.

De hoveniers zijn dagelijks te bereiken op telefoonnummer 0181-657567 of 010-2161920.

Het blad voor alle mensen die van Rotterdam houden

Ons Rotterdam

Meer weten over Rotterdam van toen en nu?
Neem dan een abonnement voor slechts:

Stichting Ons Rotterdam
Postbus 53281 tel. 010-4804513
email: info@onsrotterdam.nl

€14,- per jaar
4 x per jaar 52 pagina's en vele foto's

Centrum Massage

Preventie en ontspanning
Door gedipl. masseur
Voor informatie en afspraken

010 - 4139847

Aan wie vraagt oma hulp als ze het niet meer weet?

**Ouderenhulplijn
0900-60 80 100**
Voor alle vragen - 5 cent p/m

**NATIONAAL
FG Ouderenhulp**
www.ouderenhulp.nl

FISCOOP
Belastinghulp voor iedereen!

Fiscoop verzorgt uw belastingaangifte deskundig, snel en tegen een laag tarief

www.fiscoop.nl - info@fiscoop.nl
Wevershoekstraat 582c,
3083 CZ Rotterdam, tel. 010-2907307

Landegem
kantoorvakhandel

Walenburgerweg 110-114
3033 AK ROTTERDAM
tel. (0031)10 - 465 34 07
fax: (0031)10 - 265 61 12
e-mail: landegem@hetnet.nl

Goed nieuws voor 2006:
Uw kunstgebit in de nieuwe basisverzekering

Goed nieuws voor de mensen die in 2006 aan een nieuw kunstgebit toe zijn. Ondanks de ingrijpende wijziging van het Zorgstelsel blijft de vergoeding voor de volledige gebitsprothese via de tandprotheticus in het basispakket. Net als in de oude regeling blijft de vergoeding minimaal 75%! De eigen bijdrage van 25% wordt veelal volledig of gedeeltelijk vergoed via de aanvullende tandartsverzekering. Particulier verzekerden krijgen in 2006 dus ook een nieuwe prothese vergoed via hun verzekering. Ook het kunstgebit op implantaten, ook wel klikgebit genoemd blijft in het basispakket voor ziekenfondsverzekerden. Voor particulier verzekerden is dit nieuw.

Meer informatie? Bel of kom vrijblijvend langs:
Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

Oudedijk 151, Rotterdam-Kralingen, tel. 0104117870
Raadhuisplein 4, Nieuwerkerk a.d. IJssel, tel. 0180313633

Fa. v.d. Linden
OPTICIEN - OPTOMETRIST
MET OOG VOOR DETAIL

Al drie generaties ervaring met modebrillen in elke prijsklasse.
Persoonlijke bediening van advies bij aanschaf tot aflevering.

Zwartjanstraat 99 • 3035 AN Rotterdam • Tel: 010-4669630

Alle geselecteerde merken printer-schrijf-foto en tekenpapier
Alle kantoorartikelen op voorraad
Kom langs of vraag een offerte aan
Waar krijgt u momenteel nog een vak-kundig advies?
Bel snel om teleurstelling te voorkomen!

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio

* Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.

* Dag en nacht bereikbaar

010 - 420 88 84 (24 u p/d)
Rouwcentrum Ommoord
Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

UITVAARTVERZORGING VAN MOURIK BV

Gezond dieet helpt ouderdomsblindheid voorkomen

Een gezonde voeding met voldoende vitamine C, E, zink en beta caroteen, helpt ongeneeslijke blindheid op oudere leeftijd te voorkomen. Dit is de conclusie van onderzoeker Redmer van Leeuwen, oogarts in opleiding bij het Erasmus MC.

De betreffende blindheid op oudere leeftijd heet 'ouderdoms macula-degeneratie' (AMD). Daarbij sterft het centrum van het netvlies af. Het is de belangrijkste oorzaak van ongeneeslijke blindheid in de geïndustrialiseerde landen. Met het stijgen van de leeftijd neemt het aantal patiënten met en de ernst van AMD toe. Het eindstadium van de ziekte treedt gemiddeld op in de leeftijd van 70 tot 75 jaar. In de VS is bekend dat 11,5% van de blanke tachtigplussers met het eindstadium van deze aandoening heeft te maken. Zonder effectieve behandeling verdubbelt dit aantal in de komende twintig jaar naar verwachting naar zo'n drie miljoen patiënten in de VS alleen. In Nederland heeft één op de tien tachtigplussers deze aandoening. Volgens Van Leeuwen komen er in

2015 jaarlijks 7.540 nieuwe AMD patiënten bij, tegen 4.420 op dit moment. Mensen die roken of bij wie AMD in de familie voorkomt hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van deze ouderdomsblindheid.

Het ontstaan van deze blindheid op oudere leeftijd kan worden voorkomen door voldoende vitamine C, E, zink en beta caroteen te eten. Goede bronnen voor vitamine E zijn bijvoorbeeld plantaardige oliën, eieren en noten. Voor vitamine C zijn dat citrusvruchten en sappen, broccoli en aardappelen. Hoge concentraties zink vinden we in vlees, kip, vis, granen en melkproducten en beta caroteen zit vooral in wortelen, boerenkool en spinazie.

Weet je nog.....

Fordje wippen

Omstreeks 1935 woonde ik in de Rösenermannstraat, tussen de Grote en de Kleine Visserijstraat. Naast ons zat een kapperszaak en aan de andere kant woonde een familie met een geestelijk gehandicapt kind. Die noemden wij 'Gekke Henkie'. Om de hoek was een groenteboer waar ik oude kranten bracht. Hij gebruikte die als pakpapier voor de groenten. Dan kreeg je een handje olienoten.

Wij verhuisden naar de Bospolderstraat, waar wij maar heel kort woonden, en daarna naar de Veeluststraat. In een bovenhuis, want mijn moeder had last van 'rimmetik' (reuma). Ik was de jongste van de elf en allemaal gingen wij naar de 'School met den Bijbel voor GLO'. Hij stond aan de Mathenesserdijk, tussen het Marconiplein en de Dirk Danestraat. Tweemaal per dag liep ik daarheen. Als de brug open stond, kwam ik wel eens te laat en moest dan naar de 'bovenmeester, de strenge Gielstra, die mij liet schoolblijven en in de hoek staan.

Voor en na schooltijd speelden wij op het Marconiplein, waar ook een groot postkantoor was. Wij voetbalden bij de Fordfabriek, daar was een heel breed trottoir. Ook gingen wij 'holletje duwen'. Dan hielpen we de groenteman en de melkboer hun zware handwagens tegen de hol van de Mathenesserdijk

opduwen. Soms kregen we dan een halfje of een cent en daarvan kochten we snoep bij 'tante Jans' in de Mathenesserstraat.

Schooieren

Met twee schoolvriendjes, Joop de Haas en Jan Embrecht, schoolvrienden wij meestal langs de haven, waar de sinasappelen gelost werden. Af en toe pikten wij er wel eens eentje. Ook gingen we vlotje varen in een sloot langs het Zwarte Wegje; daar kwam je via de overweg op de Spaansebocht. Op school was ik geen heilig boontje. Menigmaal kreeg ik met de kaartenstok op m'n falie van meester Klein. Juffrouw Van Engelen vond ik de liefste. Je had ook nog juffrouw Gerritsen, juffrouw Homburg en een klein krom vrouwtje met haar twee tekkeltjes en de kale meester De Jel.

's Maandags moest je een psalmversje opzeggen, dat ik onderweg naar school nog moest leren. Als

ik aan de beurt was, wist ik het meestal niet meer.

Ik herinner mij ook nog namen als Paul Gaarkeuken, Peter Monge en zijn zusje, Cor van de Wetering (zijn vader had een houthandel) en Hennie van Veen. Wij schreven elkaar briefjes die wij onder de banken doorgaven tot wij gesnapt werden en dan was het weer raak.

Op het oude Marconiplein stond een grote paal in het midden, met een klok en een heel klein stoepje eromheen. Je kon er amper op staan. Daar wachten wij op een vrachtauto om er achterop te klimmen (Fordje wippen). Dat kon toen nog, want het verkeer was nog niet zo snel. Nu gaat alles in een flits voorbij. Ook de herinneringen.

Als er mensen zijn die zich iets herinneren uit die tijd, ben ik nieuwsgierig hoe het hen vergaan is.

L. Vermaat



Rechten & Plichten

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven.

U kunt uw kwesties sturen naar info@deoudrotterdammer.nl

of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek 'Rechten en Plichten'.

Schoonmoeder komt huishouden doen

Mijn man is door een langzame arbeidsongeschikt geworden. Ons inkomen kelderde daardoor. Ik moest volledig gaan werken. Dat vond ik geen probleem. Het werk thuis moet echter ook doorgaan. Ik kan dat niet meer opbrengen. Daarom komt mijn schoonmoeder twee keer in de week bij ons om alles bij te houden aangezien mijn man daar niet toe in staat is. Kan ik daarvoor een vergoeding krijgen, omdat zij daarvoor uit Numansdorp moet komen?

Er bestaat geen directe subsidieregeling voor de reiskosten die uw schoonmoeder maakt om uw huishouden deels te doen. U kunt wel onderzoeken of u op grond van de toestand van uw man huishulp kunt krijgen. U kunt daarvoor informatie vragen bij Thuiszorg Rotterdam (tel. 010 2826000) of kijken op www.tzr.nl. Voor huishoudelijke werkzaamheden wordt een eigen bijdrage gevraagd die afhankelijk is van uw gezamenlijk inkomen. Een voorbeeld: is uw gezamenlijk inkomen laag, dan betaalt u voor een ochtendje huishoudelijke hulp

4,05 euro. Uw man komt misschien ook in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (PGB). Dat is een geldbedrag waarmee hij zelf zorg, hulp en begeleiding kan inkopen. Met dat bedrag kan hij misschien de hulp van zijn moeder betalen. Het is raadzaam ook dat te onderzoeken. U kunt daarvoor een brochure vragen bij Thuiszorg Rotterdam of kijken op de websites www.pgb.nl en www.pgb.cvz.nl. Het is een omslachtige procedure waarbij eerst een indicatiestelling zal plaatsvinden. Is de hulp van uw moeder louter primaire 'mantelzorg' dan is het eenvoudiger daarover onderling afspraken te maken over eventuele kostenvergoedingen.

Erfenis bij WAO-uitkering

Mijn broer heeft een gedeeltelijke WAO-uitkering van ruim 600 euro per maand. Daarnaast loopt een stamrechtuitkering van nog eens enkele honderden euro's per maand uit een gouden handdruk die hij vijf jaar terug kreeg toen hij bij een bedrijf werd ontslagen. Hij zegt dat hij als alleenstaande van deze bedragen redelijk goed kan leven. We verwachten echter

een flinke erfenis als mijn oude moeder is overleden. Heeft dat nog consequenties voor zijn WAO- en lijfrente-uitkering?

Nee. Een WAO- en een lijfrente-uitkering staan los van vermogen en andere bezittingen. Een erfenis is een vermogensuitkering. De nalatenschap zou wel van invloed zijn geweest op een eventuele bijstandsuitkering (tegenwoordig genaamd Wet werk en bijstand).

Nabestaandenpensioenen inruilen

Ik ga binnenkort met pensioen. Mijn vrouw, zij heeft misschien wel een betere baan dan ik, gaat over een paar jaar met pensioen. Ik heb van mijn pensioenfonds begrepen dat ik mijn bedrijfspensioen kan verhogen door af te zien van het recht op het nabestaandenpensioen voor mijn vrouw. Mijn vrouw kan dat op haar beurt ook doen. Met het eigen pensioen en alleenstaande AOW kan een ieder heel goed door blijven leven als de ander zou komen te overlijden. Is het verstandig het nabestaandenpensioen uit te sluiten om het eigen bedrijfspensioen te kunnen verhogen? En

hoeveel krijg ik dan méér?

Waar u op doelt, heet uitruil. U ruilt als het ware het nabestaandenpensioen in voor een hoger ouderdagpensioen. Het is een vrijwillig besluit dat u én uw partner op de pensioendatum eenmalig moeten nemen. Uiteraard is een dergelijk besluit niet aan te bevelen indien u vermoedt dat u niet zo gezond meer bent en dat u mogelijk eerder dan uw vrouw komt te overlijden. Immers in dat geval is de achterblijvende partner natuurlijk veel beter af met een nabestaandenpensioen! Het is onontkoombaar dat bij deze uitruilregeling mensen 'koopgedrag' gaan vertonen. Zij zullen gaan inschatten hoe lang zij nog te leven hebben. Is dat niet al te lang dan is de langstlevende partner beter af met een nabestaandenpensioen. Sowieso valt uitruil niet aan te raden als de partner veel minder pensioen heeft opgebouwd. Het hangt van de actuariële berekeningen van uw pensioenfonds af met welk percentage uw ouderdagpensioen wordt verhoogd als u voor de uitruil kiest. Bij een aantal fondsen loopt dat uiteen van 15 tot 20 procent. Laat u en uw vrouw zich ook goed voorlichten door de

respectievelijke pensioenfondsen.

Nog een jaar vast aan inkoopvereniging

Ik ben lid van een inkoopvereniging waar ik per kalenderjaar ongeveer 50 euro voor betaal. Ik krijg allerlei kortingen, maar ook per kwartaal een glossy magazine. Ik wil er echter vanaf. Maar nu krijg ik te horen dat ik nog voor 2006 circa 50 euro moet betalen, omdat ik volgens de voorwaarden twee maanden voor het eind van het kalenderjaar had moeten opzeggen. Kan ik daar onderuit komen?

Waarschijnlijk niet, tenzij u in de voorwaarden andere argumenten kan vinden die op u van toepassing zijn. Veel verenigingen, maar vooral ook uitgeverijen van bladen en kranten bieden een abonnement/lidmaatschap aan voor een bepaalde periode. Men betaalt ook vooraf het abonnements- of lidmaatschapsgeld. Het is dus altijd zaak goed in de gaten te houden welke opzegtermijn voor de volgende periode van kracht is. Zeker als het om 'jaarcontracten' gaat.

Weet je nog.....

Met 'Japie-pik-alles' in de buurt was geen bal veilig

Jongeren en het wettelijk gezag zijn door de bank genomen niet elkaars vrienden en dat was in mijn jeugd niet anders. Wij hadden in Kralingen-Oost te maken met wijkagent Verbeek die wij, vanwege zijn ziekelijke belangstelling voor onze speeltjes, 'Japie-pik-alles' noemden.

Wij hadden het meeste last van deze Capelleman in Rotterdamse dienst bij het voetbalten. Onder leiding van Wim Standaard hadden we een club opgericht, die namelijk niets voorstelde, maar wel luisterde naar de definitie en uitenaar badge naam Kralingse Football Club, kortweg KFC. We speelden bij de Johannes Vermeersingel.

Daar speelden we niet alleen voetbal, maar ook een kat en muis-spelletje met 'Japie-pik-alles'. Als hij verscheen op zijn, van rijksweg-ge verstrekte, bromfietz en ons zag, voetbalten, meldde hij dat hij verboden was en Van dat laatste kon natuurlijk geen sprake zijn, dus gooiden we al te remmerak om de bal toe en probeerden ons te ontdoen van 'Japie'.

We wisten dat als hij de bal in handen kreeg, we 'm mocht meer terug zonden zien. Vrijwel altijd schagden we erin uit zijn grijpge handen te blijven.



- De ligwedst is om te liggen -

uit de voeten te maken. 'Japie' kon immers met zijn bromfietzje niet tussen de bomen door-laveren. Daarom reed hij om het kleine bosje heen om ons aan de andere kant op te wachten.

Wij keerden op onze schreden terug, verlieten de ligwedst, staken de Kralingse Plaspas over en ontspannen via park Rozenburg, met 'Japie' op gepaste afstand achter ons.

Peter van Zwienen

Dutch Windmill' net zo rap als 'Japie'

Bekleedde Bep van Klaveren had ook een naam hoog te houden als het ging om achtervolgen en hij was vaak succesvoller dan 'Japie-pik-alles'.

Een klagenoot van mij ondervond dat bijna aan den lijve toen de 'Dutch Windmill', een bijnaam die hij had overgehaald van zijn profvoetballer in Amerika, van zijn getiefde Woudens met de fiets op weg naar huis in Citooswijk onze school aan de Oudehijk passeerde en hij iets reep wat. Van Klaveren niet zo beviel. Als door een wesp gestoken, draaide hij zich om en keek in onze richting. Het leek wel of hij wist wie het had genoemd, hoewel hij dat onmogelijk had kunnen vaststellen. Maar hij keerde zijn fiets en kwam op ons afrijden, waarna de 'dader' zichzelf vernamde door op de vlucht te slaan in de richting van park Rozenburg. Bep er achteraan en wij vier achter hem aan om te zien hoe het zou aflopen.

Het was te hopen voor onze klagenoot dat hij uit handen van Van Klaveren zou blijven, want anders zou 'm moeder hem bij thuiskomst niet meer herkennen. Zoveel



wisten we wel van soortgelijke gevallen uit het verleden. Het was misrekenen niet kameradeelappelijk, maar ik hoopde dat Bep hem te pakken zou krijgen. Dat kwam omdat ik het een beetje beminnelijk mens vond. We kwamen elkaar wel eens tijdens het hardlopen in het Kralingse Bos tegen en dan groette hij heel vriendelijk, een lede die hij tegen kwam.

Peter van Zwienen

Automatisch de voordeligste



Inclusief automaat nu al vanaf € 8.999,-

De Suzuki Alto is de state-of-the-art bij uitstek. Hij is lekker brutaal, verbruikt weinig, superzuinig en... zeer compleet. En nu met in de stad helemaal naar de zin te maken. Krijgt u er de automaat nu gratis! Bij een voordeel van ruim € 1.000,- waardoor de Alto de voordeligste automaat van Nederland is. Laat deze kans niet voorbijgaan en kom nu bij ons langs.

Maar dan moet u nu wel snel schakelen

Autobedrijf Verhoeve B.V.

Hoofdweg Zuid 30, 2008 LC Capelle a.d. IJssel
Telefoon 010 - 4598036. WWW.SUZUKIROTTERDAM.NL

Gedetailleerde verkoopprijslijst: BPMWET, exci, kosten rijbewijs maken, vermeldingsbijdrage en legeskosten. Brandstofverbruik (90/100/EC-norm) 4,9 - 6,2 l/100 km, 16 l/100 km en CO2-uitstoot 119 - 152 g/km. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. 204



SUZUKI

Vijftig procent korting op schrijf cursussen SKVR

Lijkt het u leuk om te schrijven en wilt u het wel eens proberen? Geef t u zich dan op voor een schrijf cursus. De SKVR-Schrijversschool organiseert in februari 2006 twee cursussen autobiografisch schrijven op twee verschillende locaties in Rotterdam (Calandstraat 7 en de Ro-meijnshof; Stresemannplaats 8).

De cursussen starten op 8 februari (Calandstraat 7) en 2 februari (Ro-meijnshof) en worden overdag en plaats van 10.00 tot 12.30 uur op woensdag en dondag. Met een Pas-65 krijgen deelnemers bovendien 50% korting op de gewone cursusprijs. Zij betalen voor twaalf lessen dan slechts € 93,-. Het tel. 010-4361366 of een e-mail naar: schrijven@skvr.nl

Winterdiavoorstellingen Stichting Ons Rotterdam 2006

Wegens overvloedig succes herhaalt de Stichting Ons Rotterdam DA-TUJ de diavoorstelling over Rotterdam-West en Delfshaven. meijnhof Stresemannplaats 8).

Mede dankzij de publicatie in De Oud-Rotterdammer kwamen er zoveel bezoekers op deze voorstelling af, dat een aantal mensen te deurgesteld moest worden. Om deze mensen als nog in de gelegenheid te stellen de presentatie bij te wonen, wordt nu een tweede voorstelling gegeven. Daarin brengt Jan Groen in 't Oudegandebandje in Rotterdam-Zuid. De tweging Woud u weer door middel van dia's terug naar is gratis en u bent van harte welkom.

Dé specialist voor boxsprings en ledikanten op comforthoogte



Ledikanten op comforthoogte zijn ideaal, door de hoogte van ca. 55 cm wordt u nauwelijks in en uit bed gehaald. Door de extra breedte van de bedden wordt het makkelijker om te maken en schoon te houden. De ledikanten zijn uit te voeren met verstelbare spiralen, laterbodems of boxsprings.

Wij stellen deze ledikanten op comforthoogte dan ook graag nader aan u voor onder het genot van een kopje koffie en wilt u het gemak van de ledikanten 'proberen', dan is een afspraak met dé specialist voor boxsprings en ledikanten op comforthoogte ook op www.droomvlucht.com

En, niet onbelangrijk, de vestigingen van Droomvlucht Slaapcomfort hebben volop parkeerplaatsen voor de deur.

Onze vakkundige medewerkers hieten u van harte welkom.



€ 1000 inruil! \$ MILWAUKEE! 60% WED. 100% WED. 60% WED. 100% WED.

droomvlucht slaapcomfort

OMDAT VAKKUNDIG ADVIES, OPTIMALE SERVICE EN PERSOONLIJKE BENADERING BIJ ONS VANZELFSPREKEND ZIJN!

Zwabenhuizen | Kampioen in slaapcomfort
Spartaanweg 68 | Tienweg 159
Tel. 0180-292931 | Tel. 0180-512923
Deenweg 161 | Tel. 0180-292931
Deenweg 161 | Tel. 0180-292931

Dé specialist voor boxsprings en ledikanten op comforthoogte ook op www.droomvlucht.com

Kwartaalagenda Oorlogsverzetmuseum

Het eerste kwartaal van 2006 staat veelal in het teken van muziek.



bedoeling dat de grootouders vanuit hun verschillende achtergrond aan elkaar vertellen wat de rondleiding voor hen betekend heeft en welke herinneringen het oproept. Aankomende bij Rijk Schmidt schmidt@omroeterdam.nl

Met degenen die zich aansluiten maken we dan een afspraak voor een datum.

Ooggetuigen van Het vergeten bombardement

Op 29 maart 2006 organiseren we een middag over het vergeten bombardement van 31 maart 1943. Uitwisseling van ervaringen, discussie, inleiding door een ooggetuige. We zoeken mensen die daaraan willen meedelen, maar ook documenten, foto's, getuigenissen en voorwerpen.

Opgeven bij Kees Pleister pleister@omroeterdam.nl

Oorlogs Verzetmuseum Rotterdam, Verlaan 92, 3072 ZZ Rotterdam 010 4848931

Weet je nog.....

Een weg met obstakels

Wat is het toch een schot in de roos om een krant als de Oud Rotterdammer uit te geven. Ik hoop er nog vele onder ogen te krijgen. In het nummer van 10 januari jl. trof mij het artikel van Piet v.d. Graaf over De Waaier en De Dooie Kip. Hoewel ik nooit eerder van De Waaier had gehoord, riep De Dooie Kip bij mij heel wat herinneringen op. Vooral aan het laatste oorlogsjaar.



- Het uitzicht vanaf de trap (foto Ribcollectie) -

Vanaf ons huis aan de Persoons- haven ging ik indertijd aan het einde van de Oranjeboomstraat het tunneltje onder het toenmalige Feijenoord-station door. Ik kwam dan, naar links gaande, gegarandeerd aan het einde van de Rosestraat voor de overweg te staan. Je moest wel wachten, want een andere mogelijkheid om richting Beijerlandse laan te gaan was er niet. Als dan, na vaak lang wachten, de spoorbomen omhoog gingen, wachtte mij, na rechts de Kolenhandel van Cor Kieboom te zijn gepasseerd, het volgende obstakel. Opnieuw, na ongeveer

100 meter, een overweg; maar als je geen geduld had kon je daar tenminste nog over een schuin op- en aflopende loopbrug de hindernis nemen. En als ik dan staande op die brug naar links keek, lag daar aan beide zijden van de spoorrails De Dooie Kip.

Vraag mij niet waar die naam vandaan komt, maar bij ons op Feijenoord wist iedereen waar De Dooie Kip was. Gedurende jaren en jaren hadden daar veel met kolen gestookte locomotieven en met kolen beladen spoorwagons gereden. Aangezien die dus wel

het één en ander aan kolen waren verloren ging ik juist daar, met vele anderen, op de grond met een zeef op zoek naar kleine stukjes kool voor onze potkachel. Bij gebrek aan echte kolen was alles wat maar branden kon immers welkom.

Terugkomend op die loopbrug moet ik veronderstellen dat er nog maar weinig mensen zullen zijn van mijn leeftijd (73) die zich nog kunnen herinneren dat er daarvoor een stenen trap over de spoorbaan lag, die je met treden moest beklimmen. Daardoor

was het met een fiets bijna niet te doen om de andere kant te bereiken.

Van die trap zou ik nog wel eens een foto willen zien.

Ik hoop dat u ook in de volgende uitgaven nog vele herinneringen in mij wakker roept!

Joop Witkamp
Zuidersingel 174
2993 PR BARENDRECHT

Het Zwanengat

Beste heer De Graaf,

Ik woonde vroeger in de Beuke- laarstraat en speelde als kind veel op De Dode Kip en De Waaier. De naam Waaier betekent een kolk, dus ik denk dat het een soort stormpolder was. Ik ben terugge- gaan tot het ontstaan van Rotter- dam, maar heb niks gevonden. De Dode Kip is misschien verbas- terd, want vroeger was daar Het Zwanengat. Momenteel is er een wijk De Waaier, op het voormalige terrein van Piet Smit. Ook ik kreeg op mijn mieter als ik daar had gespeeld en vuil thuis kwam. Behalve in de oorlog, want dan kwam ik thuis met een knijver zakkie kooltjes of een stuk biels. Ik weet niet in welk stuk van de Beverstraat u gewoond hebt. Ik had daar nogal wat vrienden in het laatste stuk; de familie De Snoo, Japie Plugers (Japie de Portier) en nog een paar waarvan de naam me niet te binnen schiet. Het was een arme tijd, met honger en ellende, maar we hadden ook veel plezier. Als u nog wat te weten komt, laat het mij dan weten.

L.C. den Boer

Goedkope vakanties voor ouderen door op een woning te passen!



De Landelijke Oppas Centrale, die in 1979 opgericht werd, heeft inmiddels ruim 40.000 oppassers en oppasvragers met elkaar in contact gebracht. De vraag naar goede oppassers voor vaak mooie woningen overal in het land is groot en groeit naarmate de vakantieperiode dichterbij komt.

Bezoek onze website
www.vakantieoppas.nl eens waar

deze week niet minder dan 324 vragen en aanbiedingen staan! Oppassers worden gezocht voor Bergen aan Zee, Groningen, Arnhem, Maastricht, Nijmegen, Nunspeet, Nijverdal, Zeist, Den Helder etc. etc. Een jaar lang vakantie mogelijkheden met gesloten beurs op de mooiste plekjes van het land voor een contributie van slechts € 65! Wie wil dat niet??

Vermeld de letters OR op het inschrijf- formulier dat op de website staat. Indien u niet over internet beschikt, kunt u onderstaande bon opsturen.

Wilt u meer weten?
Wilt u meer weten? Stuur dan de ingevulde bon naar de Landelijke Oppas Centrale, Postbus 70.070, 9704 AD Groningen. Wij sturen u dan onmiddellijk onze gratis brochure en het inschrijfformulier!

Stuur mij het GRATIS OR-informatiepakket:

Naam: Voorletters:
Adres:
Postcode: Woonplaats:
Telefoon: Fax:
Emailadres:

Deskundige begeleiding/Fysiotherapie
Tennis(es)/Squash/badminton
Zwembad/Sauna/Stoombad
Massage/Personal training
Body&Mind/Aerobics
Spinning/(Cardio)Fitness
Gratis parkeren



Speciaal voor lezers van 'De Oud Rotterdammer'

Gratis fitness introductieles t.w.v. €18,-

Knip de advertentie uit en bel snel één van onderstaande clubs voor een afspraak. Onze professionele instructeurs staan voor u klaar. De bon is geldig voor maximaal twee personen. Maximaal één bon per persoon. Geldig t/m 31 januari 2006.

David Lloyd Sports & Health Clubs

ROTTERDAM AKRAGON Benthemstraat 10 T. 010 2434700
ROTTERDAM BLIJDORP Energieweg 9 T. 010 2451670
CAPELLE A/D IJSSEL P.C. Boutensingel 5 T. 010 2845950



David Lloyd
Sports & Health Clubs

www.davidlloyd.nl

De pil steekt van wal

Wolter de Waard
huisarts

De huisartsenpost

Het is alweer sinds een jaar of vijf dat de avond- en nacht- en weekenddiensten van huisartsen zijn geregeld via de huisartsenpost.

Voorheen werden diensten gedaan door huisartsen voor patiënten die tot hun waarnemgroep behoorden. Dat was voor ongeveer twintigduizend patiënten. De partner van de huisarts was hier ook vaak bij betrokken als achterwacht, want het was te kostbaar om hiervoor een assistente aan te trekken.

In het begin van mijn loopbaan als huisarts begon de weekenddienst op vrijdag 18.00 uur en stopte die op maandagochtend om 07.00 uur. Ervoor en erna werd er gewoon gewerkt op de praktijk. Als je dan drie nachten achter elkaar je bed uit moest, soms verscheidene keren, droeg dat niet bij aan een goed gevoel op de maandagochtend. Daarom was het een enorme verlichting dat de huisartsenpost in het leven werd geroepen. Nu wordt er dienst gedaan door enkele huisartsen voor een groot gebied, dan wel een gebied met veel inwoners. Zo zijn er in Rotterdam drie huisartsenposten: Sophia, IJsselland en "Zuid".

Er zijn speciaal opgeleide en ervaren doktersassistenten die de telefoon aannemen. Zij nemen de gegevens van de patiënt op en noteren de klachten. Op basis van de verkregen informatie geven ze advies of nodigen zij de patiënt uit naar de post te komen. In ernstige gevallen zal de huisarts de patiënt aan huis bezoeken. Bij huisbezoeken wordt de huisarts begeleid door een chauffeur die niet alleen zeer ervaren is, doch die ook diverse cursus-

sen heeft gevolgd om de arts bij te staan in noodsituaties.

De avonddienst duurt tot 23.00 uur. De volgende dag kan de arts weer in zijn eigen praktijk aan de slag. Na een nachtdienst van 23.00 tot 08.00 uur wordt dat wat lastiger. Hoewel er geen wet is die hen dit verbiedt, zal een huisarts na een nachtdienst niet werken. De praktijk wordt dan meestal waargenomen. Dat komt doordat de nachtdiensten veel drukker zijn dan voor de komst van de huisartsenposten. Het is meestal achter elkaar doorwerken voor een tienmaal zo grote groep patiënten als vroeger. Op Voorne-Puurin loopt het aantal potentiële patiënten vooral in de zomermaanden flink op. Er wordt dan een extra hoge inzet verwacht van de huisartsenpost. Meer dokters, assistentes en chauffeurs zijn dan dringend gewenst, omdat toeristen ook wel eens een dokter nodig hebben. De huidige regering vindt dit echter niet nodig: er is weer eens geen geld.

Bij overbelasting moet dan soms, achteraf ten onrechte, de ambulance worden ingeschakeld, waardoor patiënten in het ziekenhuis belanden, die de huisarts ook thuis had kunnen behandelen.

Mocht u onverhoopt buiten kantooruren medische hulp nodig hebben, bel dan altijd op. Dat is beter dan onaangekondigd op de huisartsenpost verschijnen. De assistente kan uw gegevens vast noteren en u advies geven wat u het beste kunt doen. Het telefoonnummer van de huisartsenpost staat meestal vermeld in het lokale krantje. Het antwoordapparaat van uw huisarts zal u er ook naar verwijzen.

Wolter de Waard

Vijftig-plusser ligt wakker van hart- en vaatziekte risico

Hart- en vaatziekten houdt de gemoederen van de vijftig-plusser behoorlijk bezig. Dat blijkt uit de overweldigende respons op het landelijke hart- en vaatziektenonderzoek 'Morgengezondweerop.nl'. In negen maanden tijd vulden driehonderdduizend vijftig-plussers de enquête in. Aan de hand van deze enquête wordt bepaald of zij in aanmerking komen voor nader onderzoek in één van de tien onderzoeks-caravans die door het land toeren. Het onderzoek loopt ook in 2006 voorlopig nog door.



De onderzoekers zijn verguld met de hoge respons. Onderzoeksleider prof.dr. John Kastelein: 'Een gigantisch aantal deelnemers zit blijkbaar vol vragen over de eigen gezondheidstoestand. Veel deelnemers vinden het belangrijk dat dit soort onderzoek plaatsvindt. Het zal ongetwijfeld meehelpen dat het onderzoek gratis is. Hart- en vaatziekten zijn nog steeds doodsoorzaak nummer één. Dit onderzoek levert zeer waardevolle informatie op die bijdraagt in de strijd tegen hart- en vaatziekten.'

Resultaten zorgwekkend

Van de 300.000 ondervraagden heeft ruim één op de tien een hart- of vaatziekte gehad (zoals hartinfarct, angina pectoris, hartoperatie of beroerte) en heeft 6,5% Diabetes Mellitus (suikerziekte). Bijna een kwart heeft een verhoogd cholesterol.

Een tussentijdse analyse toont aan dat vijftig-plussers een zorgwekkend hoger risico lopen op het krijgen van hart- of vaatziekten dan tot nu toe werd aangenomen. Tweederde (65%) van de mannen en éénderde (37%) van de

vrouwen binnen de onderzochte groep is te dik. Ruim één derde van de vijftig-plussers heeft een te hoog LDL ('slecht') cholesterol en een kwart heeft een tekort aan het 'goede' HDL cholesterol. Eén achtste is onderweg suikerziekte te ontwikkelen, of heeft dit reeds.

Verhoogd risico

Kastelein: 'Wij selecteren personen met een gezond profiel, die hebben aangegeven geen suikerziekte te hebben en niet eerder een hart- of vaatziekte te hebben gehad. Als je met die wetenschap naar de uitkomsten van de onderzochte groep kijkt, is deze tussentijdse analyse extra verontrustend. Dit betekent namelijk dat veel vijftig-plussers niet weten dat ze met een verhoogd hart- en vaatziekerisico rondlopen.'

De cijfers bevestigen de conclusie van het in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTVG) gepubliceerde onderzoek over de verslechterde levensstijl van ouderen (ze drinken meer, bewegen minder en zijn dikker dan tien jaar geleden).

Weet je nog.....

Zwemclub Blauwwitten

In de laatste oorlogsjaren hadden wij met een groep jongens en meisjes een zwemclub, 'De Blauwwitten' genaamd. Wij zwommen in zwembad 'Het Mallegat' in Feijenoord voor twee cent. Toen in oktober 1944 het bad getroffen werd door een bom, moesten wij een ander onderkomen zoeken.



- Zwemmen in het Mallegat (foto privé archief) -

Dat vonden we bij mijn ouders op zolder, maar die was eigenlijk te klein. Daarom vroegen wij aan de twee 'tantes' die op dezelfde trap woonden of wij ook hun zolders mochten gebruiken. Nou, daar is wat afgespeeld.

's Zondags was er dansles, op woensdag sporten met gewichten en boksen met echte

bokshandschoenen aan. Op 10 november werd de gezelligheid verstoord door een razzia. De jongens die naar Duitsland werden afgevoerd, keerden pas in het voorjaar van 1945 terug. Het bestuur van onze 'zwemclub' kwam bijeen, maar het is nooit meer iets geworden. Wel zijn we in juni 1945 met een geleende roeiboort nog met het

bestuur gaan kamperen in de omgeving van Gorinchem en dat was een erg gezellig tripje. Ik herinner mij nog wat namen uit die tijd, zoals Corry, Annie, Nelly van Kouwenhoven, Marie Broere, Jopie Troost, Corrie Westerweel, Miep Beuzenberg, Leny van de Kolk en Marie Reitsma. En van de jongens herinner ik mij Cor

Tertoolen, Ad en Jan Peperkamp, Geurt van de Kolk, Cor van de Plas, Ben Visser, Ad Mervel en Wim Pelkman. Als deze of andere mensen dit lezen en hier ook nog iets over weten, verzoek ik hen contact met mij op te nemen.

Nico Zwang
010-4828953

Workshop Internet voor beginners

Januari 2006 start Bibliotheek Lombardijen een workshop 'Internet voor beginners.' De workshop bestaat uit drie lessen van twee uur, op donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur. Er wordt lesgegeven aan groepjes van maximaal vier personen.

Er zijn nog vijf mogelijke opties waarvoor men zich kan inschrijven:

1. donderdag 16 febr., 23 febr. en 2 mrt.
2. donderdag 9 mrt., 16 mrt. en 30 mrt.
3. donderdag 13 apr., 27 apr. en 4 mei
4. donderdag 11 mei, 18 mei en 1 juni
5. donderdag 8 juni, 15 juni en 22 juni

Enige computer- en muiservaring zijn vereist. Het is niet noodzakelijk dat deelnemers thuis zelf over een computer beschikken. De kosten bedragen € 23,00 voor leden van Bibliotheek Rotterdam (op vertoon van de lenerspas) en € 28,00 voor niet-leden.

FordFocus Champion wagon



1.6 16V 74 kW (100 pk) **STANDAARD MET O.A.:**

- Airbags voor bestuurder en de voorste passagier, zijairbags en curtainairbags
- ABS
- Airconditioning
- Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening
- Elektrisch bedienbare voorportierramen
- 15" stalen velgen met unieke sierdeksels
- Easy Sound System 6000 radio/ CD-speler
- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
- Stof- en pollenfilter
- Stuurbalkrichting
- Schijfremmen voor en achter

Tijdelijk voor: €20.000,-
Uw Champions voordeel: **€ 1.850,-**
FordOptions: Vanaf **€ 189,-** per maand

FordRotterdam
Koperstraat 15 Rotterdam Tel: (010) 207 07 07
Laagjes 4 Rotterdam Tel: (010) 492 77 77
Schermerhoek 523 Capelle a/d IJssel Tel: (010) 254 05 66
Boylweg 4 Spijkenisse Tel: (0181) 60 18 88



BRASSERIE ZEPPELIN

Watermanweg 3, 3067 GA Rotterdam
Tel. 010 4202838
info@brasseriezepelin.nl

Tegen inlevering van deze bon: **Koffie voor 1,25 per twee personen**

Tegen over Grando Keukens
Tot spoedig
Kijk ook eens op www.vkggroep.nl

Oude Boeken Rotterdam

www.huurmanscoop.nl
www.lansingh.net

SUBARU nieuw en gebruikt:

6 sterren dealer **CITO**
www.citocautobedrijf.nl

inruil-auto's in alle merken:

- Audi 80 2.0 E 66 kw, stuurbekekr., trek., c.v., rood ... 09-96 € 3.950,-
- Citroën Berlingo 1.8i, airco, schuifd., el. ramen, zilver ... 12-00 € 9.850,-
- Citroën Xsara 2.0i -16V Berline, airco, LPG-3, grijsm. ... 01-01 € 11.950,-
- Ford Focus Wagon 1.4-16V Ambiente, groen ... 03-98 € 9.750,-
- Honda Civic Aerodisk 1.5 V-tec, roodmetall. ... 03-98 € 8.950,-
- Hyundai Atos 1.0i LS MULTI, grijsmetl., nw 5.300 km ... 06-02 € 6.495,-
- Mercedes A160, airco, radio/CD, d.groen 49.000 km ... 04-01 € 14.950,-
- Nissan Almera 2.2 Di TURBO, leer, airco, 30.000 km ... 11-02 € 14.950,-
- Nissan Micra 1.4 - Gdr., Luxury uitvoering, groen ... 02-01 € 7.850,-
- Nissan Primera Estate 1.8 aut., champ., 10.000 km ... 05-04 € 21.500,-
- Opel Agila 1.0i-12V, stuurbalkrichting, cv, grijsm. ... 01-01 € 6.250,-
- Peugeot 106 1.4 XR stuurbekekr., d.groenmetall. ... 06-97 € 4.250,-
- Porsche 911 Carrera 3.2, in abs, nieuwstaat, blauw ... 03-85 € 16.950,-
- Renault Scenic 1.6E RN, airco, stuurbekekr., cv, blauw, 06-97 € 6.950,-
- Renault Safrane 2.0-16V RXE, airco, zilver ... 05-99 € 8.500,-
- Renault Laguna 2.0 RT airco, trekhaak, zilver ... 03-98 € 8.950,-
- Renault Megane Coupé 2.0 RT ABS, lmv, 04-96 € 4.950,-
- Seat Toledo 2.3 V5 170 pk, full options, zilver ... 02-01 € 16.500,-
- Subaru Forester 2.0 airco, ABS, trekhaak, groenmetl. ... 03-98 € 11.950,-
- Subaru Forester 2.0 met LPG-3, el. ramen, roodmetl. ... 07-98 € 11.750,-
- Subaru Forester 2.0 S Turbo, ABS, lmv, trekhaak, zilver ... 11-99 € 14.950,-
- Subaru Impreza 1.6 TS AWD sedan, airco, d.blauw ... 04-03 € 13.950,-
- Subaru Impreza Station 1.6 Plus, airco, donkergroen ... 07-99 € 5.950,-
- Subaru Impreza Station 1.6 Plus, airco, zilvermetl. ... 02-02 € 10.950,-
- Subaru Impreza Plus 2.0 GT Turbo, airco, cc, blauw ... 07-00 € 9.950,-
- Subaru Impreza 2.0 GT Turbo „Stars 25“, lmv, zwart ... 08-00 € 17.950,-
- Subaru 2.0 WRX, airco, lmv, etc. BTW-auto, blauw 2005 speciale prijs! ... 02-02 € 21.500,-
- Subaru 3.3 VIX „aut.“, airco, ABS, alarm, garmerol ... 06-95 € 13.500,-
- Legacy Touring Wagon 2.0 GL AWD, blauwmetl. ... 06-99 € 9.500,-
- Subaru Legacy Touring Wagon 2.2 GX automaat, rood 02-97 € 8.950,-
- 3 x Subaru Legacy Touring Wagon 2.0 GL AWD '96/98/00 va ... 6.950,-
- Subaru Legacy 2.0 GLi, cv, elektr. ramen, rfid, grijsm. ... 01-98 € 7.950,-
- VW Passat AUTOMAAT 1.8 5V, stbkr, trekhaak, zilver ... 09-97 € 7.950,-
- VW Golf 1.9 TDI 90 pk diesel Highline, 3-deurs, zwart ... 10-99 € 10.750,-
- Volvo V40 1.8 Europa Elegance, airco/boordc. lgrm. ... 01-03 € 18.950,-
- Volvo 440 Fleet 1.8 DL, stuurbekekr., cv, grjs ... 07-95 € 3.450,-

NVO VERZEKERINGEN

50+ Prive Pakket !

- woonhuisverzekering
- inboedelverzekering
- autoverzekering
- reisverzekering
- caravanverzekering
- aansprakelijkheidsverzekering
- ongefallenverzekering
- rechtsbijstandverzekering

Al uw verzekeringen onder 1 dak tegen een gunstige premie

Filosofentuin 1 - 2908 XA - Capelle a/d IJssel - tel: 010 4581616 - fax: 010 4581711
Internet: www.nvo-verzekeringen.nl - e-mail: info@nvo-verzekeringen.nl

Kennis en ervaring van de oudere werknemer... dat is onze inzet



UITZENDBUREAU

Slepersvijver 5-7 • 3011 MK Rotterdam
Tel.: 010 404 61 81 • 010 433 42 96
e-mail: 55plus.uitzendbureau@worldonline.nl
www.55plus-uitzendbureau.nl

Kwaliteit Wint Altijd! Cito Autobedrijf

straks ook in Capelle



Sonoystraat 3 • R'dam-Blijdorp • 010-4676789

Gedenktekens met een persoonlijke signatuur

Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

- met een persoonlijke stijl
- naar een ontwerp dat past
- in elke gewenste steensoort of ander materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u welkom in onze showroom.

TIMMERMAN NATUURSTEEN

VIERBANNENSTRAAT 1 NIEUWERKERK TELEFOON (0111) 641798

WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM TELEFOON (010) 4660368/4663161

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910
WWW.TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL



GOETZEE

uitvaartverzorging

Boezemsingel 35
3034 EC Rotterdam
Tel (010) 280 52 80
Fax (010) 411 58 56

10% Winterkorting op alle kunststof kozijnen*



Heerlijk warm de winter door!

Na een middag sneeuwpret is niets lekkerder dan thuiskomen in een heerlijk warm huis!

Met kunststof kozijnen van Z-window kunt u optimaal genieten van de winter. Kunststof profielen voor ramen, deuren en schuifpuien worden op maat gemaakt en zijn bovendien zeer onderhoudsvriendelijk.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.z-window.nl
of bel: 010 - 4776660

* vraag naar de voorwaarden. Actieperiode van 1 november 2005 t/m 31 januari 2006

Uw geselecteerde dealer:

Binneweg Kozijnen

Aelbrechtskade 122, 3023 JE Rotterdam
T (010) 477 66 60
E info@binnewegdepanter.nl

Openingstijden Showroom
Ma. t/m vrij, van 9.00 tot 16.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur
Dinsdag gesloten

Bezoek onze showroom of kijk op www.z-window.nl



het kunststofkozijn



Boekwinkel



De Rotterdamse stegen en wat zich daar afspeelde...

Langs de Goudsesingel bevond zich een labyrint van stegen, gangen en sloppen. In de Korte Lijnstraat woonde de familie Hekking. Hij was koetsier bij Vrijmoed, zijn vrouw 'zat' in het fruit. En dan woonde er nog een Belze Mie. Toen zij nog jong was, moet zij een mooie meid zijn geweest. Mie deelde het bed met Driekus Stijfpoot. Beiden waren alcoholist en misschien daarom lagen zij strijk-en-zet met elkaar overhoop. Gemt en Kaat, uit de naburige Thoolenstraat waren hun boezem-

vrienden. Die twee stelden gingen altijd samen op stap. Zij hadden ook altijd de grootste bonje, maar waren niet bij elkaar vandaan te slaan. De Thoolenstraat dateerde van 1826, toen Johannes Thoolen vergunning kreeg om de voormalige Diaconie of het Lidmaatschapshuis van de Hervormde Gemeente in de Breedestraat af te breken om er een nieuwe straat te bouwen. Deze 'straat' rook altijd naar uien. Met het pellen van uien verdienden de vrouwen hun brood. De bewoners waren gastvrije mensen.

Als er in het Verkooplokaal aan de Goudsesingel rellen uitbraken en de betogers door de politie op de hielen werden gezeten, vluchtten zij de Thoolenstraat in, waar de deuren wagenwijd open stonden. Maar als er een nieuwsgierig ventje uit de gegoede stand vijf stappen in de steeg zette werd er geroepen: 'Wat mot jij hier? Lazerstraal op!'

Zomaar wat wetenswaardigheden uit het alleszins leesbare boekje 'De Rotterdamse stegen, en wat zich daar afspeelde' van de Rotterdamse

auteur Peter Troost. Het boekje bevat ontelbare anekdotes en prachtige foto's uit het oude Rotterdam, waarin stegen en steegjes nog scheuring en inslag waren. Die vergeten tijd levert boeiende lectuur op. Dit alleraardigste boekje heeft Peter Troost in eigen beheer uitgegeven. Als u geïnteresseerd bent en het wilt kopen, kunt u contact opnemen met Peter Troost via: troostboeken@hotmail.com
Of schrijven naar: Peter Troost, Mezenstraat 91, 3161 TK Rhooen

In het spionnetje

Wanneer ik deze dagen in m'n spionnetje kijk, zie ik soms vervormde beelden. Daarbij springen m'n gedachten door mijn hoofd, zoals een kangoeroe zich uitleeft in de Australische bush.

In het vorige spionnetje maakte ik u deelgenoot van mijn recente ervaringen in het Academisch Centrum Erasmus (zeg maar gewoon Dijkzigt). Dat spionnetje schreef ik drie dagen nadat ik een poliklinische operatie had ondergaan. Op dát moment zag alles er goed uit!
In de dagen die volgden zag ik mijn twee behandelde tenen in kleur van rose via blauw naar diepzwart veranderen. 'k Was daarom blij, dat ik op 4 januari voor een controle in Dijkzigt moest verschijnen. De behandelend arts, iemand die ik nog niet eerder gezien had, liet merken dat de geur van mijn tenen 'onplezierig' was en adviseerde in de komende dagen de tenen in een vet verbandgaas te verpakken. "Op 10 januari zien wij u graag terug". De daarop volgende dagen leefde ik bij de gratie van pijnstillers en stevige borrels. In de nacht van 9 op 10 januari kon ik het verband rond mijn voet niet langer verdragen en trok dat eraf. De tenen die me aanstaarden zouden niet misplaatst zijn geweest bij een zwarte neger uit Centraal Afrika, maar ze behoorden duidelijk niet bij een (oude) Rotterdammer. Ik was wel heel benieuwd wat de dokter later die dag in het ziekenhuis zou zeggen. Wel, hij - weer een andere arts - zei heel weinig, keek me aan en vroeg: "Hoelang is dat al zo?". Ik vertelde over m'n bezoek op de 4e en het advies dat ik had meegekregen. Hij zei nog steeds weinig, pakte de telefoon

en binnen twee minuten stapte een andere arts (wat een chirurg bleek te zijn) de kamer in. Beide heren bogen zich over m'n voet, mompelden wat met elkaar en het eind van het liedje was, dat ik spoedheidshalve in het ziekenhuis werd opgenomen.

Operatie

De volgende dag werd ik om 12.30 uur in een narcoseslaap gebracht; rond 16.00 uur kwam ik weer bij de mensen en het eerste wat ik hoorde, was "We hebben de tenen niet hoeven te amputeren". Twee dagen ziekenhuisopname volgden daarna en met strenge, zeer duidelijke instructies mocht ik toen naar huis. We zijn nu één week verder en inmiddels hebben er alweer twee controles in het ziekenhuis plaatsgevonden. Verbaast het u, als ik vertel dat het alweer een andere arts was die mijn voet bekeek?

Sinds 13.00 uur vandaag draag ik weer een schoen aan mijn rechervoet; ruim 4 weken stond



de rechterschoen nutteloos onder m'n bed.

Deze afgelopen weken zullen wel niet in m'n koude kleren gaan zitten, maar ik heb wel bemerkt dat volslagen onbekende mensen met mij meeleeften. Via e-mail of gewone post kreeg ik reacties van lezers en lezeressen van De Oud-Rotterdammer. Ieder van u dank ik daarvoor uit de grond van mijn hart.

Meeuwen

Niet alleen in m'n spionnetje, maar ook direct uit m'n raam zie ik dagelijks tientallen meeuwen vliegen. Waarom er mensen zijn, die denken dat ze deze meeuwen met brood moeten voeren, ontgaat me. Ergens boven mij op de 18e of 20ste étage woont iemand, die rond 10 uur 's morgens het oude brood het raam uitgooit. Wat de meeuwen niet weten op te vangen, valt beneden op de grond op de speelplaats van een lagere school. We zullen maar zeggen, dat dit gevallen brood wel weer goed is voor de ratten!
Dat de meeuwen tijdens de 'voertijd' hun rondjes draaien om het flatgebouw is logisch. Dat ze dan tevens grote ontlastingskladders laten vallen, is niet helemaal duidelijk voor de 'dierenvriend' boven me. De speelplaats zit onder en geparkeerde auto's mogen een keer extra door de wasstraat.

Niet alleen zijn deze meeuwen een verschrikking op de Mulderpier. Ook elders in Delfshaven



door Aad van der Struijs



Foto RIB collectie

weten zij het toilet niet te vinden. Als ik dan een volgescheten (excusez le mot) Piet Heyn zie staan, denk ik aan hetzelfde standbeeld op het Piet Heynplein, waarbij Piet uitkeek over de Achterhaven. Aan het begin van de Achterhaven, bij de Ruigeplaat, was de visafslag. Een betere plek voor meeuwen kon je bijna niet verzinnen, maar hun uitwerpselen zag je niet. Wat is er nu in 50 jaar tijd

met de natuur gebeurd?
In elk geval stond ik in mei 1947 met o.a. mijn buurmeisjes Henny en Willy(?) Quispel voor Piet Heyn om op de foto geslingerd te worden. Ik weet aan te wijzen waar de andere kinderen in de Watergeusstraat woonden, maar wat waren hun namen toch?

Spionneur

BELEEF ROTTERDAM UITTIPS IN DE STAD

Beleef Rotterdam

Het Echte Rotterdams Toneel is de komende weken regelmatig te bewonderen in diverse theaters in de regio Rotterdam. Onder leiding van Paul van Soest speelt het gezelschap de hilarische klucht 'Weg van de burens', dat op 7 oktober 2005 zijn première beleefde in het Capelse Isala Theater. De speellijst voor de komende weken is: 3 februari Zwijndrecht, De Uitstek (078 - 6194333) 23 februari Rotterdam, Theater Zuidplein (010 - 2030203) 25 februari Maassluis, Koningshof (010 - 5911430) 11 maart Hellevoetsluis, Theater Twee Hondjes (0181 - 310473) Kaarten voor deze voorstellingen kunt u bestellen bij de bij de theaters vermelde telefoonnummers.

t/m 5 febr.: Mooie dingen; over sieren en versieren

Drie jaar geleden klopten enkele Rotterdamse sieraadontwerpers aan bij het Centrum Beeldende Kunst: ze waren op zoek naar een Rotterdams podium voor hun werk. In januari 2006 komen ze weer samen in de tentoonstelling Mooie Dingen: ruim twintig kunstenaars exposeren honderd sieraden, van draagbaar tot ondraagbaar. Vilt, schelpen, zilver en rubber worden gebruikt in abstracte en herkenbare vormen. De objecten zijn te koop vanaf 15 euro. Tijdens de tentoonstellingsperiode is ook een uitleenexpositie te zien van foto's en schilderijen, over sieren en versieren. In de High Tea & Talk van 29 januari praten sieraadontwerpers over de huidige tendensen voor expe-

rimentele, onedele materialen en de nieuwste trends. Openingstijden: Di/vr 12 - 17 uur, za 10 - 17 uur, zo 12 - 17 uur High Tea & Talk: zondag 29 januari 2006, 15 - 17 uur

Centrum Beeldende Kunst
Nieuwe Binnenweg 75
010 436 0288
www.cbk.rotterdam.nl

t/m 26 febr.: Oudom Arie in the picture Houtsneden van een natuur-liefhebber

Zonneveld en Zonneveld, Kunst aan huis Wie prachtige houtsneden van bloemen en landschappen wil zien, kan nog tot en met 26 februari terecht op de Spoorweg 29 B. Lex Zonneveld, de bewoner van het pand aan deze mooie oude singel, heeft de expositie in zijn eigen woonkamer ingericht. Ruimte genoeg, om op zaterdag en zondag tussen 12.00 en 17.00 uur bezoek te ontvangen. Op andere dagen

kan ook, maar dan op afspraak. Een tentoonstelling aan huis doe je niet zomaar! Het gaat hier om het werk van Arie Zonneveld, de helaas veel te jong overleden oudoom van Lex. De tentoonstelling is door zijn achterneef georganiseerd ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Arie. Je kunt er niet alleen de prachtige, soms Japans aandoende afdrucken van houtsneden zien, maar ook voorwerpen zoals schetsboekjes, foto's van verre reizen, en originele hout- en linoleumsneden. Daarbij is Lex een enthousiast verteller. Hij heeft er alles voor over om de broer van zijn opa meer in de belangstelling te krijgen. Op internet heeft hij ook nog een website gemaakt met veel informatie en illustraties (www.ariEZonneveld.nl), ook bij hem te koop in boekvorm. Kortom: De houtsneden van Arie Zonneveld zijn een bezoekje meer dan waard; reëel en/of virtueel!



Heeft u een bijzondere uittip? Meld het de redactie via info@deoudrotterdammer.nl

Oproep Bad Kreuznach

Ik ben in 1939 of '40 als zesjarige uitgezonden naar Bad Kreuznach in Duitsland, met nog meer Rotterdamse kinderen. Nu zou ik graag willen weten of er nog iemand is die daar iets van weet en waarvan dit uitging. Ik ben daar al heel lang naar op zoek.

K.H. van Komen

Oproep The Diamond Sisters

Mijn twee zussen, Janny en Leonie Vermeulen, zongen eind jaren vijftig, begin zestig onder de naam 'The Diamond Sisters' met een band 'The Rocking Diamonds'. Zij traden onder meer op in de voorprogramma's van The Blue Diamonds, Anneke Grönloh en Willeke Alberti.

Mijn man en ik hadden een opname op onze bandrecorder staan waarover mijn man helaas per abuis iets anders heeft opgenomen. Dat programma heette; Amateur, de microfoon is voor u.

Nu ben ik al een hele tijd op zoek naar wat opnamen uit die tijd en misschien is er iemand die mij hierbij kan helpen. Daarmee zou ik mijn zussen nog eens willen verrassen.

R. Bijl-Smits

Afhaaladressen

Naast de seniorenwoningen en -flats in Groot Rotterdam staan de krantenrekjes van de Oud-Rotterdammer op veel plekken in de stad en de regio.

Rotterdam Bibliotheek Rotterdam Alle 23 vestigingen Deelgemeente Delfshaven Looiershof 1 Deelgemeente Charlois Boerhavestraat 11 Deelgemeente IJsselmonde Groene Tuin 317 Deelgem. Kralingen-Crooswijk Oostzeedijk 276 Deelgemeente Noord Eudokiaplein 35 Deelgemeente Overschie Burg, Baumannaan 178 Deelgemeente Pr.Alexander Prins Alexanderplein 6 Buurtcentrum Romeynshof Romeynshof C 1000 Hesseplaats 201 Gezondheidscentr. Ommoord Briandplaats Edah Nieuw Ommoordseweg 4 Albert Heijn Hesseplaats 13 Kleinweg Rotterdam Benthuizerstraat R'dam Mathenesserplein R'dam Bentinkplein R'dam Zuidplein Hoog 622 Krabbendijkstraat 10 Vuurplaat 340 Streksingel 69 Vasteland 108 Goudse Rijnweg Lijnbaan 121 Mya van Yperenplein 89 Boumankliniek Pr. Constantijnweg 127 Sigarenhandel Groen Schieweg 139 Sigarenwinkel de Wolbocht Wolphaertsbocht 46 Vestia Schere 31 Buurtcentrum Tuinnehove Hollandse Tuin 85 Buurtcenter De Focus Oude Wetering 324 Wijkgebouw Lombardijnen Menanderstraat Bewonersorg. Vreewijk De dreef 83 't Kopblok Riederlaan 200 Konmar Rotterdam Oosterhof Restaurant Montmartre Zuidplein 116 Krantenmagazijn Pit Zuidplein Van Rietschoten Keizerswaard 8 Shellstation Van der Knaap Nesseland Activiteitencentr. Nesseland Nesseland Gemeentearchief Hofdijk Archiefwinkel Coolsingel VVV-winkel Rotterdam Coolsingel Stadsdriehoekkantoor Kipstraat 20 Wijkgebouw Pier 80 Rosener Mannstraat 80 Buurthuis Schiemond Dempostraat Wijkaanpakw. Schiebroek Pappelweg 136a Sigarenwinkel Van Beek Roddendromplein 5a Bloemenhuis Otten Junolaan 38-42 N Z R Noord Adriaan Kluitstraat 170 Tabac & Gift Van Beethovensingel 30 De Wilgenkoepel Wilgenlei 790 Wijkgebouw Rendierhof Rendierstraat 3	Hoogvliet Deelgemeente Hoogvliet Middenbaan Noord 47 Kantoorboekhandel Voskamp Binnenbaan 97 Hoogvliet Banketbakkerij Uljee Binnenbaan Hoogvliet DA Drogisterij In de Fuik Pernis Wijksecretarie Pernis Vroomstraat 14 Pernis Oudheidkamer Pernis Pernis Rozenburg Activiteitencentr. Het Anker Ln van Nw Blankenbrug 13 Gemeente Rozenburg Jan van Goyenstrat 1 Bibliotheek Rozenburg Molenweg 20 Woon- en zorgcentrum Het Baken Grote Stern 2 Spijkenisse Bibliotheek Spijkenisse Breeuweg 2 Metroshop Ruwaard van Puttenweg 8 Ruwaard van Putten ziekenhuis Ruwaard van Puttenweg 1 C 1000 Vlinderveen 434 Edah Winterakker 21 Nieuwstraat 161 Konmar Superstore Sterrenhof 18 Super de Boer Hadewychplaats 32 Vlaardingen Bibliotheek Vlaardingen Waalstraat 100 Vlietland Ziekenhuis Vlaardingen SGZ Zorgcentrum Uitzicht Churchillsingel 483 Zorgcentrum De Meerpaal Willem de Zwijgerlaan 2 Wijkcentrum Holy Aristide Briandring 90 Albert Heijn De Loper 85 Maassluis Bibliotheek Maassluis Uverlaan 18 Konmar Koningshoek C 1000 Lang Boonestraat 31 Albert Heijn Mesdaglaan 199 Bottelier Zonneveld Mesdaglaan 231 De Vloot De Vloet Capelle a.d. IJssel Gemeentehuis Stadsplein Bibliotheek Stadsplein 39 Nic Vissur Centrumpassage 45-49 IJsselland Ziekenhuis Capelle a/d IJ Krimpen a.d. IJssel Bibliotheek Nachtegaalstraat 8 Edah WC Raadhuisplein Boekhandel De Korf WC De Korf Spar Stad en Landschap Wijkgeb. Gouden Regen Gouden Regen Super de Boer Raadhuisplein 87 't Kaerthuys Cascade 1 Super de Boer De Korf 8	Crimpensteijn Zandrak Hellevoetsluis Bibliotheek Hellevoetsluis Woordbouwerplein 1 Etsafaf 't Verschuil WC De Struytse Hoek Albert Heijn Evertsenplein 68 WC De Struytse Hoek Plusmarkt Brandt Plusmarkt Trommel Moriaanseweg 46 M C D C1000 Konmar WC De Struytse Hoek Spar Oudenhoorn Nieuwerkerk a.d. IJssel Groen Schoenen Reigerhof Van Delft Books and Gifts Reigerhof Coop Wim Bos Kerkaan Plus Dorrestein Dorrestein Ridderkerk Bibliotheek Ridderkerk St Jorisplein 77 Bibliotheek Reyerweg 62 Bibliotheek Maaslaan 2 Boekhandel Sanders Amerstraat 18 Drogisterij A. Flach Dillenburgerplein 12 Super De Boer Ridderhof 72 Super De Boer Vlietplein 191 Super De Boer Dillenburgerplein 5 Gemeentehuis Ridderkerk Koningsplein 1 Zevenhuizen Bibliotheek Zevenhuizen Dorpsstraat C 1000 Dorpsstraat 129 De Zevenster Liefstraat 3 Dierenkliniek Zuidplaweg 1a Schiedam Bibliotheek Schiedam Stadsf 1 Bibliotheek Bachplein Bristol Nieuwe Passage 6 MIRO Tabak Rubensplein 6a J & L Supermarkt Mesdaglaan 14 Tabakshop Nathalie 's Gravelandseweg 559 Maas Tabacco Hoogstraat 168 Vlietland Ziekenhuis Burg. Knappertlaan Overige Bibliotheek Hendrik-Ido-Ambacht Hoge Kade 52 Bruna HI Ambacht WC De Schoof Bibliotheek Barendrecht Middenbaan 109 Bibliotheek Albrandswaard Dorpsstraat 34 Boekhandel Huurman Bergschenhoek Albert Heijn Barendrecht v. Beuninghaven
--	---	---

Colofon De Oud Rotterdammer

De Oud-Rotterdammer verschijnt 1x per 2 weken op dinsdag in de even weken
De Oud-Rotterdammer is een uitgave van:
Fred Wallast Bedrijfscommunicatie
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel: 0180 - 32 25 75
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Advertenties:
Ben Rietveldt, Tel: 06 - 23 66 24 12
T.G. Louwen, Tel: 06 - 13 53 50 58
Elly Timmers, Tel. 06 - 49 69 44 24

Redactie:
Hans Roodenburg, Aad van der Struijs, Elly Timmers,
Bram van der Weijden, Johan van der Leeuw,
Peter van Zwiene.

Eindredactie:
Fred Wallast
Tel: 0180 - 32 25 75/31 55 25
GSM: 06 - 51 28 12 77
Email: info@deoudrotterdammer.nl

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimedia
Nieuwerkerk aan den IJssel

TANTE POST(BUS)

Via postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel of e-mailen naar info@deoudrotterdammer.nl kunt u reageren op artikelen in de Oud-Rotterdammer. (Er worden geen anonieme brieven geplaatst en de redactie behoudt het recht brieven in te korten of niet te plaatsen). Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de brieven die ingezonden zijn teruglezen.

Hallo tante Post,

Naar aanleiding van uw artikel "Wereldreis naar Oostvoorn" het volgende. Ik herinner mij dat mijn ouders een huisje (Matanesie geheten) hadden op pier 7. Wij woonden in de Agnieszestraat 70 beneden en vandaar gingen wij met de carrie volgeladen naar pier 7, inclusief de poes. Ik had daar een geweldige tijd, met de haven voor ons waar wij gingen zwemmen. Naast ons stond het huisje van de familie De Haas of Haan uit Delfshaven. Mijn zus, Agatha (Atie), is getrouwd met Adam Groen die daar kampeerde in een tentje. Ik was 7 jaar toen de oorlog uitbrak. Toen wij (pa en ik) later gingen kijken hoe het huisje erbij stond, was er van het huisje een vlonder gemaakt waarop een luchtafweergeschut van het Nederlandse leger stond. Na de oorlog hadden mijn vader en ik een huisje op het Ivaot-terrein (ik weet niet of ik de naam goed gespeld heb) waar wij op de fiets naartoe gingen. Daar heb ik Adrie Wijs ontmoet (daar ben ik haast 50 jaar mee getrouwd) die daar met haar ouders ook een huisje had. In het weekend gingen wij naar Marion om te dansen en naar Bakker om te biljarten. Mijn zus is overleden.

Adam is opnieuw getrouwd met Truus, een buurvrouw. Ik weet nog dat mijn zus vier kinderen had, maar ben alle contacten kwijt. Ik ben benieuwd of er bij anderen ook herinneringen uit die periode naar boven komen.

Cees van den Berg
e-mail adres: c.berg33@chello.nl

Heftruckwedstrijden

Ik heb na de oorlog twintig jaar in de haven gewerkt bij de alom bekende H.A.L. In die tijd maakte de haven kennis met een nieuw transportmiddel 'de vorkheftruck', die veel handwerk overnamen. Om het vakmanschap van de vorkheftruckchauffeurs aan de bevolking te tonen, organiseerden de diverse scheepvaartmaatschappijen jaarlijks een wedstrijd tussen de chauffeurs. De wedstrijden waren niet voor geldelijk gewin, maar om de eer te behouden voor de beste heftruckchauffeur te zijn. Later zijn de wedstrijden gestopt toen betalingen en prijzengeld hun intrede deden. De onderlinge sportiviteit tussen de bedrijven was afgelopen en de wedstrijden behoorden tot het verleden.

J. Breedveld

Mijne Heren,

Met plezier heb ingezonden artikel gelezen van Bram Slaager. Vooral het gesprek met Kees van 87, die het heeft over de Helmerstraat van voor de oorlog. Ik weet er zelf niet veel van, maar ben in 1936 in de Helmerstraat geboren. Mijn opa had daar een waterstokerij. Het ging vooral over de versiering met Koninginnedag, die zo mooi was. Mijn vader hielp namelijk altijd mee die versiering op te hangen. Hij is al jaren geleden overleden, maar naar horen zeggen was dat altijd heel bijzonder. Ik vond het leuk daar wat over te lezen en zou het wel leuk vinden een reactie te horen van deze Kees. Misschien herinnert hij zich het een en ander uit die tijd.

H. Roos
Kooikerweg 305
3069 WP Rotterdam
Tel 010-4555993
E mail hair.roos@wanadoo.nl

Nog eenmaal Marietje van Os,

Onder de vele reacties die wij ontvingen op de oproep van de heer Wiegman om meer informatie over de moord op Marietje van Os ontvingen wij ook een aanbod van

de heer Koelwijn. Hij is in het bezit van het boek van commissaris Blaauw over deze geruchtmakende zaak en stelt dit gratis beschikbaar aan degene die het eerst reageert. U kunt hiervoor contact opnemen met tel 010-4116367.

Geachte redactie,

Met heel veel genoegen heb ik weer de Oud Rotterdammer gelezen. Er is niets wat ik over sla. Zo heb ik ook het verhaal over de schillenboer gelezen en daar kwamen mijn herinneringen naar boven. Ik heb geen verhaal over hem, want zijn naam zegt mij niets, ik was toen nog te jong. Maar ik heb van 1934 tot 1939 in de Isaac Hubertstraat gewoond en daar kwam altijd de schillenboer door de straat en dan bedelde ik om schillen aan mijn moeder, want dan kreeg ik een snoepje. Het was voor mij een feest als er schillen waren, want wij hadden het in die tijd erg arm, dus als ik een snoepje kreeg was ik de koning te rijk. Wij zijn in 1939 verhuisd naar de Pleretstraat en nadien ben ik de schillenboer uit het oog verloren.

K.W.S.Oelen

Coolsingel ziekenhuis

Ik heb genoten van de proza over wat de Spionneur overkam in het Coolsingel- ziekenhuis. Ik zag het weer helemaal voor me. Ook mij is zo iets begin jaren '50 overkomen. Als knul van 18 jaren, met de daarbij passende branie, moesten mijn amandelen ook geknipt of verwijderd worden. Het allerergste vond ik dat je eerst in een bad gestopt werd om je te desinfecteren. Waarvoor desinfecteren was mij volkomen onbekend en dat werd ook niet verteld. Ook mijn gemekker dat ik pas naar het "badhuis" was geweest, hielp niet. Zo werd ik daar door de minst aantrekkelijke zuster (volgens mij) in bad gestopt en geschrobd. Daarna werd ik geholpen op de manier zoals de Spionneur beschreef. Het ergste was de volgende dag. Toen moest ik brood zonder korstjes eten. Ook dat wordt tegenwoordig wat leuker gedaan. Toen was het; eten en slikken. De tranen stonden in mijn ogen van de pijn. Doorgaan was het motto van die kenau aan mijn bed. Ik voel nog die pijn. Maar we hebben het overleefd. De ervaring hoe het nu gaat in ziekenhuizen heb ik ook. Wat een verschil!

Rence Snoek

Puzzel mee en win !!!

De puzzel in De Oud-Rotterdammer van 10 januari leverde opnieuw vele honderden oplossingen op.

Onder de inzenders die de juiste oplossing hebben gevonden, heeft De Oud-Rotterdammer tien CD's verlost.

De winnaars zijn:

Henk Fiering, Spijkenisse
G.J. van der Does, Rotterdam
G. Schnitzler, Rozenburg
C.G. van Velzen, Rotterdam
J.H. Vink, Rotterdam

B. van Essen, Rotterdam
A. Stolk, Hendrik Ido Ambacht
H.M.J. Dullens, Rotterdam
A. v.d. Laan, Vlaardingen
S.M. van Pelt, Rotterdam

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publiceren wij weer een leuke kruiswoordpuzzel.

De bedoeling is dat u de puzzel oplost en vervolgens met de letters uit de genummerde vakjes een woord of slagzin vormt. Als u denkt de juiste oplossing gevonden te hebben, stuur deze dan **VOOR DONDERDAG 2 FEBRUARI** op naar:

De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.

U mag uw antwoord ook per email sturen naar info@deoudrotterdammer.nl.

De Oud-Rotterdammer verlost bij iedere puzzel enkele fraaie prijzen onder de inzenders met de juiste oplossing. Deze keer



maken opnieuw tien mensen kans op een prachtige dubbel-CD met tientallen nummers van Rotterdamse artiesten, Café Rotterdam genaamd, waarin ook nog fraaie foto's van oud-Rotterdam zijn te bewonderen.

Horizontaal

1. de kraakbeenschijf die in het kniegewricht ligt; 7. doezelig (dromerig); 13. telwoord; 14. kussenovertrek; 16. plaats in Brazilië (afk.); 17. godsdienstig lied van de Amerikaanse negers; 20. bergweide; 21. tekengerei; 23. bedorven; 24. ongewijde; 26. lang rolronnd stuk hout; 28. korps rijdende artillerie (afk.); 29. god van de liefde; 31. voorzetsel; 33. oosterlengte (afk.); 34. mannelijk dier; 35. zeevis met plat lichaam; 37. uithangteken van een drogist; 40. jong dier; 41. Nederlandse spoorwegen (afk.); 43. familielid; 45. voor (in samenstelling); 46. tapkast; 47. heden; 48. heldendicht; 50. rivier in Rusland; 52. erbium (scheik. afk.); 53. gebogen; 55. en omstreken (afk.); 56. kampvechter (bij de romeinen); 57. in opdracht (afk.); 58. dichtregel; 60. boomsoort; 61. stannum (scheik. afk.); 62. geparachuteerde soldaat (afk.); 64. ondernemingsraad (afk.); 65. keukengerei; 67. wijfje van het huishoer; 69. muzieknoot; 71. dominus nostrum (afk.); 72. woud; 73. knaagdier; 75. onderste deel van een gevel; 77. kooksel, gerecht van gepelde gerst; 79. aartsbisshop (Lat. afk.); 80. deel van bijbel (afk.); 82. val (deun); 84. oceaan; 85. voorgedragen lyrisch-dramatisch zangstuk; 87. ruimte waarin iemand begraven wordt; 89. landkikker; 90. grote oorlogsvloot; 92. twee (Engels); 94. Japanse klederdracht; 96. Europese rekenenheid (afk.); 97. Europees land; 99. vod; 100. (nuttige) delfstof; 101. teleurstelling.

Verticaal

1. schele hoofdlijn; 2. eerbiedwaardige grijsaard; 3. boomsoort; 4. vlug (rap); 5. United States (afk.); 6. buikpotig weekdier; 7. weleens; 8. langspeelplaat (afk.); 9. hoeveelheid fijingemaakt gemengd eten; 10. vordering; 11. paardenkam; 12. bekende kamerplant; 15. oosterlengte (afk.); 18. familielid; 19. steensoort; 21. aardkluit; 22. tijdperk; 25. griezellig; 27. kever; 30. bekende bloemsoort; 32. uitverkoop; 34. tuingereedschap; 36. Japans bordspel; 38. Amsterdams peil (afk.); 39. rivier in Friesland; 40. oppberggruimte; 42. werpwapen (lans); 44. maalinrichting; 46. metaalsoort; 47. windrichting; 49. gehoororgaan; 51. zangstem; 52. wandversiering; 54. meisjesnaam; 58. geneigd leiding of bevelen op te volgen; 59. ironie (hoon); 62. optelteken; 63. amusant kort verhaal; 66. verbrandingsrest; 67. boksterm (afk.); 68. dracht van een monnik; 70. voorzetsel; 72. plaats in Duitsland; 73. steen; 74. gevangenis; 76. invoer van koopwaar uit het buitenland; 78. sterk ijzerhoudende grondsoort; 79. bontgekleurde papagegai; 81. deel van een boom; 83. voorzetsel; 85. bloedvat; 86. koraaleiland; 87. uitstekend (deugdzaam); 88. rij achterelkaar staande auto's; 91. vlaktemaat; 93. westerlengte (afk.); 95. bak (grap); 97. familielid; 98. neon (scheik. afk.).



Casino Diamond Palace & Roman Palace:

Echt een bezoekje waard!



Botersloot 9 - 11



Oude Binnenweg 59

Diamond Palace & Roman Palace presenteren binnenkort:

ANDY TIELMAN

De CD/DVD "That's My Life" is ook te verkrijgen bij platenwinkel Songs for Sale, Meent 22 te Rotterdam



Openingstijden:

ma. t/m do. van 09.00 - 00.00 uur, vrij. en za. van 09.00 - 01.00 uur
zo. van 11.00 - 00.00 uur (op feestdagen kunnen de openingstijden afwijken)

GRATIS TOEGANG MINIMUMLEEFTIJD 21 JAAR

Sponsor van voetbalver. Neptunus, honkbalver. Neptunus en voetbalver. EDS