

Op wereldreis naar Oostvoorne

Kamperen kwam pas na de Eerste Wereldoorlog een beetje in zwang. Aanvankelijk vooral bij de padvinderij en andere jeugdbewegingen. Later werd de tent ook populair bij de zogenaamde vrijbuiters. In 1954 had 11% van de Nederlanders een tent, in 1960 al 17% en in het topjaar 1966 zelfs 27%. Daarna verloor het kamperen veel van zijn romantiek. De afvallers waren vooral de kampeerdere 'uit nood'. Nu deze een wat ruimere beurs hadden, namen ze zonder weemoed afscheid van het gezeul met tent, tentstokken, lakenzakken, primussen en keukengerie.

Leuk, we gaan weer kamperen, dachten veel kinderen in die tijd. Ieder jaar weer een feest voor veel gezinnen, die het geluk hadden er in de zomer even tussenuit te kunnen. Weg uit de stad! Met het hele gezin bijvoorbeeld richting Oostvoorne, op Solex, Berini (het eitje) of gewoon op de fiets. Als de grote (vakantie)kist van zolder kwam, wist je het al, er moest weer gepakt worden. Van Gend en Loos kwam langs, nam de kist mee en deponeerde deze op de uitverkoren camping. Alles wat in de kist ging, werd op de plaats van bestemming weer uitgepakt. De enige echte kampeeruitrusting, als je dit kon betalen, bestond uit een lichtgewicht pannenset.

Op reis

Als je geluk had mocht je, achter op de brommer of fiets, naar de Rosestraat op Zuid, om daar op de stoomtram van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM) te stappen. Fiets en brommer mochten mee in de goederenwagon. Deze stoomtram kreeg al snel de lugubere bijnaam "het moordenaarstje", dit in



verband met de vele ongelukken in de druk bevolkte wijken. Dit vehikel bracht ons waar we wilden zijn, in Oostvoorne.

Had je pech, en dat kwam vaker voor, dan fietste je naar Schiedam om op het "Heen en Weer"-bootje te stappen. Opstappen aan de rechter maasoever en belanden aan de andere kant van de Maas. Altijd weer imponerend, de drukte en het schouwspel, dat de rivier bij de overtocht bood.

Files

Met zwaar bepakte fietsen verliet je op de Heijlplaat het "Heen en Weer"-bootje. Langs het crisisstrandje en de ertsoverslag naar Pernis, met zijn opgespoten weilanden, waar de petrochemische industrie gevestigd werd. Op de Groene Kruisweg belandde je in, een voor die tijd, drukte van belang. Files en nog

eens files. Een enkele auto, maar hoofdzakelijk fietsen en brommers. Beladen met fietstassen, tenten, de lichtgewicht pannenset aan het stuur en de kinderen achterop. Het leek wel of heel Rotterdam de stad ontvluchtte. Verder, langs Hoogvliet, de



Spijkenisserbrug, Geervliet (je zag de molen al van verre), Heenvliet en Zwartewaal. Gelukkig, het silhouet van de kerktoren van Brielle kwam in zicht. De verlossing was nabij. Nog maar vijf kilometer afzien.

Royco-soep

Na deze proefing kwam je aan op het Kruiningers Gors. Zou de kist goed bezorgd zijn door Van Gend & Loos? Duimen maar. Een leuke plek gezocht, tent opzetten tussen honderd anderen en kijken of de vriendenjes van vorig jaar er zouden zijn. Want als de vaders bij het droogdok

werkten, dan kon je daar zeker van zijn. Kist uitgepakt, stro bij de boer gehaald en de lakenzakken gevuld. Je eigen AB dekens aan elkaar gespeld. Niets stond je meer in de weg het 'leuk' te hebben. Primus/petroleumstelletje in de keukenhoek



en in de super de luxe lichtgewicht pannen werd (Royco)soep gemaakt, om de ontberingen van de fietstocht te vergeten. Liever ging je naar 'Marion' voor een patatje, maar dat kwam pas later op de dag. Na de soep snelde je naar het strand, de bunkers, het stenen baak (oude vuurtoren) en de kogeloven (een soort oorlogstuig); spannend was het allemaal!

Spelen

Op het strand gingen we vliegeren met een vliegtuigje, dat bij harde wind naar beneden knalde, en schel-

pen zoeken voor je verzameling. Het feest was begonnen! De dag eindigde op het Hertenkamp, waar je ging badmintonnen. Voor de wc haalde je een sleutel bij de beheerders, een echtpaar uit Maassluis. Veel kampeerdere namen



hun eigen wc-bril mee, hieraan kon je zien waar men naar op weg was. Je sliep bij je ouders in de binnentent, tot je wat ouder was. Dan kreeg je, tot grote opluchting van je vader, een eigen tentje. Veel meer herinneringen zullen nu naar boven komen, maar of je het nog eens over zou willen doen?? Nu vliegen we naar de plaats van bestemming en installeren ons daar in een super de luxe, compleet ingerichte, bungalowtent. Was vroeger echt alles beter?

Elly Timmers



Zorg- en Seniorenroep
De RANO brengt de stad bij u thuis
RANO Rotterdam (www.rano.nl / e-mail info@rano.nl)

VERHUIST U MEE!
NAAR 107.5 VANAF
1 JANUARI 2006



TANTE POST(BUS)

Via postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel of e-mailen naar info@deoudrotterdammer.nl kunt u reageren op artikelen in de Oud-Rotterdammer. (Er worden geen anonieme brieven geplaatst en de redactie behoudt het recht brieven in te korten of niet te plaatsen).
Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de brieven die ingezonden zijn teruglezen.

De Waaier en De Dooie kip,

Wie kan zich die twee namen nog herinneren?
In Rotterdam zuid is enorm veel veranderd, maar ik woonde daar 40 jaar en kan het nog uittekenen. Ik woonde in de Beverstraat en vandaar gingen wij als kind spelen op de Waaier of de Dooie kip dat aan de andere kant van de spoorlijn lag. De Waaier was droog gebied met heel veel en hoog onkruid en fijn om te spelen. De Dooie kip was, vooral na regen een enorme blubbertroep en dan was ik soms bang om thuis te komen, want je was niet toonbaar meer. Misschien zijn er nog mensen van mijn leeftijd (72) die er ook nog wat van weten.
Dan lees ik dat graag in de kranten die nog gaan komen. Dit alles speelde zich af, tussen Vrede en Oorlog, 1938 en 1942.
Ik heb de oorsprong van die twee namen niet kunnen achterhalen.
Piet v/d Graaf

Geachte redactie,

In uitgave nummer 6 las ik de brief van de heer Wiegman over de moord op Marietje van Os. Daar ik, toen acht jaar oud, de enig overgeblevene uit het gezin ben en destijds getuige was dat Marietje werd meegenomen, kan ik wellicht de heer Wiegman van dienst zijn. Als hij daar behoefte aan heeft, kan ik hem hierover vertellen.
S. Beck-Van Os

Tip

Het is mij bekend dat vele (oud)Rotterdamers uw blad De Oud-Rotterdammer willen bewaren, net als ik. Een goede bewaarmogelijkheid is de kranten in een plastic hoes te steken (ze passen er precies in) en deze hoezen (ringbandsysteem) in een ordner te bewaren. Zo zijn ze goed beveiligd, ze schuiven niet weg en kunnen gemakkelijk op datum worden opgeborgen en teruggevonden.
A. Markus

Geachte redactie,

Hartelijk dank voor het plaatsen van mijn oproep in nummer 4 van uw krant. De oproep voor beeldmateriaal van Huize Grootenboom van Os, voor de oorlog bekend als Hofje van Os, leverde enkele interessante reacties op, maar (nog) geen beeldmateriaal.
Ene heer Hoelaars liet een bericht achter waarin hij meldde dat hij in de jaren dertig als kind heeft gelogeed in het Hofje. Hij wil graag teruggebeld worden, maar het opgegeven nummer bleek onjuist. Daarom roep ik hem op contact op te nemen met de heer Klop (010-4220329) of de heer Dekkers (010-4613280).
J. Dekkers, Kralingen

Geachte redactie,

Met belangstelling in uw krant van dinsdag 1 november het artikel

'Kralingen' gelezen. Theo Trum verhaalt daarin over zijn klasgenootje Rob van Yperen, wiens vader kunstschilder was (Ringvaartlaan). Kenners benoemen hem in de zogenaamde 'Kralingse School'.
Als rasechte Kralinger, immers, mijn vader was rector van het Libanon Lyceum, ikzelf oud-docent daarvan, wil ik graag met Theo en/of Rob en/of zijn zus in contact komen. De voornaamste reden is, dat ik - door erfenis - in bezit ben van een aantal schilderijen, etsen en gouaches van Van Yperen, als zodanig ooit bij 'Keunst en Kitsch' bevestigd.
C. Deering

Geachte redactie,

Naar aanleiding van een artikel in De Oud-Rotterdammer van 13 december van W.H. Smid, waarin hij schreef dat de piloot Schmidt Crans met een FK 58 neerstortte bij vliegveld Waalhaven, meent ondergetekende dat het niet Schmidt Crans was, maar testpiloot Coppens. Schmidt Crans was mijns inziens oorlogsvlieger.
W. Kalkman

De periode Koolhoven

Met veel interesse heb ik het artikel van dhr. W.H. Smid gelezen over mijn eerste werkgever, "Koolhoven Vliegtuigen" aan de Waalhaven. Wellicht heb ik lezenswaardige aanvullingen voor de nog levende oud-werknemers van dit bedrijf.

Ik woonde destijds niet ver van Bloemhof, in "De Kiefhoek" van architect Oud. Mijn ambities lagen meer op het gebied van tekenen en schilderen en ik kon eigenlijk alleen maar terecht aan de Ambachtschool Hilleviet. Aangezien er in die tijd nog geen echte reclamebureaus bestonden, was dit de enige uitweg. Mijnheer Maandag was 'n fantastische leraar, die mij de fijne kneepjes van het vak bijbracht en mij tips gaf bij het kunstschilderen. Hij was zelf beeldend kunstenaar.
Toen de schooltijd achter de rug was en er brood op de plank moest komen, heeft de Directeur Jack Schijff, voor een aantal klasgenoten (misschien ook wel voor dhr. Smid) gezorgd voor 'n baantje bij Koolhoven. Het was wel niet wat ik ambieerde, maar je had in die crisistijd niet veel keus. Zo heb ik daar kort in de schilderswerkplaats én aan de trots van Koolhoven, de FK 58 gewerkt. Het was een éénmotorig gevechtsvliegtuig, waar ook België en Frankrijk belangstelling voor hadden.
Ik heb persoonlijk kennis mogen maken met hun invlieger Schmidt Crans, (helaas niet in positieve zin), want hij was met zijn vuurode leren vliegersjas haast tegen de natte verf aangelopen, waarbij ik de schuld kreeg. Ik heb nooit geweten dat hij bij 'n vliegtuigongeluk om het leven is gekomen. De schroothoep waar dhr. Smid het over had, lag

vlak naast de schilderswerkplaats en ouder personeel vertelde, dat het toestel was van hun invlieger, luitenant Coppes, die hem gearkeerd had in de Rhoonse grienden en daarbij de dood vond. Deze Coppes was de man, die op 10 februari 1933 voor de kust van Atjeh, een bom heeft gegooid op het pantserschip De Zeven Provinciën, waar munitie was uitgebroken. Het heeft toen heel wat stof opgeworpen, temeer daar er 23 munitiers bij gedood werden. Na Coppes' overlijden is Schmidt Crans hem opgevolgd.
Voor het bombardement van vliegveld Waalhaven was ik al vertrokken naar de overheid en ben ik nooit meer werkloos geweest. Frits Koolhoven heeft zijn werknemers verder goed behandeld, maar was verder straatarm, daar hij niet verzekerd was tegen oorlogsletsel.
T. Bijleveld

Beste redactie,

Wat doen jullie ons een plezier met De Oud-Rotterdammer. Ik woon tegenwoordig in Strijen, maar heb tot mijn 48ste in Rotterdam gewoond. Ik krijg de krant van een vriendin en zij krijgt hem weer van haar vriendin. Van mij gaat hij weer naar de Egmontshof in Oud-Beijerland. Mijn man heeft vroeger bij Sparta gevoetbald en geniet nog steeds van foto's van Het Kasteel. Ik wacht vol ongeduld tot ik de volgende uitgave weer krijg. A.G. van 't Hof

De Rolls Royce onder de kunstgebitten



Gebitsprothese op implantaten

Wim Noordzij verbaast zich er nog dagelijks over dat er zoveel mensen zijn die problemen hebben met een pijnlijke en loszittende prothese, niet wetende dat er een manier is om terug te kunnen gaan naar de tijd dat ze nog eigen tanden hadden en zonder na te denken konden eten, praten en lachen.

Nu kunnen mensen met gebitsproblemen eindelijk geholpen worden, door het inzetten van implantaten door de implantoloog waar wij nauw mee samenwerken.
Als u dit leest denkt u: dit is alleen voor rijke mensen. Nee hoor, want na een bezoek aan de implantoloog wordt de behandeling aangevraagd en bij goedkeuring wordt bij ziekenfondsverzekerden de behandeling vergoed op een eigen bijdrage van Euro 180,- na.

DENTAL KRALINGEN

Goudse Rijweg 39
(Rotterdam-Oost)
010 - 453 05 12



Wim Noordzij en Ellen Akkermans.

Informeer vrijblijvend bij ons naar de mogelijkheden die er voor u zouden kunnen zijn en u kunt eindelijk eens genieten van een vastzittende prothese.

DENTO TANDPROTHETIEK

Bongert 1 (hoek Beukendaal)
(Rotterdam-Zuid)
010 - 419 25 64

Coöperatieve Vereniging voor Uitvaartverzorging U.A.

sinds 1933

Hoofdkantoor: Bergweg 287, Rotterdam

Bel in geval van overlijden: 0800 345 67 89 (gratis)
net als ruim 40.000 leden van:

CVU
UITVAARTZORG

Gratis algemeen informatienummer: 0800 288 22 55
of kijk op www.cvu.nl

LET OP: TIJDELIJK LAGE INSTAPPRIJZEN!



Opel. Fresh thinking - better cars.

3x€
3 JAAR LANG 0% RENTE
3 JAAR GRATIS ONDERHOUD
3 JAAR GRATIS GARANTIE



Stap in vanaf:
€ 8.995,-



Stap in vanaf:
€ 16.295,-

Instappen in een nieuwe Opel Agila of Meriva was nog nooit zo aantrekkelijk. Tijdelijk hebben we de laagste prijzen ooit en daardoor is het voordeel groter dan ooit! Zowel de Agila als de Meriva is bovendien leverbaar uit voorraad. Dat wil zeggen... zolang de voorraad strekt. Zorg dus dat u tijdig in onze showroom bent om hiervan te profiteren!

Vraag de Opel dealer naar de exacte voorwaarden. De afgebeelde modellen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. Prijzen incl. BTW en BPA, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Gem. brandstofverbruik en CO₂-uitstoot, volgens Richtlijn 1999/100/EG. Benzinemotoren kms/liter: van 12,7 tot 20,8. Liters/100 km: van 7,9 tot 4,8. CO₂/gr/km: van 190 tot 115. Dieselmotoren kms/liter: van 18,5 tot 23,3. Liters/100 km: 5,4 tot 4,3. CO₂/gr/km: 146 tot 115.

Eef en Huub, de Opel-dealer bij u in de buurt!



• Eef en Huub Rotterdam

Centuurbaan 133
Rotterdam
010 - 211 11 11



• Eef en Huub Capelle

Kloverbaan 22
Capelle a/d IJssel
010 - 442 23 88



• Eef en Huub Berkel

Roadhuislaan 20
Berkel & Rodenrijs
010 - 511 27 66

Het allereerste (Groot)ouder & (Klein)kind concert

Met uw (klein)kind naar de Doelen!

Vele Rotterdammers zullen de Zondagochtendconcerten in de Doelen kennen. Deze populaire concerten worden al meer dan twintig jaar zeer trouw bezocht. Eén van de concerten in de nieuwe serie, Voorjaar 2006, wordt een zeer speciaal concert. Op zondag 26 maart 2006 is er een Zondagochtendconcert speciaal voor ouders en kinderen en voor grootouders en hun kleinkinderen, kortom: de hele familie kan hier met volle teugen van genieten!

Solist deze ochtend is de zangeres/actrice Brigitte Nijman. Zij vertolkte vele hoofdrollen in diverse prachtige musicals en leende haar stem aan vele tekenfilms en series. Dit zeer speciale concert wordt u gebracht door orkest Musical Souvenir – u allen bekend van het immens populaire White Christmas at the Doelen – met dirigent Rien den Hartog.

idee. Want op het podium zien ze jonge mensen die een muziekinstrument bespelen. Vaak begonnen zij als kind met het maken van muziek. Het is weer 's wat anders dan met de computer bezig zijn. En naar een concert gaan vinden kinderen vrijwel altijd leuk. Maar de kans moet ze wél geboden worden."



Kansen en leren

"Onze muziek wordt ook door kinderen gewaardeerd, dat blijkt wel. Er zit spanning en spel in en veel filmmuziek. Dat spreekt kinderen aan. Ze kunnen er ook iets van leren, ze komen misschien op een

KAARTEN VOOR DEZE SPECIALE CONCERTEN

De kaarten zijn nu al te koop à € 11,50 per stuk bij Organisatiebureau Hanson (010-4225244) en bij de Doelen (tel. 010-2171717). Voor een gratis programmaboekje van alle concerten in het Voorjaar 2006, bel 010-4225244. Andere concerten volgend voorjaar zijn o.a. Robert Long, Louis van Dijk en Rita Reys! Zie ook het complete programma op www.zondagochtendconcerten.nl

**Eénmalig concert:
Riem de Wolff
met zijn zoon**



The New Diamonds zingen Blue Diamonds

Blue Diamond Riem de Wolff, die vorig jaar in de Doelen staande ovaties kreeg, komt terug en hoe! Speciaal voor het Zondagochtend-concertenpubliek geeft hij samen met zijn zoon Steffen een concert. Een concert met een uniek karakter, omdat zij slechts éénmaal op deze manier samen optreden. Dus snel reserveren!

Deze ochtend komen uiteraard alle grote hits voorbij, waaronder 'Little Ship', 'Let it be me', 'Oh Carol!' en natuurlijk 'Ramona'.

Het wordt een grotendeels semi-akoestisch concert met een bijzondere begeleidingsband, onder leiding van componist Patrick Drabe.

CCtje

Mijmeringen in de Caraïben

Heel eventjes zit ik in Bonaire. Na een druk najaar, waarin we tien nieuwe afleveringen van "Toen was geluk heel gewoon" hebben opgenomen, die vanaf zondagavond 8 januari op Nederland 1 te zien zullen zijn, was het tijd een beetje te ontspannen. Tegelijkertijd was ik verlost van een aantal feestdagen, althans van de "viering" daarvan.

Bij mij in de Hoeksche Waard valt het allemaal wel mee, maar wat ik hier in de krant lees over de grote steden, en met name Mokum; de onbeschaving en het Neanderthalerdom waarmee feestvieren tegenwoordig gepaard schijnt te moeten gaan. En de politie laat dan weten dat alles "rustig" is verlopen, nou, ik laat het gaarne aan mij voorbij gaan. Wij zaten met Oud en Nieuw met een paar fijne vrienden aan de rand van de in het sterrenlicht glinsterende oceaan met een glaasje champagne en dat was heerlijk. Dit is dus Bonaire, wij spreken het altijd op z'n Frans uit, maar op z'n Spaans is het gewoon met a i , en in het Papiaments "Booneeroe". Papiaments is de taal van de Antillen, en hoewel iedereen ook nog altijd behoorlijk Nederlands spreekt, vragen ze respect voor hun moedertaal, hetgeen natuurlijk volkomen begrijpelijk is. Ik denk echter in mijn hart dat je met Nederlands een stuk verder komt, maar je moet hier altijd heel erg oppassen met zulke

dingen uit te spreken, want binnen de kortste keren ligt het woord rasdiscriminatie pats boem op tafel. Zo omstreeks 1860 is de slavernij afgeschaft, maar het is hier nog altijd een argument in de discussie. Nou heb ik persoonlijk nooit een slaaf gehad, dus voel ik mij nooit zo geremd die discussie aan te gaan. Aan de andere kant, het is vakantie en dan wil je genieten. En dat gaat hier bijzonder wel. Behalve dat je af en toe te pletter regent. En als het hier regent, is het alsof er een tsunami recht uit de hemel komt vallen. Maar verder is dit kleinste eiland van de grote Antillen een waar paradijs. Grote delen, vooral aan de West- en Noordrand zijn nog maagdelijk wild, alsof ze net door God geschapen zijn. Alsof God er net mee klaar is, zal ik maar zeggen. In de "hoofdstad" Kralendijk zijn een paar prima restaurants en enkele leuke kroegen. In een daarvan, Little Havanna genaamd, wees de eigenaar me op een foto aan de wand: een prachtige opname

van het interieur van Pschorr, de beroemde nachtclub van voor de oorlog in Rotjeknor. Door mij nooit gezien, maar misschien door velen van u nog wel. Ons kinderen werd altijd verteld over de beroemde orkesten die daar speelden en over de verlichte glazen dansvloer. Heel merkwaardig, zo'n stuk sentiment in de tropen aan te treffen. De eigenaar van Little Havanna bleek een geheide Rotterdammer te zijn. Wat iedereen hier voornamelijk doet is "duiken", met van die pakken en van die gasflessen weet u wel. Ik geloof meteen dat het iets fantastisch moet zijn, rondkijken in die doodse stilte in de kleurige onderwaterwereld, vooral hier, waar alles nog zo onbedorven is, maar ik zie zo op tegen al dat gesleep met die flessen en dat aantrekken van al die uitrusting. Nou ja, u bemerkt, ik ben liever lui dan moe als ik op vakantie ben. Wat ik graag doe is op de brommer het binnenland in tuffen. Prachtige natuur, oppassen dat je niet tegen de geiten of de wilde ezels oprijdt, en dan is er een dorpje, Rincon, waar een paar restaurantjes zijn waar je heerlijk "local" kunt eten, cabritu bijvoorbeeld, geitenvlees. Die restaurantjes zijn niet meer dan een soort veredelde fietsenstallingen met tl-buizen.

Maar het is weer eens wat anders dan Parkheuvel, waar ik overigens, alvorens hierheen te vliegen, met een paar vrienden Eerste Kerstdag heerlijk heb gegeten, maar daar gaat het nou niet over. De krant waar ik zojuist over schreef, is de Telegraaf, iedere morgen up to date present, dat gaat tegenwoordig natuurlijk ook allemaal met E-mail, al weet ik totaal niet wat het is, omdat het me niet interesseert. Verleden jaar verscheen hier nog het Algemeen Dagblad, maar dat is wonderlijk genoeg verdwenen. Dat zal toch geen voorbode zijn van hun lot in Nederland? De Oud-Rotterdammer heb ik hier nergens kunnen krijgen. Als deze krant uit is, ben ik alweer thuis, waar het als ik het goed begrijp bar koud is. Dat vind ik dan wel weer leuk, vanuit de hitte zo op het ijs van de Binnenmaas te staan. En Feyenoord staat er goed voor, dus er is alle reden het nieuwe jaar met optimisme tegemoet te zien. Ik wens u allen in 2006 gezondheid en voorspoed.

Gerard Cox



Cox Column

Weet je nog.....

Ha, schillenboer

Ik kom uit Crooswijk en woonde eerst in de Pleretstraat, later in de Isaac Hübertstraat, beroemd vanwege de Heinekenfabriek, de RET-remise en het nonnenklooster, maar ook de mensen die er woonden.

Zoals Herman van 't Hoff, met zijn boksschool in de Spiegelnisserstraat, Luc van Dam die later voor de raam bij zijn moeder zat, Corrie van Gorp, haar vader die met de Three Jacksons speelde, Wim Koopman, de neef van Corrie van Gorp en niet te vergeten de familie Van Klaveren, waarvan Bep het bekendst was. Verder Bruine Kees, een vriend van mijn vader, die voetbalwedstrijden organiseerde op het Schuttersveld en in de Kuip. Ook de familie van mijn moeder was bekend, namelijk de familie Bazen. Alle kinderen van mijn oma woonden in Crooswijk en mijn opa was de schillenboer, evenals mijn vader die het wijk van hem overnam. Een moeilijk wijk was het, met veel armoede en soms ging dat fout. Mijn vader nam eens een brood mee, om-



dat hij dacht dat het voor hem was, maar de bakker was hem voorgegaan en had het brood op de trap gelegd. Toen het minder werd met de schillen deelde vader snoepjes uit, om de mensen te stimuleren de schillen te bewaren.

Eerst werden de schillen opgehaald met paard en wagen, later met de handkar en weer later had mijn vader een ijzeren hond (een kar met een motortje voorop).

Mijn ouders zijn overleden; mijn vader totaal versleten en moeder dement. Ik heb een hele lading foto's van vroeger, waarvan ik de mensen niet eens ken die erop staan.

Nu ben ik een boek aan het schrijven over mijn familie, mijn eigen leven en dat van mijn gezin. Daarvoor zoek ik familieleden van de Bazen, neven, nichten en de Janssens. Maar ook naar verhalen over de schillenboer, mijn vader dus, wie heeft hem gekend?

Ik herinner mij dat als mijn ouders op zaterdag naar de stad gingen mijn vader niet gegroet werd met 'Dag Klaas', maar met 'Ha, schillenboer', wat hij niet zo leuk vond.

Ik zou het erg op prijs stellen als iemand mij zou kunnen helpen. Wie kent hem nog en welke verhalen horen erbij?

Themabijeenkomst voor senioren over financiële tegemoetkomingen

Kleine moeite, snel verdiend

Senioren maken veel te weinig gebruik van de financiële tegemoetkomingen waar ze recht op hebben. Daarom organiseert Pluspunt, het stedelijk ondersteuningsinstituut voor ouderen en ouderenorganisaties, op woensdagochtend 25 januari 2006 een themavoorlezing over dit onderwerp in het Bibliotheektheater.

Op deze themabijeenkomst krijgen senioren informatie over allerlei teruggeve- en kwijtscheldingsregelingen, waaronder de gemeentelijke belastingen met o.a. reinigingsrechten en OZB, de bijzondere bijstand, huurotslag en teruggeve ziektekosten. De Gemeentelijke Kredietbank geeft een presentatie over het voorkómen van schulden en over schuldhulpverlening. De heer Van der Have, oud-wet- houder Sociale Zaken (PvdA), houdt een inleiding over 'Krijgt u waar u recht op hebt?'. Daarnaast kan het publiek alle vragen die ze heb-

ben over financiële tegemoetkomingen stellen aan de aanwezige deskundigen. De toegang is gratis. Datum: woensdag 25 januari Tijd: 9.30 uur Plaats: Bibliotheektheater, Hoogstraat 110, Rotterdam Aanmelden: Pluspunt, tel. 010 - 467 17 11 of e-mail info@pluspuntrotterdam.nl



- Ooglaserbehandeling
- Tandheelkunde
- Haarimplantatie
- Esthetica

Hoge kwaliteit voor een lage prijs

Metra Agency

Postbus 147

3130 AC Vlaardingen

Tel./Fax: 010 - 434 02 62

GSM: 06 42 - 257 790

info@metra.nl

www.metra.nl



...Marco Leer doet 't snel en goed.

Een leren bankstel is een sieraad in huis waar u trots op mag zijn. Echter na vele jaren van intensief gebruik gaat leer lelijk worden en bent u ineens niet meer zo trots op uw eens zo fraaie bankstel. Nieuw kopen is vaak een grote investering bovendien bent u wellicht gehecht aan de lekkere zit. Marco Leer heeft voor u de oplossing! **Bel 0186-603268** en vraag een vrijblijvende prijsopgave.

Marco Leer reinigt niet alleen uw leren bankstel maar repareert het en brengt daarna weer een nieuwe kleurlaag aan. Uw bankstel is binnen een paar dagen weer tip-top en dat voor een fractie van de nieuwprijs. Marco Leer geeft drie jaar onoverbidelijke garantie en da's zeker!



ECONOLOGISCH DE BESTE®

Marco Leer B.V., Nijverheidsweg 31
3274 KJ Heinoord, Tel.: 0186-603268
www.marcoleer.nl

Waar was dat nou?

Oplossing "Waar was dat nou 3"

Voor ik aan de oplossing van Raadfoto 3 begin, ga ik eerst met de billen bloot. Bij het uitzoeken van een leuke 'Waar was dat nou-foto' struin ik door m'n uitgebreide Rotterdamse fotocollectie. Toen ik Raadfoto 3 zag, dacht ik: Kip, ik heb je. Maar ik verzuimde te controleren of de foto (destijds) door een beroepsfotograaf was gemaakt en liet dus ook na diens naam te vermelden. Goede kennis en oud-collega Niels van der Hoeven liet weten, dat ik, zonder enig overleg, een foto van zijn vader (Het Vrije Volk persfotograaf Jan van der Hoeven) had gebruikt. Wanneer u weet, dat ik begin jaren '60 aan de Terbregseweg nog enkele fototips van Niels' vader heb mogen ontvangen (Wat was het toen nog kaal achter jouw ouderlijk huis, Niels), begrijpt u dat het niet vermelden van de naam van de maker bijzonder pijnlijk voor me is.

Niels, het spijt me! Enne.....als jij als persfotograaf eens een leuke raadfoto in jouw archief vindt, weet dan dat ik me aanbevelen houd.

De oplossingen stroomden bij tientallen binnen. Bijna iedereen had het bij het juiste eind, hoewel de West Varkenoordseweg ook vaak genoemd werd. Die antwoorden heb ik goed gerekend, hoewel de West Varkenoordseweg aan de andere kant van het spoorwegemplacement liep. Doordat er op Internet én in de krant twee verschillende soorten vragen zijn, reken ik ook het antwoord Varkenoordsebrug of Luchtbrug goed.

Op de site van De Oud Rotterdammer wordt namelijk gevraagd "Waar stond de fotograaf", terwijl ik in het artikel vraag "Welke weg/gebouwen ziet u?".

Het juiste antwoord is de Stadionweg en de gebouwen die opvallen, zijn Scheepswerf Piet Smit (verleden tijd) en het Feyenoord Stadion (still going strong).

Ik heb deze keer bijgehouden uit welke plaatsen oplossingen naar de redactie zijn gestuurd en er komen namen voorbij, waarvan ik dacht "Waar ligt die plaats in vredesnaam?"

Houd u vast en bedenkt dat in de volgende plaatsen één of meer lezers aan de Raadfotowedstrijd meedoen: Rotterdam, Prinsenbeek, Barendrecht, Oosterhout, Schiedam, Oude Molen, Nieuw Beijerland, Spijkenisse, Ridderkerk, Hellevoetsluis, Box Hill - Melbourne (Australië), H.I. Ambacht, Dinteloord, Breda, Papendrecht, Gouda, Obdam, Capelle a/d IJssel,



TOEN

Nieuwerkerk a/d IJssel, Brockville - Ontario (Canada), Tilburg, Krimpen a/d IJssel, Maassluis, Houten, Hoogvliet, Zwijndrecht, Tampa - Florida (USA), Dieren en Lepelstraat. Ja echt, Lepelstraat!

De heer L.C. den Boer (Spijkenisse) laat me weten, dat de foto voor hem een grote verrassing is. Buiten Den Boer zelf, staan er veel vriendjes en vriendinnetjes uit de Beukelaarsstraat op. Hij geeft met pijltjes en streepjes aan, waar A. Visser, Mien Sips, Riet Visser, Lies Verblast, Jenny van der Zee en Pieter Henk den Belg op de foto staan. Zijn half zichtbare hoofd bekruint hij met een sterretje.

J. van 't Zant (Rotterdam) had in z'n jonge jaren een ietwat vreemde manier om van de brug gebruik te maken. Door de klinknagels op de bogen, was het mogelijk op zo'n boog naar boven te klauteren. Naar beneden liet je je maar glijden en dan pakte je de tweede boog. Als een volwassene je zag, had je kans een opdo... sorry... eh...opduvel te krijgen. Je rende dan weg, de steile trap af richting Slaghekstraat. A. Stolk (H.I. Ambacht) ziet buiten De Kuip en de scheepswerf nog een belangrijk gebouw(tje): het snoeptentje van Kees Hoek, waar limonade, pepermunten, gevulde koeken e.d. werden verkocht. Stolk vraagt zich af of de werkelijke naam van Kees inderdaad Hoek was of werd hij zo genoemd omdat ie op de hoek zat?

Mevrouw J. Schouten (Rotterdam) heeft geen herinneringen aan het autonummers opschrijven, maar des te meer aan de Luchtbrug en het dicht daarbij gelegen zwembad Mallegat: "Met een clubje gingen we op woensdag naar het zwembad Mallegat naast de gasfabriek. We woonden in de Sandelingebuurt, dus moesten we de brug over, anders kon je er niet komen. We liepen drie kwartier, moesten een uur in de rij staan, 2 cent betalen en dan met z'n drieën in een kleedhokje. Je mocht 20 minuten in het water (zwemmen was er niet bij, daar was het té druk voor), aankleden en dan weer 45 minuten lopen naar huis. Al met al vond ik het fijn, want het was beter dan thuis in een zinken teel te worden gewassen.

Ook mevrouw Lies Visser (Hellevoetsluis) herkent zichzelf op de foto. Zij noemt (ook) de namen van Mien Sips, haar broertje Joop Visser, Annie van der Zee, haar zusje Florrie Visser, Jenny van der Zee en Henk de Boer. De heer G. van Kwawegen (Rotterdam) is ooit via de bogen de brug overgegaan. Helaas voor hem stond een agent hem op te wachten; de ouders van Van Kwawegen mochten de boosdoener 's avonds van het bureau halen.

Velen halen in hun brieven ook die spekgladde kinderhoofdjes aan op de West Varkenoordseweg en de Stadionwegoprit naar de brug. Heel wat geschaafde knieën en gescheurde kleding herinnert zich men nog.

Tot slot Piet van de Ree: Je moest in die tijd, zei men, 10.000 autonummers opschrijven en opsturen naar vloeitjesfabrikant Rizzla. Je kreeg dan 'een leren knetter' cadeau. Ik had veel vrienden, die aan de actie meededen, maar ik heb nooit van iemand gehoord dat men een bal gekregen had. Voor de ouders was het echter een goede zaak: Je bent uit huis en lekker op straat bezig!

STADIONWEG



NU

De tijd van nu laat mensen via Internet elkaar duizenden e-mailtjes zenden. Hoe meer je verzendt, hoe meer geld je krijgt uit het vermogen van Bill Gates (Microsoft). En gij geleuft het?

Uit de honderden oplossingen heb ik het antwoord getrokken van mevrouw Konijnenburg, Willemsstraat 188b, 2983 EZ Ridderkerk. Een Rotterdamse attentie komt uw kant op.

Nieuwe opgave

Deze keer een opgave zonder tram of tramrails, terwijl de tram toch op zo'n 25 meter van dit kerkgebouw reed (en nu zonder kerk nog steeds rijdt). Het sonore geluid van de kerkklokken hoor ik soms nog in gedachten, hoewel heel veel buurtbewoners dit gebeier op zondag naar de Mokerhei verwensten. Welke kerk is dit, waar stond hij, wat vinden we daar nu.....kortom, uw verhalen zijn welkom.

Uw inzendingen gaarne vóór maandag 23 januari 2006 naar

Waar was dat nou
Sint Jobsweg 22e
3024 EJ Rotterdam.

U kunt ook Internet gebruiken om de oplossing op te sturen. Oók voor 23 januari 2006 uw mailtje zenden aan: waarwasdatnou@xs4all.nl



Foto: RiBcollectie

Weet je nog.....

Artiestencafé Charley Stock



Een van de bekendste cafés van voor 1940 was het artiestencafé Charley Stock op de Kruiskade. In de omgeving van de Kruiskade woonden veel artiesten, zoals Koos Speenhoff, Nico de Haas, Louis Davids, Maurits Staal, Joop van Leeuwen, Leo Fult, Charles Rochussen en vele anderen. Ook waren er veel artiestenpensjons.

Het café van Charley Stock was op de Kruiskade no 17, schuin tegenover de Crispijnlaan waar om de hoek de Westerkerk stond genoemd "De kerk der langslapers", omdat de dienst op zondag om half 11 begon en de overige kerken om 10 uur.

Dit café had ook een goede naam in het buitenland. Amerikaanse kranten, zoals de New York Herald en Saturday Evening Post roemden het artiestencafé van Charley Stock.

Het was er altijd gezellig, er werd veel gelachen en de ene artiest wist nog leukere ervaringen te vertellen dan de ander. Moest een artiest van buiten Rotterdam hier optreden dan zorgde Charley dat er iemand aan het station stond om de man of vrouw te helpen met de bagage. Die werd dan veilig opgeborgen tot de artiest het nodig had, en Charley zorgde dat de bagage op tijd in de zaal aanwezig was. Stock was zelf een echte grappenmaker. Kwam er iemand voor het eerst in de zaak dan zei Charley: "Hè, u ken ik, ik heb zelfs een foto van u." De nieuweling keek dan verbaasd.

Charley nam dan een dik album waarop stond "Album van de vermaarde Hollandse drinkebroers". De nieuweling sloeg het boek open en keek dan in een grote spiegel en zag zijn eigen portret. Charley Stock was de erkende mentor voor alles op het gebied van variëteit en toneel, ook voor caféconcertmusici. In het café zat tevens het bureau van A. Dubenik die binnen- en buitenlandse artiesten engageerde voor theatervoorstellingen en

concerten.

Stock was ook agent van de internationale artiestenorganisatie Arts Federation en de internationale artiestenloge, die toen ruim 26000 leden telde.

Binnen stond een grote leestafel en er hingen veel foto's van artiesten aan de wanden. Ook een biljard ontbrak niet. Het gebeurde nog wel eens dat mijn moeder tegen mij zei: "Ga jij je vader eens halen bij Charley Stock", want zij wist dat artiesten onder elkaar nogal eens een stevig borreltje lusten.

Nou vond ik dat nooit zo erg. Kwam ik de zaak in, dan hoorde ik diverse artiesten roepen: "Harry, je eten wordt koud." Maar voor vader zijn jas aan had zei Maupie Staal (een oom van mij) of Albert de Booy of nog een ander, "Ho!, Ho! Die knaap van jou krijg eerst een glaasje limonade", maar Charley had het al ingeschonken, soms met een heerlijk slaatje erbij dat "Volkstuinje" werd genoemd, en vader stond rustig te wachten voor we de zaak verlieten om naar huis te gaan, naar de Tuindersstraat.

Het Artiestencafé van Charley Stock was een begrip in Rotterdam.

CHARLIE'S BAR
Int. Artisten Café
Kruiskade 17 - Tel. 14885.
Arbeidsbemiddel.bureau
v/d. Ned. Artisten Organ.

Goed nieuws voor 2006:

Uw kunstgebit in de nieuwe basisverzekering

Goed nieuws voor de mensen die in 2006 aan een nieuw kunstgebit toe zijn. Ondanks de ingrijpende wijziging van het Zorgstelsel blijft de vergoeding voor de volledige gebitsprothese via de tandprotheticus in het basispakket. Net als in de oude regeling blijft de vergoeding minimaal 75%! De eigen bijdrage van 25% wordt veelal volledig of gedeeltelijk vergoed via de aanvullende tandartsverzekering. Particulier verzekerden krijgen in 2006 dus ook een nieuwe prothese vergoed via hun verzekering. Ook het kunstgebit op implantaten, ook wel klikgebit genoemd blijft in het basispakket voor ziekenfondsverzekerden. Voor particulier verzekerden is dit nieuw.



Meer informatie? Bel of kom vrijblijvend langs:

Venrooy Tandtechniek

D.R. Venrooy, tandprotheticus

Oudedijk 151, Rotterdam-Kralingen, tel. 0104117870
Raadhuisplein 4, Nieuwerkerk a.d. IJssel, tel. 0180313633



Boekwinkel

De beschreven uitgaven zijn verkrijgbaar bij de erkende boekhandel. Bij Donner op het Binnenwegplein, in Hoogvliet bij Voskamp, bij boekhandel Edel of bij de Archiefwinkel aan de Coelsingel zal je echter niet snel je neus stoten.

Rob, Babyboomer

Een leuk boekje is de pocket van Robert van Leeuwen met de titel 'Rob, babyboomer'.

Robert van Leeuwen beschrijft in dit boek zijn leven vanaf zijn geboortedatum 10 mei 1945 tot heden. In heldere taal schetst hij zijn belevenissen, zowel in de familiekring als in zijn werkzame leven. Daarmee tekent hij meteen op sfeervolle wijze een beeld van de jaren van wederopbouw. De tijd van armoede en de groei naar welvaart, zoals vele babyboomers die hebben beleefd. Het boek leest erg prettig en tijdens het lezen verkeer

je vrijwel voortdurend in een roes van herkenning. De persoonlijke benadering die Robert heeft gekozen geeft het boek een heel apart karakter en dwingt je bijna het in één ruk uit te lezen. Robert van Leeuwen heeft 'Rob, babyboomer' in eigen beheer uitgegeven. Het is in de meeste boekwinkels te koop voor € 15,95. U kunt het voor dezelfde prijs + € 2,20 aan verzendkosten ook bestellen onder ISBN-nummer 90-9018243-8 bij EGO Barendrecht Uitgevers.



Voor lezers van De Oud-Rotterdammer geldt een speciale aanbieding.

U kunt 'Rob, babyboomer' al bestellen voor € 13,95 inclusief verzendkosten!

Na bijschrijving van € 13,95 op gironummer 2892804 t.n.v. Ego Barendrecht Uitgevers te Barendrecht ontvangt u binnen één week het boek thuis.

Historisch panorama van de Rotterdamse caféwereld

Burgervader Ivo Opstelten ontving onlangs uit handen van auteur Joris Boddaert het eerste exemplaar van diens rijk geïllustreerde boek 'Rotterdamse Cafés'. Hierin beschrijft Boddaert met veel geestdrift het -verdwenen- Rotterdamse kroegleven uit de periode 1900-1980.

De auteur verdedigt in de inleiding van zijn boek de bekende opvatting, dat er zonder verleden geen heden is. Om die reden beperkt Boddaert zich voornamelijk tot de schildering van cafés (en hun eigenaren) die inmiddels uit het stadsbeeld verdwenen zijn, maar die een onmiskenbaar invloed hebben achtergelaten.

Het gehele boek ademt de geest geschreven te zijn door iemand die het als zijn morele plicht heeft gezien niets onopgemerkt te laten en daartoe op een vlotgeschreven wijze de lezer zijn bevindingen onder ogen brengt. Op die manier slaagt Boddaert erin de Rotterdamse caféwereld en zijn roergangers voor de totale vergetelheid te behoeden.

Naar volledigheid heeft Boddaert gelukkig niet gestreefd. Zijn studie beperkt zich tot een ruime inventarisatie van het centrum, waarvan de vooroorlogse periode het belangrijkste bestanddeel vormt. De accenten die Boddaert aanbrengt getuigen van kennis en doorzicht, en doen de 'toekomst van gisteren' weer herleven. Een absolute aanrader voor een ieder die de sfeer en atmosfeer van toen weer eens wil 'proeven'.

Rob Groenewegen



De Rotterdamse Hengelclub 'Vrienden van Bosman' poseerde voor café Bosman aan de Oppert 22 (Collectie: Peter Troost)

'ROTTERDAMSE CAFÉS'
door Joris Boddaert € 49,90

Lezersactie:
Nu 20 % korting

Wanneer u 39,90 euro overmaakt op banknr. 24.34.20.684 t.n.v. J. Boddaert, Rotterdam, ontvangt u het boek binnen drie dagen portovrij bij u thuis. LET OP! De oplage van deze éénmalige uitgave (24x 34,5 cm., gebond., 380 illustraties) is beperkt!

Het blad voor alle mensen die van Rotterdam houden

**Ons
Rotterdam**



Meer weten over Rotterdam van toen en nu?
Neem dan een abonnement voor slechts:

Stichting Ons Rotterdam
Postbus 53281 tel. 010-4804513
email: info@onsrotterdam.nl

€14,- per jaar

4 x per jaar 52 pagina's en vele foto's



Rechten & Plichten

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar info@deoudrotterdammer.nl of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek 'Rechten en Plichten'.

Netto erop vooruit, verbetering koopkracht onzeker

Het zicht op de koopkrachtontwikkeling van ouderen in het nieuwe jaar is door de invoering van het nieuwe zorgstelsel troebel geworden. Of iemand erop voor- of achteruit gaat, hangt af van zoveel factoren, zoals het al dan niet krijgen van een zorgtoeslag, dat geen concrete percentages zijn te geven. Mensen met uitsluitend AOW of een bijstandsuitkering zullen er in hun bestedingsruimte niet of nauwelijks op vooruit gaan. Ze mogen al blij zijn dat ze niet opnieuw iets in koopkracht achteruit gaan.

Tweeverdienende werkende partners hebben het natuurlijk het best. Zelfs als zij er iets op achteruit zouden gaan, kunnen ze een stootje verdragen. Hetzelfde geldt voor de AOW'ers die leuke aanvullende pensioenen krijgen.

Hoe je echter omgaat met je maandelijkse inkomens, hoe maagterjes ook, hangt van een ieder persoonlijk af. De een heeft nu eenmaal meer 'een gat in de hand' dan de ander. Toch wil De Oud-Rotterdammer een groep mensen in het zonnetje zetten die het ieder jaar weer lukte de eindjes aan elkaar te knopen. Het gaat om de mensen die alleen AOW hebben, met misschien een klein spaarcentje achter de hand voor 'onverwachte gebeurtenissen', en bij wie het lukte elke maand hiermee rond te komen. Het is bekend dat er onder hen zelfs nog mensen zijn die een paar tientjes overhouden om hun kinderen of kleinkinderen zo nu en dan wat toe te stoppen.

We mogen aannemen dat het hier vooral gaat om AOW'ers (vaak met huursubsidie) die niet meer zoveel eisen stellen aan de moderne verworvenheden, zoals dure huisraad, vakanties, autobezit, snelle computers en restaurantbezoek. Als zij goed te eten hebben en het gezellig thuis hebben, zijn ze al heel tevreden, zeker als zij ook nog af en toe hun nakomelingen iets, al is het symbolisch, kunnen toestaan.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal Cultureel Planbureau komen mensen met een uitkering vooral onder de armoedegrens als zij zich in de schulden hebben gestoken voor de aanschaf van aanlokkelijke wereldse zaken.

Een ieder zal benieuwd zijn welke basisuitkering men deze maand krijgt. De nominale bedragen van de uitkeringen zijn in ieder geval per 1 januari verhoogd, wat overigens nog niks zegt over ieders individuele koopkracht of bestedingsruimte.

De wijzigingen leiden ertoe dat bijvoorbeeld de netto uitkering van een echtpaar, waarvan beide partners 65 jaar of ouder zijn en alleen AOW ontvangen, ruim 35 euro per maand stijgt, in vergelijking met de uitkering vanaf 1 juli 2005. De totale netto uitkering voor een echtpaar komt daarmee op ruim 1190 euro per maand (exclusief vakantietoeslag en exclusief de extra tegemoetkoming van bruto 9,66 euro per maand voor AOW-gerechtigden). Inclusief de tegemoetkoming komt de uitkering uit op bijna 1210 euro per maand. Iedere partner ontvangt 50 procent van dit bedrag.

De netto uitkering van alleenstaande AOW'ers stijgt met ruim 41 euro tot ruim 870 euro per maand (exclusief vakantietoeslag en tegemoetkoming). Inclusief tegemoetkoming komt dit uit op ruim 880 euro per maand. Deze bedragen gelden voor AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen. De mensen die in een zorginstelling verblijven, moeten het grootste deel hiervan als eigen bijdrage inleveren.

De meeste mensen zullen echter willen weten wat hun AOW bruto oplevert. Dat kunnen ze halen uit het volgende staatje (bron: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid):

	Bruto p.mnd	Bruto vak. uitk.p.mnd
AOW		
Gehuwden per persoon	€ 636,69	€ 38,02
Gehuwden met maximale toeslag (partner jonger dan 65 jaar)	€ 1273,38	€ 76,04
Maximale toeslag	€ 636,69	
Ongehuwden	€ 932,67	€ 53,22
Ongehuwd met kind tot 18 jaar	€ 1155,30	€ 68,43
AOW-pensioen ingegaan vóór 1-2-1994		
Gehuwden zonder toeslag (partner jonger dan 65 jaar)	€ 932,67	€ 53,22
Maximale toeslag	€ 340,71	
Gehuwden met maximale toeslag (partner jonger dan 65 jaar)	€ 1273,38	€ 76,04
De genoemde bedragen zijn exclusief de tegemoetkoming aan AOW-gerechtigden van bruto 9,66 euro per maand.		

Toeslag

De hoogte van de toeslag op de AOW is afhankelijk van het inkomen van de jongere partner. Van dit inkomen (voor zover verkregen uit arbeid) wordt eerst een deel buiten beschouwing gelaten. Deze vrijlating bedraagt 15 procent van het bruto minimumloon (190,90 euro) en eenderde deel van het

meerdere aan bruto inkomsten. Wat daarna overblijft, wordt in mindering gebracht op de toeslag. Deze toeslag bedraagt maximaal bruto 636,69 euro per maand. Indien de jongere partner een bruto inkomen heeft van 1145,93 euro of meer, bestaat er geen recht meer op de toeslag. Indien het recht op toeslag voor 1 februari 1992 is ingegaan, bedraagt de toeslag maximaal bruto 340,71 euro. In dat geval is er geen recht meer op toeslag bij een bruto-inkomen van 701,96 euro of meer.

Inkomen in verband met arbeid, bijvoorbeeld een sociale verzekeringsuitkering, wordt geheel gekort op de toeslag.

Nabestaandenuitkering

Mensen die recht hebben op een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (ANW) hebben te maken met verrekening van andere inkomsten uit uitkeringen of arbeid.

De ANW-uitkering bedraagt per maand bruto als volgt:

	Bruto p.mnd	Bruto vak. uitk.p.mnd
Nabestaandenuitkering	€ 994,97	€ 64,63
Halfwezenuitkering	€ 228,49	€ 18,45
Wezenuitkering tot 10 jaar	€ 318,39	€ 20,68
Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar	€ 477,59	€ 31,02
Wezenuitkering van 16 tot 21/27 jaar	€ 636,78	€ 41,36

Bijstand/IOAW

De bijstandsuitkeringen zijn per 1 januari ook omhoog gegaan. Een alleenstaande ouder krijgt bijvoorbeeld netto ruim 33 euro in de maand meer. De landelijke bijstandsnormen zijn afhankelijk van het netto minimumloon. Als het netto minimumloon verandert, worden de bijstandsuitkeringen wettelijk aangepast. Hetzelfde geldt voor de uitkeringen IOAW en IOAI, voor oudere werkzoekenden, en WWIK, voor kunstenaars met een inkomen onder bijstandsniveau.

Per 1 januari 2006 krijgen gehuwden en ongehuwd samenwonenden tussen de 21 en 65 jaar aan bijstand netto bijna vijftig euro per maand (inclusief vakantiegeld) meer dan nu. Alleenstaanden tussen de 21 en 65 jaar gaan er bijna 25 euro per maand op vooruit. Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 januari 2006, inclusief vakantie-uitkering, 840,84 euro per maand. Gemeenten kunnen de landelijke normbedragen voor alleenstaanden en alleenstaande ouders in individuele gevallen verhogen met een toeslag van maximaal twintig procent van het netto minimumloon: 240,24 euro per maand.

De Wet werk en bijstand kent aparte normbedragen voor bijstandsgerechtigden onder de 21 jaar en boven de 65 jaar. De uitkeringen voor 65-plussers komen overeen met de netto AOW-bedragen. Verder gelden er verschillende normbedragen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden of ongehuwd samenwonenden.

Netto normbedragen voor mensen van 21 tot 65 jaar die een uitkering krijgen op grond van de Wet werk en bijstand:

Gehuwden of ongehuwd samenwonenden:	
per maand	€ 1142,34
vakantie-uitkering	€ 58,86
Totaal	€ 1201,20
Alleenstaande ouders:	
per maand	€ 799,64
vakantie-uitkering	€ 41,20
Totaal	€ 840,84
Alleenstaanden:	
per maand	€ 571,17
vakantie-uitkering	€ 29,43
Totaal	€ 600,60
Maximale toeslag voor mensen van 21 jaar tot 65 jaar:	
Alleenstaande ouders en alleenstaanden:	
per maand	€ 228,47
vakantie-uitkering	€ 11,77
Totaal	€ 240,24



Eigen vermogen

Mensen hoeven niet al hun spaargeld op te maken vóór ze in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Het vrij te laten vermogen is:

Voor gezinnen: 10.360 euro
 Voor alleenstaanden: 5180 euro
 Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en een eigen huis bewonen, geldt een extra vrijlating van maximaal 43.700 euro.

Langdurigheidstoelag

Bijstandsgerechtigden tussen de 23 en 65 jaar, die langer dan vijf jaar leven van een inkomen op bijstandsniveau en geen perspectief op een baan hebben, komen in aanmerking voor de langdurigheidstoelag. Deze bedraagt:

Voor gehuwden: 473 euro
 Voor alleenstaande ouders: 425 euro
 Voor alleenstaanden: 331 euro.

Vrijwilligerswerk

Bijstandsgerechtigden mogen een beperkt bedrag dat ze krijgen voor vrijwilligerswerk houden zonder dat er iets aan de hoogte van hun uitkering verandert. Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor reïntegratie van een bijstandsgerechtigde, dan mag er per maand maximaal 150 euro vrij ontvangen worden. Per jaar is het maximum 1500 euro. In alle andere gevallen is de grens van de kostenvergoeding lager: maximaal 95 euro per maand, met een maximum van 764 euro per jaar.

IOAW/IOAZ

De IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) is bestemd voor oudere langdurig werklozen die 50 jaar of ouder waren op het moment dat zij werkloos werden en voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen, ongeacht hun leeftijd.

Voor de IOAI (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) komen mensen van 55 jaar of ouder en gedeeltelijk arbeidsongeschikte ex-zelfstandigen (ongeacht hun leeftijd) in aanmerking die noodgedwongen hun bedrijf of beroep moesten beëindigen.

De bruto grondslag voor IOAW'ers en IOAI'ers bedraagt:

Gehuwde en ongehuwde partners die beide 21 jaar of ouder zijn:	
per maand	€ 1263,06
vakantie-uitkering	€ 101,04
Totaal	€ 1364,10
Alleenstaanden van 21 jaar of ouder met een of meer kinderen:	
per maand	€ 1159,38
vakantie-uitkering	€ 92,75
Totaal	€ 1252,13
Alleenstaanden, vanaf 23 jaar:	
per maand	€ 981,53
vakantie-uitkering	€ 78,52
Totaal	€ 1060,05

Hans Roodenburg

Het is weer tijd voor het boeken van uw vakantie, hoe doet u het?

We gaan weer massaal vakantie boeken. We laten de donkere en koude dagen voor wat ze zijn en richten ons veelal op zon, licht en warmte. De helft van de Nederlandse vakantiegangers boekt niet meer bij het reisbureau, maar gaat zelf op zoek via internet. Verwonderlijk is dat niet; er is een enorm aanbod aan reizen op internet en dit levert een grote keuzevrijheid op. Niet alleen in bestemming, maar ook in prijs.

Toch kan het boeken van uw vakantie op internet voor de nodige vragen zorgen, zoals: hoe vind ik de juiste sites, welke zoektermen gebruik ik, waar moet ik allemaal aan denken, hoe werkt het boeken, hoe kan ik van de communicatie met reisorganisaties op internet op deze manier



verloopt.

Als u al enige ervaring heeft met surfen op internet, moet hoe u de browser opstart en hoe u een website opvraagt, is dit boek het ideale hulpmiddel.

Tickets, boeken, hotels reserveren, verzekeringen afsluiten, veilig betalen en reserveringen delen met anderen, alles is mogelijk via de digitale streef.

Is dit boek iets voor u?
Kijk op www.wbrma.nl/vakantie of vraag in de boekhandel naar 'Vakantie boeken op internet'!

50+ vakantiespecial

Het is weer tijd plannen te maken voor de zomervakantie. De Oud-Rotterdammer heeft, in samenwerking met gerenomeerde 50+-vakantieorganisaties een aantal 55+-vakantietips verzameld. Op pagina 10 maakt u zelfs kans op een reischeque t.w.v. 200 euro.



Zorgeloos kamperen, iets voor u?

U bent jargon met tent of caravan op pad gegaan om de mooiste plekken van Europa te ontdekken. Inpakken, wegwezen, weer uitpakken, tent opzetten en aan het eind van de vakantie weer inpakken. U wordt al moe bij het idee en wilt nu wel eens alleen de lusten maar niet de lasten. Deze vakantie wilt u het anders doen? Tent Holidays heeft voor u de oplossing, zonder dat u het campinggevoel verliest.

"Geen gedoe met lage stoeljes, 2 gaspistons in te kleine koelbox? In plaats daarvan een echte matras om op te slapen, een koelkast, koffiezetapparaat en elektrische barbecue. Koken op een 4-pits gasfornioor en een eigen terras met tafel, luxe stoelen en parasol. Hier kunt u tot in de late uurjes uw wijfje of beerje drinken. De campings zijn met zorg geselecteerd op verschillende locaties, zoals ligging, bereikbaarheid en natuurlijk de kosten!" zegt Renee de Rooij, eigenaar van Tent Holidays.

"De tent is van alle gemakken voorzien en heeft voldoende leef- en slaapruimte. Er zijn drie slaapvertrekken, die goed te ventileren zijn en kunnen worden afgesloten".

Het huren van een tent bij Tent Holidays is in het voorjaar bij uitstek geschikt voor de 50-plusser of gezinnen met kleine kinderen. De maanden mei en juni zijn ideaal om op de dan nog rustige familiecamping te verblijven. Het klimaat is perfect en u kunt in alle rust gebruik maken van de geboden



UW VAKANTIE IN EEN VOLLEDIG INGERICHTE BUNGALOWTENT?

BOEK NU!!!

vanaf 19,50 per nacht (6 pers.)

WWW.TENTHOLIDAYS.NL

Vakantie zonder zorgen!

Zorgeloos kamperen, iets voor u?

U bent jargon met tent of caravan op pad gegaan om de mooiste plekken van Europa te ontdekken. Inpakken, wegwezen, weer uitpakken, tent opzetten en aan het eind van de vakantie weer inpakken. U wordt al moe bij het idee en wilt nu wel eens alleen de lusten maar niet de lasten. Deze vakantie wilt u het anders doen? Tent Holidays heeft voor u de oplossing, zonder dat u het campinggevoel verliest.

"Geen gedoe met lage stoeljes, 2 gaspistons in te kleine koelbox? In plaats daarvan een echte matras om op te slapen, een koelkast, koffiezetapparaat en elektrische barbecue. Koken op een 4-pits gasfornioor en een eigen terras met tafel, luxe stoelen en parasol. Hier kunt u tot in de late uurjes uw wijfje of beerje drinken. De campings zijn met zorg geselecteerd op verschillende locaties, zoals ligging, bereikbaarheid en natuurlijk de kosten!" zegt Renee de Rooij, eigenaar van Tent Holidays.

"De tent is van alle gemakken voorzien en heeft voldoende leef- en slaapruimte. Er zijn drie slaapvertrekken, die goed te ventileren zijn en kunnen worden afgesloten".

Het huren van een tent bij Tent Holidays is in het voorjaar bij uitstek geschikt voor de 50-plusser of gezinnen met kleine kinderen. De maanden mei en juni zijn ideaal om op de dan nog rustige familiecamping te verblijven. Het klimaat is perfect en u kunt in alle rust gebruik maken van de geboden



UW VAKANTIE IN EEN VOLLEDIG INGERICHTE BUNGALOWTENT?

BOEK NU!!!

vanaf 19,50 per nacht (6 pers.)

WWW.TENTHOLIDAYS.NL

Vakantie zonder zorgen!

Een vakantie met klasse!

Het grote familiegevoel, gezelligheid, sfeer en bovenal genieten. Even helemaal zonder zorgen? Zou u dat niet eens willen ervaren tijdens uw vakantie? De '50+ vakantiecub' kan daar voor zorgen. Een club voor de wat oudere vakantieganger die een voorkeur heeft voor stijl, smaak en klasse.

De 50+ vakantiecub, ruim 20 jaar geleden opgezet door Marjolke Huyskes en Jan Ehlennoot, is intrek in Nederland. Niet alleen wat betreft de inhoud en het aanbod, maar ook in de benaming van de gasten. De vaste klanten komen niet wachten tot de nieuwe gub op de deurt mat valt.

Voor wie?
De leeftijd van de gasten is per reis verschillend, zo zal bij de bootocht de leeftijd gemiddeld hoger liggen dan bij de stadreizen. Geef ter been, dat moet je wel zijn. Er worden ook dagtochten en bijvoorbeeld dagse reizen georganiseerd, voor diegene die niet te lang van huis willen of kunnen. Marjolke regelt alles zelf en heeft inmiddels veel contacten opgebouwd. Hierdoor kan zij bij het organise-

ren van bijvoorbeeld excursies het beste van het beste voor haar gasten regelen. "Voor mij is het, zelfs na 20 jaar, nog steeds een sport om het iedereen naar de zin te maken", zegt Marjolke.



De 50+ vakantiecub, ruim 20 jaar geleden opgezet door Marjolke Huyskes en Jan Ehlennoot, is intrek in Nederland. Niet alleen wat betreft de inhoud en het aanbod, maar ook in de benaming van de gasten. De vaste klanten komen niet wachten tot de nieuwe gub op de deurt mat valt.

Voor wie?
De leeftijd van de gasten is per reis verschillend, zo zal bij de bootocht de leeftijd gemiddeld hoger liggen dan bij de stadreizen. Geef ter been, dat moet je wel zijn. Er worden ook dagtochten en bijvoorbeeld dagse reizen georganiseerd, voor diegene die niet te lang van huis willen of kunnen. Marjolke regelt alles zelf en heeft inmiddels veel contacten opgebouwd. Hierdoor kan zij bij het organise-

ren van bijvoorbeeld excursies het beste van het beste voor haar gasten regelen. "Voor mij is het, zelfs na 20 jaar, nog steeds een sport om het iedereen naar de zin te maken", zegt Marjolke.

we gram duiken in de Caribbeem!

De nieuwe zomerjeden zijn binnent we gram duiken in de Caribbeem!

(Of zullen we eerst maar eens gram snorkelen in Griekenland?)

Toerkoop Reisburo de Jong biedt u de kundige hulp bij het uitzoeken van de voor u ideale vakantiebestemming

TOERKOOP Reisburo de Jong

Bovenste: Meent 68A, Tel. 010-4133335, Gravenhagen 4-5, Tel. 010-418 0110, Wierboon 47A, Tel. 010-287107
Cappelle ad IJssel, Amsteldiep 22, Tel. 010-4422389
Schiedamsche Nieuwe Poort 1, Tel. 010-426 65 44
www.persoonlijkopstap.nl

we hebben we bijvoorbeeld busreizen voor maximaal 50 personen met 3 opsaplaatsen in Rotterdam. Geen gedoe met verzamelpaatsen door het hele land, want wie zit daar nou op te wachten. Zouden de nieuwe reisfolder uit te beelden gasten, die reeds eerder meegereisd zijn, naar de 50+ vakantiecub om te informeren maar wie zich wel of niet al hebben aangemeld. Op die manier treffen zij elkaar weer. Hieruit blijkt het familie of vrendengevoel dat onze club oproept."

Bent u geïnteresseerd ge- maakt, kijk dan op de website www.50plusvakantiecub.com Wil u de reisfolder oost- gestuurd krijgen, bel, schrijf of mail naar:

De reis is in het voorjaar bij uitstek geschikt voor de 50-plusser of gezinnen met kleine kinderen. De maanden mei en juni zijn ideaal om op de dan nog rustige familiecamping te verblijven. Het klimaat is perfect en u kunt in alle rust gebruik maken van de geboden

De reis is in het voorjaar bij uitstek geschikt voor de 50-plusser of gezinnen met kleine kinderen. De maanden mei en juni zijn ideaal om op de dan nog rustige familiecamping te verblijven. Het klimaat is perfect en u kunt in alle rust gebruik maken van de geboden

50+ VAKANTIECUB

Postbus 81161, 3009 GD Rotterdam
Telefoon 010-455 06 97
Elke werkdag bereikbaar tussen 10.00 - 12.00 en 14.00 - 17.00 uur
email: vakantiecub@hinet.nl

50+ vakantie-special

Met de Verhalenfluisteraar door Fietsparadijs Belgisch Limburg

In Belgisch Limburg is 10 jaar geleden het befaamde knooppuntennetwerk uitgevonden. Het fietsen van nummer naar nummer bleek zo handig dat alle omringende regio's het systeem overnamen. Ondertussen worden heel Vlaanderen en het zuiden van Nederland voorzien van knooppuntenborden. Maar Fietsparadijs Belgisch Limburg blijft pionier op de internationale fietsmarkt. De ultieme fietsbeleving is de Verhalenfluisteraar, een mix van gps, audio en video. Meteen een Europese fietsprimeur!

Vanaf dit voorjaar biedt Toerisme Limburg de revolutionaire fietsgids aan op vier nieuwe belevingsvolle routes met Verhalenfluisteraar. De populaire stripfiguren Suske & Wiske lossen het mysterie van de schilder Pieter Bruegel op (start en aankomst in Peer). In Lommel beleef je de magie van het witzand en het glas. Fruit, kastelen en religie vormen de thema's van een fietsroute in Sint-Truiden. En

het Limburgs mijnnergoed vormt de rode draad in de regio Genk, Houthalen-Helchteren en As.

De Verhalenfluisteraar is gratis bij een huurfiets van Fietsparadijs Limburg. Eerder waren al 'Terra Fecunda' door het vruchtbare Haspengouw (Alken) en 'De fluisterende parels van het Maasland' (Dilsen-Stokkem) geopend.

Elektrische fietsen

Fietsparadijs Belgisch Limburg kan je nu ook genieten op een fiets met elektrische hulpmotor. Toerisme Limburg verhuurt vanaf dit voorjaar 'elektrische fietsen'. Deze fietsen bieden soelaas op de minder vlakke stukjes fietsroute en maken zelfs de heuvelachtigste streek toegankelijk voor de minder geofende fietsrecreatant. De elektrische fietsen staan ter beschikking in Haspengouw (Bilzen) en in de Voertreek. Sinds 2005 zijn er vijf elektrische fietsen beschikbaar in Sint-Truiden.

De gewone huurfietsen van Toerisme Limburg (7 versnellingen, 3 maten) zijn te huur in 10 fietsonthaal- en servicepunten, Het Domein Bokrijk en enkele Limburgse treinstations. Uniek is dat je je huurfiets in eender welk van deze verhuurpunten weer kunt inleveren. Deze vorm van flexibele

fietsverhuur is nog steeds uniek in Vlaanderen. Meer informatie vind je in de gloednieuwe fietsbrochure 2006.

Info: Toerisme Limburg vzw, Willekensmolenstraat 140 in B-3500 Hasselt (België), tel. + 32 11 23 74 50, fax + 32 11 23 74 66, info@toerisnelimburg.be, www.toerisnelimburg.be



©Eddy Daniels



©Kristien Wintmolders

MAAK KANS OP EEN VAKANTIECHEQUE T.W.V. 200 EURO

De lezers die onderstaande vraag goed weten te beantwoorden, maken kans op een prachtige vakantiecheque ter waarde van 200 euro voor een arrangement naar keuze uit de nieuwe Arrangementengids 2006 van Toerisme Limburg vzw.

De vraag:

Wat is 10 jaar geleden in Fietsparadijs Belgisch Limburg uitgevonden?

Stuur uw antwoord naar:

De Oud-Rotterdammer, Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Of per email naar: info@deoudrotterdammer.nl

Gratis oppasvakanties voor senioren



De Landelijke Oppascentrale heeft al ruim 40.000 oppassers en oppasvragers met elkaar in contact gebracht. De vraag naar goede oppassers voor vaak mooie woningen overal in het land is groot en groeit naarmate de vakantieperiode dichterbij komt.

Kijk op onze website www.vakantieoppas.nl en in de weeklijsten naar de oppasvragen en -aanbiedingen.

Nu de feestdagen achter de rug zijn, worden de vakantieplannen gesmeed en zodra men weet waarheen de reis gaat, komt het oppassen aan bod. Deze week bezoeken 150.000 mensen de grootste vakantiebeurs ter wereld in Utrecht. Dat levert veel oppasvakanties op.

Enkele voorbeelden:

Wassenaar, 28-1 tot 8-2 en 29-3 tot 13-4. Villa in het dorp, dichtbij de duinen waar heerlijk gefietst kan worden. Men heeft geen huisdieren.

Oosterbeek, weekends en korte vakanties. Een mooi huis met een grote tuin in dit aantrekkelijke dorp dichtbij Arnhem. Graag zorg voor twee kleine hondjes.

Bilthoven, 7-7 tot 16-8. Aantrekkelijke woning omgeven door bossen. Graag iemand die van een poes houdt en deze wil verzorgen.

Nunspeet, 17-2 tot 25-2. Wie wil niet een weekje in een aantrekkelijk dorp op de Veluwe wonen? Mooi wandel- en fietsgebied.

Apeldoorn, 1-5 tot 31-5. Bungalow dichtbij parken en bossen en Paleis Het Loo. Graag aandacht en zorg voor twee poezen.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten? Stuur dan de ingevulde bon naar de Landelijke Oppas Centrale, Postbus 70.070, 9704 AD Groningen. Wij sturen u dan onmiddellijk onze gratis brochure en het inschrijfformulier!

Stuur mij het GRATIS OR-informatiepakket:

Naam: Voorletters:
Adres:
Postcode: Woonplaats:
Telefoon: Fax:
Emailadres:

Deskundige begeleiding/Fysiotherapie

Tennis(es)/Squash/badminton

Zwembad/Sauna/Stoombad

Massage/Personal training

Body&Mind/Aerobics

Spinning/(Cardio)Fitness

Gratis parkeren



Gratis fitness introductieles t.w.v. €18,-

Knip de advertentie uit en bel snel één van onderstaande clubs voor een afspraak. Onze professionele instructeurs staan voor u klaar. De bon is geldig voor maximaal twee personen. Maximaal één bon per persoon. Geldig t/m 31 januari 2006.

David Lloyd Sports & Health Clubs

ROTTERDAM AKRAGON Benthemstraat 10 T. 010 2434700

ROTTERDAM BLIJDORP Energieweg 9 T. 010 2451670

CAPELLE A/D IJSSEL P.C. Boutensingel 5 T. 010 2845950



David Lloyd
Sports & Health Clubs

www.davidlloyd.nl

De pil steekt van walWolter de Waard
huisarts**Druk, druk, druk**

Een column schrijven voor De Oud-Rotterdammer valt niet altijd mee. Zeker niet als je als huisarts overspoeld wordt met een berg administratie als gevolg van de veranderingen in het zorgstelsel. Hoe kun je dan nog tijd vrijmaken voor een doorwrocht verhaal over medische zaken?

Gisteren, zaterdag 7 januari, was ik nog druk bezig met mijn administratie. Er zijn met de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet veel problemen ontstaan. Onder andere in de communicatie met de zorgverzekeraars. De afgelopen weken hebben mijn assistentes en ik echt overuren moeten maken om zoveel mogelijk puin te ruimen. Minister Hoogervorst, wij zijn heel erg blij met u. Om 17.30 uur stopte ik er mee. Morgen wat vroeger opstaan en dan de rest afmaken en mijn column schrijven. Een vergeten afspraak gooit ook wat dit plan betreft roet in het eten.

De telefoon gaat: "Waar ik blijf", vraagt een stem van een goede vriend. Ach ja, we zouden naar de Zesdaagse van Rotterdam

gaan. Vergeten..... Geen probleem. Ik schiet mijn jas aan en tien minuten later zit ik in de auto met een fysiotherapeut en een tandarts. Wat kan er nu nog misgaan? Na een hapje en een drankje begeven wij ons naar Ahoy. Verstand van wielrennen heb ik niet. Geef mij maar voetbal. Dankzij de uitleg van de fysiotherapeut, die ooit zelf in Ahoy reed, begin ik het toch leuk te vinden. Rond 23.00 uur vraag ik mij echter af hoe lang deze avond nog gaat duren. Wat mij betreft niet lang meer, want na het aanhoren van de heer Opstelten en een bekende wielrenster die wordt gehuldigd, breekt de hysterie los als de door velen, maar niet door mij, geadoreerde Frans Bauer het podium betreedt. Morgen heb ik dienst. Ik moet nog wat administratie doen en een column schrijven. Uitstekende argumenten. Mijn vrienden hebben volledig begrip voor mijn situatie en wij verlaten Ahoy, waar een dag eerder de Golden Earring nog swingde.

De huisartsenpost daar wilde ik het ditmaal over hebben. Helaas de tijd is op.

Wolter de Waard

Van den Driest is Havenman van het Jaar

C.J. van den Driest (58) is benoemd tot 'Havenman van het Jaar 2005'. Hij heeft zijn sporen verdiend in de haven als voorzitter van de Rotterdamse havenondernemersvereniging Deltalings en als bestuursvoorzitter van de haven- en scheepvaartondernemingen Van Ommeren, ECT en Vopak.



Onafhankelijke Rotterdamse journalisten van de Havenpersclub Kyoto hebben Van den Driest uitgekozen. In het juryrapport staat dat zijn prestaties onomstreden zijn. „Door zijn eigenzinnigheid en elan, zijn wil om te overleven en te slagen, geniet hij niet alleen respect bij zijn collega's. Ook buiten zijn werkomgeving wordt hij gewaardeerd om waar hij voor staat,” aldus het juryrapport. De journalisten omschrijven hem verder als 'betrouwbaar, degelijk, onverschrokken en betrokken'. Carel van den Driest is niet zonder reden Havenman van het Jaar 2005 geworden. Hij is de 25ste havenman aan wie de 50-jarige Havenpersclub Kyoto deze prijs toekent. Het

is feitelijk een oeuvreprijs, al heeft zeker meegespeeld dat Van den Driest Vopak weer een gezonde financiële basis heeft gegeven, waardoor het Rotterdamse concern in 2005 zijn vleugels weer kon uitslaan. Van den Driest, die weliswaar in Wassenaar woont, heeft diverse commissariaten en maatschappelijke functies in Rotterdam, zoals voorzitter van het curatorium van het Havenziekenhuis.

**Nieuwe hoofdentree Erasmus MC**

Rotterdam, 4 januari 2006 - Op 12 januari wordt de nieuwe hoofdentree van het Erasmus MC aan de 's-Gravendijkwal in gebruik genomen. De huidige hoofdingang, aan het dr. Molewaterplein, wordt gesloten. De verplaatsing van de hoofdentree is onderdeel van de grootscheepse nieuwbouw van het Erasmus MC en is onder andere noodzakelijk om het binnenterrein bouwrijp te maken.

Metro

Vanuit metrostation Dijkzigt loopt men via de Rochussenstraat, om het UWV-gebouw heen, naar de nieuwe hoofdentree. Deze looproute wordt aangegeven met gemarkeerde lantaarnpalen. (Zie plattegrond).

Bus en tram

Bus 44 krijgt een nieuwe halte aan de 's-Gravendijkwal: Erasmus MC / s-Gravendijkwal. Vanaf die halteplaats is de loopafstand aanzienlijk korter dan vanaf halte Dijkzigt. Ook vanaf de tramhalte Euromast, waar tramlijn 8 stopt, is de nieuwe hoofdentree gemakkelijk bereikbaar.

Auto

Automobilisten kunnen gebruik blijven maken van de bezoekersgarage. Om het ziekenhuis binnen te gaan, neemt men vervolgens Ingang 2 (de oude ingang 'poliklinieken'). Via Ingang 2 zijn zowel de poliklinieken als de kliniek bereikbaar.

Bij de nieuwe hoofdingang kunnen automobilisten patiënten en bezoekers afzetten, via de nieuwe inrit vanaf het Drooglever Fortuinplein (ANWB-route Kiss & Ride), maar tijdelijk parkeren is hier niet mogelijk. De nieuwe inrit is ook bereikbaar voor automobilisten die uit noordelijke richting komen, door het Drooglever Fortuinplein volledig te ronden. De taxistandplaats wordt eveneens verplaatst van het dr. Molewaterplein naar de 's-Gravendijkwal.

De eerste weken na de opening wordt extra personeel ingezet, vooral bij het metrostation, maar ook bij de hekken rond de oude hoofdingang, om mensen de juiste route te wijzen. De bereikbaarheid van het Erasmus MC - Sophia en de faculteit blijft voorlopig ongewijzigd.

Meer informatie is te vinden op www.erasmusmc.nl/bereikbaarheid

Oude Foto's**De Unie Winkel Maatschappij, jaren 1930**

We kregen van Viola Riegman-Rump onderstaande foto. "Unie Koffie er is geen betere" op de zijde van een vrachtwagen met massieve banden. In de laadbak, een groep arbeiders, vermoedelijk magazijnbeambten. Voor de auto, de eigenaar van het bedrijf (de enige met stropdas), de mécanicien en de chauffeur. Helemaal links twee winkeljuffrouwen in jasschorten.

Dat "Unie" slaat op de N.V. Unie Winkel Maatschappij, Schiedam. Dat is dus geen Rotterdams bedrijf? Waarom vind je het dan toch hier? Wel, dat blijkt uit het tweede documentje dat Viola meezond.

Een getuigschrift, uitgereikt op 31 juli 1939 aan Meijuffrouw S.A. Molenkamp, die wegens huwelijk de firma verliet. Meijuffrouw Molenkamp werkte voor de Unie als winkeljuffrouw te Rotterdam. Oh, wacht even! Wie was Meijuffrouw Molenkamp, wil je nog weten? Simpel! (a) Viola's moeder en (b) de linker van de twee winkeljuffrouwen in de eerste foto.

**Kleed knopen (II)**

Ook mevrouw J. Buurman-Van Otterloo droeg haar steentje bij aan het huwelijkskleed voor Juliana en Bernhard. Samen met haar zuster (op de voorgrond) legde zij enkele knopen voor het aanstaand bruidspaar.



FordFocus Champion wagon



1.6 16V 74 kW (100 pk)
Standaard met o.a.:

- Airbags voor bestuurder en de voorste passagier, zijairbags en curtainairbags
- ABS
- Airconditioning
- Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening
- Elektrisch bedienbare voorportierramen
- 15" stalen velgen met unieke sierdeksels
- Easy Sound System
- 6000 radio/ CD-speler
- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
- Stof- en pollenfilter
- Stuurbekrachtiging
- Schijfremmen voor en achter

Tijdelijk voor: €20.000,-
 Uw Champions voordeel: € 1.850,-
 FordOptions: Vanaf € 189,- per maand

FordRotterdam Laat u niet lopen

Locatie Rotterdam Noord
 Locatie Rotterdam Zuid
 Locatie Capelle a/d IJssel
 Locatie Spijkenisse

Koperstraat 15
 Laagjes 4
 Schermerhoek 523
 Boyleweg 4

Rotterdam
 Rotterdam
 Capelle a/d IJssel
 Spijkenisse

Tel: (010) 207 07 07
 Tel: (010) 492 77 77
 Tel: (010) 264 06 66
 Tel: (0181) 60 18 88

www.fordrotterdam.nl



Tegen inlevering van deze bon:

Koffie voor 1,25 per twee personen

Tegen over Grando Keukens

Tot spoedig

Kijk ook eens op www.vkggroep.nl

BRASSERIE ZEPPELIN
 Watermanweg 3, 3067 GA Rotterdam
 Tel. 010 4202838
info@brasseriezepelin.nl

Oude Boeken Rotterdam

www.huurmanscoop.nl
www.lansingh.net

NIEUW & OCCASIONS

LIGIER AUTOBEDIJF

CITO houdt u MOBIEL

ZONDER AUTORIJBEWIJS COMFORTABEL RIJDEN met bromfiets certificaat. Als u geboren bent voor 1-6-'80 is theorie-examen niet nodig. Aflevering bij u thuis.

Een **LIGIER 45-KM WAGEN** is er v.a. € 8.999,-
 Sonostraat 3, R'dam
 Tel. 010 - 467 67 99
www.citotautobedrijf.nl

Subaru en Ligier Dealer

Rondje Rotterdam



Kom ook eens naar het Prinses-theater op de Schiedamsseweg en beleef een heerlijk Rondje Rotterdam met een keur aan Rotterdamse artiesten en een schat aan heerlijke Rotterdamse liedjes.

Iedere eerste zondag van de maand van 14.00 - 17.00 uur.

Presentatie: Hannie van Golden

Kennis en ervaring van de oudere werknemer... dat is onze inzet

55plus

UITZENDBUREAU

Slepersvest 5-7 • 3011 MK Rotterdam
 Tel.: 010 404 61 81 • 010 433 42 96
 e-mail: 55plus.uitzendbureau@worldonline.nl
www.55plus-uitzendbureau.nl



Aan wie vraagt opa hulp als hij het niet meer weet?

Ouderenhulp
0900-60 80 100
 Voor alle vragen - 5 cent p/m

NATIONAAL FONDS **Ouderenhulp**
www.ouderenhulp.nl

Gedenktekens met een persoonlijke signatuur

Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

- met een persoonlijke stijl
- naar een ontwerp dat past
- in elke gewenste steensoort of ander materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u welkom in onze showroom.

TIMMERMAN NATUURSTEEN

VIERBANNENSTRAAT 1
 NIEUWERKERK
 TELEFOON (0111) 641798

WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
 TELEFOON (010) 4660368/4663161

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
 ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910
WWW.TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL



GOETZEE

uitvaartverzorging

Boezemsingel 35
 3034 EC Rotterdam
 Tel (010) 280 52 80
 Fax (010) 411 58 56

10% Winterkorting op alle kunststof kozijnen*



Heerlijk warm de winter door!

Na een middag sneeuwpret is niets lekkerder dan thuiskomen in een heerlijk warm huis!

Met kunststof kozijnen van Z-window kunt u optimaal genieten van de winter. Kunststof profielen voor ramen, deuren en schuifpuien worden op maat gemaakt en zijn bovendien zeer onderhoudsvriendelijk.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.z-window.nl
 of bel: 010 - 4776660

* vraag naar de voorwaarden.
 Actieperiode van 1 november 2005 t/m 31 januari 2006

Uw geselecteerde dealer:

Binneweg Kozijnen

Aelbrechtskade 122,
 3023 JE Rotterdam
 T (010) 477 66 60
 E info@binnewegdepanter.nl

Openingstijden Showroom
 Ma. t/m vrij, van 9.00 tot 16.30 uur
 Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur
 Dinsdag gesloten

Bezoek onze showroom of kijk op www.z-window.nl

Zwindow
 hét kunststofkozijn

VKG Keur



Winterdiavoorstellingen Stichting Ons Rotterdam 2006

Zondag 15 januari 2006 organiseert de Stichting Ons Rotterdam weer een echte Rotterdamse diavoorstelling. Deze keer staan Rotterdam-West en Delfshaven op het programma.

Jan Groen in 't Woud brengt u door middel van dia's terug naar lang vervlogen tijden. Het wordt dus weer een boeiende middag vol oude herinneringen. In de pauze kunt u de pas

geopende foto-expositie 'Gebedshuizen in Rotterdam' bezichtigen. De diavoorstelling wordt gehouden van 14.00 tot 16.00 uur in de expositieruimte van Ons Rotterdam aan

de Kerkwervingel 55 (zijstraat van Slinge en Oldegaarde) in Rotterdam-Zuid. De toegang is gratis en u bent van harte welkom.

In het spionnetje

Ondanks wat lichamelijke gebreken, die ik de afgelopen jaren heb opgelopen, kan ik toch niet zeggen dat ik in m'n leven een regelmatige ziekenhuisgast was. Okee, ik kwam tussen 1961 en 1985 zeer regelmatig in Rotterdamse zieken- en bejaardenhuizen, maar dat had andere redenen dan mijn gezondheid.

De keren dat ik als patiënt tussen de ziekenhuislakens lag, laten zich (gelukkig) op de vingers van één hand te tellen. De eerste keer was rond 1949/50, toen ik met een voor mensen volkomen onbekende dysenterie werd opgenomen in het noodziekenhuis aan de Kralingse Mecklenburglaan. Daar waar tot midden jaren '40 keurige meisjes hun HBS-opleiding volgden, was nu in de klaslokalen een ziekenhuis ingericht. Ik kwam op een zaal met twaalf bedden en deze werden, op mijn bed na, bemand door volwassen mannen. In verband met de besmettelijkheid van mijn ziekte, werd ik in een hoekbed geplaatst en 24 uur per dag stond er een scherm rond m'n bed. Verpleegsters lieten zich nauwelijks zien, want na contact met mij moest men zich weer helemaal ontsmetten. Daar lag ik: eenzaam en alleen!

of het donderde in Keulen. "Hoe kon ik aan zoiets denken. Ik was van het mannelijk geslacht en dan hoorde ik niet op een vrouwenzaal. Het idee alleen al, wat kon er niet allemaal gebeuren?"

Ik bleef alleen achter m'n scherm en m'n zussen hadden gedrieën de grootste pret. Na zo'n week mocht ik naar huis, ik was besmettingsvrij en gezond. Op een zaterdagochtend stond mijn moeder voor m'n neus met m'n kleding en schoenen. Zij hielp met het aankleden en juist op het moment dat we het ziekenhuis zouden verlaten, vroeg een verpleegster of ik nog even bij de dokter wilde komen. Daar gekomen, zei deze dat hij even snel een inwendig onderzoekje wilde doen. Zo'n onderzoek had ik gedurende m'n gehele verblijf nog niet gehad, dus ik dacht dat het wel zou meevallen. De aard van het onderzoek was echter

leerde ik het ziekenhuis weer van binnen kennen. Het bleek noodzakelijk dat mijn amandels verwijderd moesten worden. In verband met de ingreep zaten er een paar dagen opname aan vast.

Ik kwam in een zaal van het ziekenhuis terecht, die beter paste in de jaren '20 dan in de moderne jaren '50. Met 24 tot 30 man lagen we in een soort lange pijpenla, met tussen de rijen bedden hier en daar een stoel met tafeltje. Er werd gerocheld, gehoest, gekreund, gelachen, gevloekt, gestorven, pijn geleden en nog veel meer. Als 13-jarige wist ik niet wat ik van dit alles moest denken. Wel wist ik toen en weet ik nu nog steeds, dat het verplegend personeel overal tijd voor had, behalve voor een snotjong in bed 27.

De verwijdering van de amandels gebeurde zonder verdoving, want aan de narcose kleefde een bezwaar. Ik omschrijf niet wat ik tijdens de operatie voelde en waar ik nog heel lang last van heb gehad. Wel zeg ik, dat wanneer ik een extra whisky/cola slokje voor slokje door m'n keelgat laat glijden, ik vaak nog dat gevoel van toen voel.

Nu moest ik verleden jaar vlak voor de Kerst naar Medisch Centrum Dijkzigt. Als gevolg van een beroerte wilden de tenen van m'n rechtervoet niet meer gestrekt door het leven gaan. De tenen kromden zich altijd en het leek of m'n voet een soort gebalde vuist was.

In het ziekenhuis zou men de peesjes en pezen tussen mijn tenen en de voet doorsnijden; men verwachtte daarmee een beter functioneren van mijn voet en been. Bij binnenkomst op de poliklinische operatieafdeling begroette



door Aad van der Struijs



Foto: RiBcollectie

de receptionist mij alsof hij al een jaar op me zat te wachten. Vriendelijk, persoonlijk en vol humor! Na een half uurtje haalde een verpleegkundige mij op, stelde zich voor en bracht me naar de OK-ruimte.

Daar stonden de chirurg en zijn assistente. De verpleegster die mij had opgehaald, introduceerde mij en met z'n vieren bespraken we de komende gang van zaken. Het geheel straalde persoonlijkheid en betrokkenheid uit; niet zo vreemd dat m'n gedachten terugvlogen naar de Mecklenburglaan en het Coolsingelziekenhuis.

Men had voor een stevige plaat-



Foto: RiBcollectie

selijke verdoving gekozen, maar ik werd wel gewaarschuwd dat de eerste injecties bijzonder pijnlijk zouden zijn. De chirurg 'prikte' zelf en bij iedere nieuwe naald waarschuwde hij.

Al met al was de angst voor de injecties erger dan de prikken zelf. Het was een vreemd gezicht om een mes in de voet gezet te zien worden, maar alles was absoluut pijnloos. De assistente deed het echte werk en de chirurg keek nauwkeurig toe. Tijdens de handeling spraken we over van alles en nog wat én over De Oud Rotterdammer. Er waren momenten, dat de scalpel even opzij moest worden gelegd, want een lachende assistente kan weinig nauwkeurig snijden. Het verschil tussen deze ziekenhuisploeg anno 2005 en de ploegen uit 1950 laat zich niet omschrijven. Daarvoor is het onderscheid te groot. Was het destijds wel de goede, oude tijd? Dokter Spruijt, heel hartelijk dank dat u mijn spionnetje hebt weten op te poetsen. Ik kijk nu weer open naar 'het ziekenhuis'.

Spionneur



Ná zes dagen vertelde een verpleegster me, dat in de zaal naast me mijn drie zussen waren gearriveerd. Zij hadden dezelfde klachten als ik. Om geen risico tot besmetting te lopen, had men de gehele zaal ontruimd en slechts mijn zussen waren in die zaal de patiënten.

Ik vroeg direct of mijn bed in de zaal bij m'n zussen geplaatst kon worden, maar men keek me aan

voor mij stuitend, zeer pijnlijk en vernederend. Toen ik drie kwartier later strompelend naar mijn wachtende moeder ging, was zij in alle staten. Niemand was echter bereid te luisteren. Vele dagen later durfde ik thuis weer normaal naar de WC te gaan.

Coolsingelziekenhuis
Slechts drie of vier jaar later

BELEEF ROTTERDAM UITTIPS IN DE STAD



Beleef Rotterdam

Het Echt Rotterdams Toneel is de komende weken regelmatig te bewonderen in diverse theaters in de regio Rotterdam. Onder leiding van Paul van Soest speelt het gezelschap de hilarische klucht 'Weg van de burens', dat op 7 oktober 2005 zijn première beleefde in het Capelse Isala Theater. De speel-lijst voor de komende weken is:

14 januari Spijkenisse,
De Stoep (0181 - 652200)
3 februari Zwijndrecht,
De Uitstek (078 - 6194333)

23 februari Rotterdam,
Theater Zuidplein (010 - 2030203)
25 februari Maassluis,
Koningshof (010 - 5911430)
11 maart Hellevoetsluis,
Theater Twee Hondjes (0181 - 310473)
Kaarten voor deze voorstellingen kunt u bestellen bij de bij de theaters vermelde telefoonnummers.

7 jan. - 5 febr.:
**Mooie dingen; over sie-
ren en versieren**
Drie jaar geleden klopten enkele Rot-

terdams sieraadontwerpers aan bij het Centrum Beeldende Kunst: ze waren op zoek naar een Rotterdams podium voor hun werk. In januari 2006 komen ze weer samen in de tentoonstelling Mooie Dingen: ruim twintig kunstenaars exposeren honderd sieraden, van draagbaar tot ondraagbaar. Vilt, schelpen, zilver en rubber worden gebruikt in abstracte en herkenbare vormen. De objecten zijn te koop vanaf 15 euro. Tijdens de tentoonstellingsperiode is ook een uitleenexpositie te zien van foto's en schilderijen, over sieren en versieren. In de High Tea & Talk van 29 januari praten sieraadontwerpers over de huidige tendensen voor experimentele, onedele materialen en de nieuwste trends.

Openingsstijden: Di/vr 12 - 17 uur, za 10 - 17 uur, zo 12 - 17 uur
High Tea & Talk: zondag 29 januari 2006, 15 - 17 uur

Centrum Beeldende Kunst
Nieuwe Binnenweg 75
010 436 0288
www.cbk.rotterdam.nl

Heeft u een bijzondere uittip? Meld het de redactie via info@deoudrotterdammer.nl

Dansworkshop 50+-'ers door studenten

Een groep studenten organiseert in samenwerking met dansschool Meyer et Fils op 1 februari een uniek dansevenement voor 50+-'ers. Even terug naar de jaren zestig en zeventig is het motto van dit evenement.

Welke man of vrouw van 50 tot 60 jaar droomt er nou niet van; even terug naar de muziek van de goede oude jeugdige jaren 60 en 70. En daar dan het liefst weer even lekker op wegslingen. Zeven studenten van de Hogeschool Rotterdam maken dit nu mogelijk. Voor hun opleiding vrijetijdsmangement moesten zij een 'sportevenement' organiseren voor een zelf te bepalen doelgroep. Dansen voor 50+-'ers werd het idee, omdat er weinig aanbod is voor dansen in deze leeftijdscategorie. Als partner voor dit evenement werd dansschool Meyer et Fils in hartje Rotterdam gevonden.

Het recept voor deze avond is simpel, maar om van te smullen. De hele avond staat in het teken van de sixties en seventies. Na een hartelijke ontvangst volgt een workshop

stijldansen. Als iedereen de fijne kneepjes onder de knie heeft, begint het vrij dansen. Gedurende de hele avond zijn er rustmomenten ingelast om wat te drinken en een hapje te nuttigen. Aan het eind van de avond krijgen de deelnemers nog wat leuke hebbedingetjes.

Dit alles voor slechts € 3,- p.p.
Kortom een leuk initiatief van een stel ambitieuze studenten en een leuke dansschool met een enthousiaste dansleraar. Bijna alle ingrediënten voor een onvergetelijke dansavond zijn aanwezig. Bijna ja, want er ontbreekt nog iets en dat zijn de deelnemers.
Aarzel niet en geef u op voor dit evenement. Dit kan via e-mail: Keeponmoving2006@hotmail.com
Of in de avonden via onderstaand nummer: 06-42365651

Na aanmelding ontvangt u een brief die dient als toegangsbevijs, met routebeschrijving van de dansschool en wat verdere informatie. Dansschool Meyer et Fils en de studenten van de Hogeschool nodigen u van harte uit deel te nemen aan dit evenement. Tot 1 februari!

Oproep

Een (achter)oom van mij had vroeger een groentewinkel aan het Jaffa, hoek Jaffadwarstraat. Deze oom heette A. Bos, en werd door mij oom Bram genoemd. Hij had twee dochters, Laura en Leida. Oom Bram was getrouwd met Leintje de Klerk (tante Lena). Als iemand mij iets zou kunnen vertellen over deze oom Bram, of in contact zou kunnen brengen met de dochters, dan zou ik dat erg fijn vinden.

Alvast bedankt, Ben Kwerreveld, e-mail: Kwerrod@hetnet.nl

Colofon De Oud Rotterdammer

De Oud-Rotterdammer verschijnt 1x per 2 weken op dinsdag in de even weken
De Oud-Rotterdammer is een uitgave van:
Fred Wallast Bedrijfscommunicatie
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel: 0180 - 32 25 75
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Advertenties:
Ben Rietveldt, Tel: 06 - 23 66 24 12
T.G. Louwen, Tel: 06 - 13 53 50 58
Elly Timmers, Tel: 06 - 49 69 44 24

Redactie:
Hans Roodenburg, Aad van der Struijs, Elly Timmers,
Bram van der Weijden, Johan van der Leeuw,
Peter van Zwiene.

Eindredactie:
Fred Wallast
Tel: 0180 - 32 25 75/31 55 25
GSM: 06 - 51 28 12 77
Email: info@deoudrotterdammer.nl

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimedia
Nieuwerkerk aan den IJssel

Fred Wallast Bedrijfscommunicatie neemt bij de vervaardiging van De Oud-Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehouden. Copyright Fred Wallast Bedrijfscommunicatie; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Afhaaladressen

Naast de seniorenwoningen en -flats in Groot Rotterdam staan de krantenrekjes van de Oud-Rotterdammer op veel plekken in de stad en de regio.

Rotterdam Bibliotheek Rotterdam Alle 23 vestigingen Deelgemeente Delfshaven Looiershof 1 Deelgemeente Charlois Boerhaavestraat 11 Deelgemeente IJsselmonde Groene Tuin 317 Deelgem. Kralingen-Crooswijk Oostzeedijk 276 Deelgemeente Noord Eudokiaplein 35 Deelgemeente Overschie Burg. Baumannaan 178 Deelgemeente Pr.Alexander Prins Alexanderplein 6 Buurtcentrum Romeynshof Romeynshof C 1000 Hesseplaats 201 Gezondheidscentr. Ommoord Brandplaats Edah Nieuw Ommoordseweg 4 Albert Heijn Hesseplaats 13 Kleinweg Rotterdam Benthuizenstraat R'dam Mathenesserplein R'dam Bentinkplein R'dam Zuidplein Hoog 622 Krabbenijkstraat 10 Vuurplaat 340 Streksingel 69 Vasteland 108 Goudse Rijkweg Lijnbaan 121 Mya van Yperenplein 89 Boumankliniek Pr. Constantijnweg 127 Sigarenhandel Groen Schieweg 139 Sigarenwinkel de Wolbocht Wolphaertsbocht 46 Vestia Schere 31 Buurtcentrum Tuinnehove Hollandse Tuin 85 Buurtcentrum De Focus Oude Wetering 324 Wijkgebouw Lombardijnen Menanderstraat Bewonersorg. Vreewijk De dreef 83 't Kopblok Riederlaan 200 Konmar Rotterdam Oosterhof Restaurant Montmartre Zuidplein 116 Krantenmagazijn Pit Zuidplein Van Riesscholten Katerswaard 8 Shellstation Van der Knaap Nesselande Activiteitencentr. Nesselande Nesselande Gemeentearchief Hofdijk Archiefwinkel Coolsingel VVV-winkel Rotterdam Coolsingel Stadsdriehoekkantoor Kipstraat 20 Wijkgebouw Pier 80 Rosener Mannstraat 80 Buurthuis Schiemond Demoprostraat Wijkkaapw. Schiebroek Pappelweg 136a Sigarenwinkel Van Beek Rododendronplein 5a Bloemenhuis Otten Junolaan 38-42 N Z R Noord Adriaan Kluitstraat 170 Tabac & Gift Van Beethovensingel 30 De Wilgenkoepel Wilgenlei 790 Wijkgebouw Rendierhof Rendierstraat 3	Hoogvliet Deelgemeente Hoogvliet Middenbaan Noord 47 Kantoorboekhandel Voskamp Binnenban 97 Hoogvliet Banketbakkerij Uijze Binnenban Hoogvliet De Zalmshof In de Fuik Pernis Wijksecretarie Pernis Vroomstraat 14 Pernis Oudheidskamer Pernis Pernis Rozenburg Activiteitencentr. Het Anker Ln van Nw Blankenburg 13 Gemeente Rozenburg Jan van Goyenstraat 1 Bibliotheek Rozenburg Molenweg 20 Woon- en zorgcentrum Het Baken Grote Stern 2 Spijkenisse Bibliotheek Spijkenisse Breweg 2 Metroshop Ruwaard van Puttenweg 8 Ruwaard van Putten ziekenhuis Ruwaard van Puttenweg 1 C 1000 Viinderveen 434 Edah Winterakker 21 Nieuwstraat 161 Konmar Superstore Sterrenhof 18 Super de Boer Hadewychplaats 32 Vlaardingen Bibliotheek Vlaardingen Waalstraat 100 Vlietland Ziekenhuis Vlaardingen SGZ Zorgcentrum Uitzicht Churchillsingel 483 Zorgcentrum De Meerpaal Willem de Zwijgerlaan 2 Wijkcentrum Holy Aristide Briandring 90 Albert Heijn De Loper 85 Maassluis Bibliotheek Maassluis Uvertaan 18 Konmar Koningshoek C 1000 Lang Boonestraat 31 Albert Heijn Mesdaglaan 199 Bottelier Zonneveld Mesdaglaan 231 De Vloot De Vloet Capelle a.d. IJssel Gemeentehuis Stadsplein Bibliotheek Stadsplein 39 Nic Visser Centrumpassage 45-49 IJsselland Ziekenhuis Capelle a/d IJ	Crimpenersteijn Zandrak Hellevoetsluis Bibliotheek Hellevoetsluis Woordbouwerplein 1 Eetcafé 't Verschil WC De Struytse Hoek Albert Heijn Evertsenplein 68 WC De Struytse Hoek Plusmarkt Branding Plusmarkt Trommel Moriaanseweg 46 M C D C1000 Konmar WC De Struytse Hoek Spar Oudenhoorn Nieuwerkerk a.d. IJssel Groen Schoenen Reigerhof Van Delt Books and Gifts Reigerhof Coop Wim Bos Kerkaan Plus Dorrestein Dorrestein Ridderkerk Bibliotheek Ridderkerk St Jorisplein 77 Bibliotheek Reyerweg 62 Bibliotheek Maaslaan 2 Boekhandel Sanders Amersstraat 18 Drogisterij A. Flach Dillenburgerplein 12 Super De Boer Ridderhof 72 Super De Boer Vlietplein 191 Super De Boer Dillenburgerplein 5 Gemeentehuis Ridderkerk Koningsplein 1 Zevenhuizen Bibliotheek Zevenhuizen Dorpsstraat C 1000 Dorpsstraat 129 De Zevenster Leliestraat 3 Dierenkliniek Zuidplaweg 1a Schiedam Bibliotheek Schiedam Stadsert 1 Bibliotheek Bachplein Bristol Nieuwe Passage 6 MIRO Tabak Rubensplein 6a J & L Supermarkt Mesdaglaan 14 Tabakshop Nathalie 's Gravelandseweg 559 Maas Tabacco Hoogstraat 168 Vlietland Ziekenhuis Burg. Knappertlaan Overige Bibliotheek Henrik-Ido-Ambacht Hoge Kade 52 Bruna HI Ambacht WC De Schoof Bibliotheek Barendrecht Middenbaan 109 Bibliotheek Albrandswaard Dorpsstraat 34 Boekhandel Huurman Bergschenhoek Albert Heijn Barendrecht v. Beuningharen
--	--	---

TANTE POST(BUS)

Via postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel of e-mailen naar info@deoudrotterdammer.nl kunt u reageren op artikelen in de Oud-Rotterdammer. (Er worden geen anonieme brieven geplaatst en de redactie behoudt het recht brieven in te korten of niet te plaatsen). Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de brieven die ingezonden zijn teruglezen.

Waar blijft de tijd?

Bij het zien van de foto van de markt op de Goudsesingel gingen mijn gedachten terug naar de voormobilisatie in 1939 en '40. Mijn vader werd toen opgeroepen voor militaire dienst.

Mijn moeder en ik gingen zaterdagochtend naar de oude Doelen om mijn vaders soldij te halen. We liepen dan van Delfshaven via de markt, waar ik altijd een ouderwetse zak patat kreeg, met van dat grove zout. We gingen ook altijd door de Passage en naar de Coolsingel waar het tamboer- en pijperskorps van de Mariniers een parade hield. Daarna gingen we naar de Admiraliteitskade, waar het kantoor van de Verenigde Brandstoffenhandel gevestigd was. Mijn vader was kolenwerker. Mijn moeder kreeg daar het tekort op mijn vaders loon aangevuld. Voor die tijd een zeer sociaal gebaar. Het was hard werken daar. Dat is wat mij in gedachten schoot bij het zien van de foto. Waar blijft de tijd?

W. Kooiman

Gerrit van der Struijs

Ik heb met Gerrit in de examenklas van de slagervakhschool gezeten. Zijn allebei geslaagd. Ik ben later

leraar geworden op de slagervakhschool en heb een kleindochter van Gerrit in de klas gehad, waarschijnlijk de dochter van de schrijver van dit artikel.

Ik heb nog een foto van de examenklas waar Gerrit op staat. Misschien van waarde voor de familie.
C. Braun

Geachte redactie,

Als 80 jarige geboren Rotterdammer geniet ik van al die verhalen in uw krant. Ik heb het bijna allemaal gezien en beleefd, zoals het verhaal over de schaatstochten naar Gouda. Mijn ouders kwamen uit Gouda en als jongen had ik er daar nog veel familie. De schaatstocht heb ik vele malen gemaakt en om een Goudse pijp heel over te brengen was uiteraard ook voor mij een uitdaging. Dus een keer van mijn zakcenten in Gouda een pijp gekocht en die bij de sluis met een touw zorgvuldig schuin over mijn rug gehangen. Moordrecht voorbij, bij Nieuwerkerk enige malen klunen tot bij de Kralingseplas; dat verliep allemaal prima en daar had je dan gelegenheid je schaatsen af te binden. Maar.....ik was inmiddels zo in beslag genomen door alles om mij

heen, dat ik die pijp helemaal was vergeten en ging zitten; knap zei de pijp en de lange steel viel in stukken op de grond. Of ik thuis nu al beweerde hem heel in Rotterdam te hebben gebracht, niemand geloofde je toen.
Th.Binnendijk Barendrecht

Een meissie van Zuid

Ik woonde bij het Sandelingenplein. Daar hoorden wij op zondag het gejuich uit het Feyenoordstadion. Als we na afloop voor het raam stonden, konden we aan de gezichten zien of Feyenoord gewonnen had. Dat was een leuk tijdverdrijf en o jee, wat konden die mannen zwart kijken. Voor onze boodschappen gingen wij 'een dijkje pikken' op de Groene Hilledijk en op vrijdag haalden wij 'Het snoepje van de week' bij De Gruyter. Mijn vader nam ons soms ook mee naar de beestenmarkt in het centrum. De Oudejaarsavonden waren heel gezellig. We gingen naar de burens om nieuwjaarswensen te brengen en gingen langs vele deuren. Zonder drank, maar het was toch heel sfeervol en apart. Met de watersnood zagen we het water door de straat lopen, maar wij konden gelukkig nog

net bij de kachel blijven zitten. Het was goed wonen op Zuid.
E. Scharff

Beste redactie,

Ik ben geboren in de Afrikaanderbuurt op Zuid, maar woon al acht jaar in Brabant. Nog steeds mis ik mijn Rotterdam.
Ik was blij verrast toen ik van een nichtje De Oud-Rotterdammer kreeg. Wat herken ik veel verhalen. Zwemmen in de Maashaven, waar mijn vader het mij geleerd heeft. Van het vlotje en later naar bananen duiken als er 'per ongeluk' een kam overboord viel. Toen we een jaar of vijftien waren gingen we 'een laantje pikken' op de Beijerlandseleaan. Er is zelfs toen al eens een verbod geweest om met meer dan drie of vier mensen bij elkaar te staan op de laan of in portieken. Nou, dat waagde je dus niet, want ontzag hadden we wel voor de politie. Het bootje van Katendrecht ofwel 'het heen en weerbootje', zwembad aan de Maaskade of Malle Gat; alles ligt nog vers in het geheugen. Ik heb veel waardering voor deze krant, die mij echt blij heeft gemaakt.
Bep Kervezee

Rotterdamers

Ook ik ben zeer verheugd over het verschijnen van De Oud-Rotterdammer. De artikelen van Rob Groenewegen vind ik van bijzondere kwaliteit, maar op dat gebied is natuurlijk wel meer verschenen. Er zijn echter duizenden Rotterdamers met zeer interessante ervaringen, die nooit zijn beschreven en daar gaat het natuurlijk om in onze tweeweekelijkse krant. Zo praat ik in onze kantine regelmatig met de 87-jarige Kees, die, zonder dat hij het zelf beseft, representatief is voor tienduizenden Rotterdamers. Hij werkte jarenlang in een bakkerij in de Gouverneestraat en groeide op in de Helmerstraat, die bekend stond om z'n prachtige versiering op Koninginnedag. Kees zat op school in de Jaffadwarsstraat en daar woonde volgens hem ook een 'temeijer' (prostitutie/red), die bekend stond als Tante Nel en altijd snoep uitdeelde aan de scholieren. Enkele oudere jongens hadden eens een briefje op haar deur geplakt waarop stond 'Tante Nel trekt alle mannen aan hun penis'. Dat was natuurlijk niet erg netjes, maar het is wél Rotterdamse geschiedenis.
Bram Slaager

Puzzel mee en win !!!

De puzzel in De Oud-Rotterdammer van 27 december leverde meer dan 700!! oplossingen op.

Onder de inzenders die de juiste oplossing hebben gevonden, heeft De Oud-Rotterdammer tien CD's verlost.

De winnaars zijn:

E. Braun, Hoogvliet

J.H. Dumas, Vlaardingen

P. van Adrichem, Rotterdam

T. Wetzel, Nieuwerkerk a/d IJssel

M. Vooijs, Rozenburg

A.J. Snelders, Rotterdam

A.J. Hameetman-Oomen, Hellevoetsluis

G. van Dam, Rotterdam

H. Oosterhuis-Smith, Hoek van Holland

J. Bogers, Rotterdam

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publiceren wij weer een leuke kruiswoordpuzzel.

De bedoeling is dat u de puzzel oplost en vervolgens met de letters uit de genummerde vakjes een woord of slagzin vormt. Als u denkt de juiste oplossing gevonden te hebben, stuur deze dan **VOOR DONDERDAG 19 JANUARI** op naar:

De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,

2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.

U mag uw antwoord ook per email sturen naar

info@deoudrotterdammer.nl.

De Oud-Rotterdammer verlost bij iedere puzzel enkele fraaie prijzen onder de inzenders met de juiste oplossing. Deze keer



maken opnieuw tien mensen kans op een prachtige dubbel-CD met tientallen nummers van Rotterdamse artiesten, Café Rotterdam genaamd, waarin ook nog fraaie foto's van oud-Rotterdam zijn te bewonderen.

Horizontaal

1. bekevchten; 7. grote mast om een muur mee te rammen; 13. boomsoort; 14. rivierkant; 16. Baskische nationalistische beweging (afk.); 17. vette aarde (delfstof); 20. muzieknoot; 21. eerbiedwaardige grijsaard; 23. loot (spuit); 24. boomvrucht; 26. razernij (woede); 28. trichloorethyleen (afk.); 29. enakskind; 31. kanon (afk.); 33. persoonlijk voornaamwoord; 34. deel van voet; 35. bladgroente; 37. teken van de dierenriem; 40. asvaas; 41. Amsterdams peil (afk.); 43. boomsoort; 45. wandversiering; 46. voor (in samenstelling); 47. jongensnaam; 48. inwendig orgaan; 50. aluminium (scheik. afk.); 52. westerenlengte (afk.); 53. deel van been; 55. tegenover (afk.); 56. wielervedstrijd; 57. operatiekamer (afk.); 58. militair voertuig; 60. maanstand (afk.); 61. muzieknoot; 62. verpakking voor vloeibare stoffen; 64. ondernemingsraad (afk.); 65. paling; 67. nachthemd; 69. in de grond levend zoogdier; 71. langspeelplaat (afk.); 72. nagerecht; 73. eiland in de Middellandse zee; 75. jongensnaam; 77. gewicht; 79. muzieknoot; 80. radon (scheik. afk.); 82. koppel (stel); 84. vod; 85. vervoermiddel; 87. uiting van blijdschap; 89. maart (afk.); 90. inwoner van Groenland; 92. voor (in samenstelling); 94. opzwellende van de aderen aan de anus; 96. plaats in Gelderland; 97. gestoelte (troon); 99. plaats in Brazilië (afk.); 100. een bekende sierbloem; 101. deeg van krijt, loodwit en lijnolie voor het aanstoppen van glasruiten.

Verticaal

1. boezemvriend; 2. jongensnaam; 3. jong dier; 4. eikenhout van schors ontdoen; 5. en omstreken (afk.); 6. vogelverblijf; 7. muziekteken in de psalmen; 8. int. autokenteken Turkije; 9. hark (riek); 10. middelbare technische school (afk.); 11. knaagdieren; 12. vloeibaar kruidig mengsel; 15. voortgezette opleiding (afk.); 18. een zekere; 19. haarkrul; 21. hoogste gedeelte van een dak; 22. vreemde muntsort; 25. gewicht; 27. mijnindustrieeraad (afk.); 30. gewiekst (sluw); 32. grote toestroming van hitte; 34. eeltlus; 36. archi episcopus (afk.); 38. voorzetsel; 39. boomsoort; 40. ut retro (afk.); 42. geestelijke; 44. sierraad; 46. veer van een (struis)vogel; 47. boomvrucht; 49. gard; 51. streling met de tong; 52. jongensnaam; 54. zandheuvel; 58. evenwichtskunstenaar (circusartiest); 59. boomsoort; 62. mislukking; 63. eerlijk (fair); 66. rivier in Noord-Brabant; 67. familielid; 68. deel van bijbel (afk.); 70. rivier in Rusland; 72. boerderijder; 73. insect; 74. grote bontgekleurde papegaai; 76. hoofdvoedsel van de panda; 78. strijdpaar; 79. tweetal; 81. Ned. centrum voor amateurtoneel (afk.); 83. vlaktemaat; 85. slotwoord; 86. Duits automerk; 87. meisjesnaam; 88. snaarinstrument; 91. wereldtaal; 93. rente (afk.); 95. met ingang van (afk.); 97. zijn eerwaarde (afk.); 98. militaire rang (afk.).



Dé specialist voor boxsprings en ledikanten op comforthoogte



Deelbaar en verrijdbaar....

Ledikanten op comforthoogte zijn ideaal, door de hoogte van ca. 55 cm stap u makkelijk in en uit bed.

Door de deelbaarheid en verrijdbaarheid van de bedden zijn deze makkelijk op te maken en schoon te houden.

De ledikanten zijn uit te voeren met verstelbare spiralen, lattenbodems of boxsprings.

Wij stellen deze ledikanten op comforthoogte dan ook graag nader aan u voor onder het genot van een kopje koffie en wilt u het gemak van de ledikanten uitproberen? Bij Droomvlucht Slaapcomfort is dat geen enkel probleem!

En, niet onbelangrijk, de vestigingen van Droomvlucht Slaapcomfort hebben volop parkeerplaatsen voor de deur.

Onze vakkundige medewerkers heten u van harte welkom.

Regiodealer



droomvlucht
slaapcomfort

....OMDAT VAKKUNDIG ADVIES, OPTIMALE SERVICE EN PERSOONLIJKE BENADERING BIJ ONS VANZELFSPREKEND ZIJN!

Zevenhuizen:

Swanlaweg 6-8
Tel. 0180 - 328231
Direct langs de N219, t.h.v. Van Rijs Paardensport

Openingstijden:

Ma. 13.00 - 17.30 u.
Di., wo. en do. 10.00 - 17.30 u.
Vr. Koopavond 10.00 - 21.00 u.
Za. 09.30 - 17.00 u.

Krimpen (2 min. na de Algerbrug):

Tiendweg 45a
Tel. 0180 - 512253
2 min. na de Algerbrug, naast Idejo keukens



ROUTEBSCHRIJVING ZEVENHUIZEN



Vanaf A20: Richtig Zevenhuizen. In Zevenhuizen bij de 2e stoplichten rechtsaf daarna direct linksaf de Swanlaweg in.
Vanaf A12: Richtig Zevenhuizen. Bij de stoplichten linksaf, daarna direct weer linksaf de Swanlaweg in. Na 100 meter ziet u Droomvlucht Slaapcomfort.

Dé specialist voor
boxsprings en ledikanten
op comforthoogte ook op
www.droomvluchtslaapcomfort.nl

ROUTEBSCHRIJVING KRIMPEN



Vanaf Algerbrug (± 2 min.): Bij stoplicht rechtdoor, na Shell rechtsaf daarna gelijk linksaf, na ± 150 m. Droomvlucht aan de rechterkant. Vanaf Schoonhoven: Richtig Algerbrug, bij stoplichten (na de shell) linksaf, eerstvolgende stoplichten weer linksaf. Trevisio-Verbindingsweg-Tiendweg na Tuincentrum Carpe Diem 150 m. rechts.